

De verstandigste man op aarde



Sabbat

Doe Lees
1 Koningen 3
en 4.

Wie is de de meest wijze persoon die je kent? Hoe denk je dat die persoon zo wijs is geworden? Denk je dat jij ooit zo wijs zult worden? Beeld je in dat twee van Koning Salomo's paleismederwerkers praten over hoe hij God om wijsheid gevraagd had. (Lees 1 Koningen 3:1-15;4:29-34; Profeten en koningen blz. 14-22)

"Hier is de laatste plant uit de paleistuin", zei een jonge hofdienaar. Zijn spieren spanden zich onder het gewicht van de gebladerde plant in de zware bloempot. "Waar wil je het?" "Zet maar daar neer, tegenover de andere", zei koning Salomo's speciale-

gebeurtenissenchef. Hij wees in de richting van de troon. De bediende droeg de plant de trappen op en plaatste het voorzichtig achter de troon. Hij stond een paar minuten de zaal te bekijken. "Dit ziet er geweldig!" riep hij uit.

"Dank je wel, mijn sterke vriend", zei de chef. "Ik hoop dat Koning Salomo het net zo mooi zal vinden als jij."

"Dat zal wel", zei de hofdienaar terwijl hij uitrustte op de trap treden. "Ik wou dat ik het allemaal kon zien."

Zondag

Lees "De verstandigste man op aarde"

Leer de leertekst.

Bid Maak een lijst van de de dingen waar je wijsheid voor zou willen.

"Ik denk dat ik daar wel voor kan zorgen", zei de chef glimlachend. Doe de paarse gordijnen met die kwastjes eraan open."

De jonge hofdienaar stond op en schoof de gordijnen opzij waardoor er een kleine ruimte tevoorschijn kwam met twee krukjes. "Ik heb de ceremoniemeester om toestemming gevraagd om jou met mij hier te laten zitten tijdens de ceremonie. Je moet morgen voor zonsopgang hier zijn. Je moet op je plaats zitten voordat er iemand aankomt.

De volgende morgen nog voor het ochtendgloren, liep de jonge hofdienaar de dienstingang van het paleis in. Hij vroeg aan de kok of de chef er was.

"Al uren", zei de kok zonder zich om te keren.

Hij haastte zich naar de troonzaal en vroeg, "Meneer, heeft u ergens hulp bij nodig?"

"Nee, alles is klaar hier. De ceremoniemeester is al hier geweest en heeft de kamer geïnspecteerd", zei

God geeft ons wijsheid, zodat we anderen kunnen dienen.

LEERTEKST

"Stel Mijn onderwijs boven zilver, Mijn kennis boven zuiver goud. Want wijsheid is kostbaarder dan robijnen en niets wat jij je zou kunnen wensen kan je met haar vergelijken."

Spreuken 8:10, 11

Maandag

Lees 1 Koningen 3:1-4

Denk Noem wat manieren waarop je je liefde voor God kunt laten zien.

Doe één ding vandaag voor iemand anders, waardoor je je liefde naar God toont.

Bid vraag God om je te helpen om op Hem geconcentreerd te blijven ook al heb je het erg druk.



Dinsdag

Lees 1 Koningen 3:5-9

Denk je dat Salomo eraan gedacht had om andere dingen aan God te vragen? Hoeveel wijsheid toonde Salomo in het vragen om 'wijsheid'?

Maak een lijst van 5 dingen als iemand je zei dat je mocht vragen wat je maar wilde. Vertel bij elk ding waarom je het wilt en waarvoor jij het wilt gebruiken.

Bid voor de leiders in jouw gemeente die elke dag weer wijsheid nodig hebben om hun werk te doen.

de speciale-gebeurtenissenchef. "Vraag de kok of hij ergens hulp bij nodig heeft."

De tijd vloog voorbij terwijl de jonge hofdienaar het keukenpersoneel hielp.

Uiteindelijk nam de chef hem apart. "Het is tijd om te gaan", fluisterde hij.

Het stel ging vlug naar de kleine ruimte en nam plaats. De chef regelde de zware gordijnen op zo'n manier dat ze wel konden kijken, maar niet gezien konden worden.

Op het moment dat de laatste plooi op z'n plek was, kwamen de paleisfunctionarissen binnen en namen gauw hun plaats in.



Met luid trompetgeschal kwam koning Salomo de zaal in, gevolgd door zijn persoonlijke bedienden. Terwijl hij door de zaal liep, bogen de mensen. De jonge hofdienaar floot zachtjes toen hij de sierlijke gewaden en de schitterende kroon zag die Salomo droeg.

Salomo beklom de treden naar zijn troon en ging zitten. Twee bedienden legden zijn rode en gouden gewaden netjes neer. Een andere overhandigde hem zijn scepter. Eindelijk was hij gereed om zijn gasten te ontvangen.

Nogmaals klonk er trompetgeschal en de stoet van koningen, eerste ministers en andere staatshoofden stroomde de troonzaal binnen.

"Waarom zijn er vandaag zoveel mensen gekomen? Het is geen feestdag", fluisterde de bediende.

"Ze zijn gekomen om naar de wijsheid van koning Salomo te luisteren", antwoordde de chef net zo zacht.

"Hoe is hij zo wijs geworden?"

"Hij vroeg om wijsheid. Salomo was net



Woensdag

Lees 1 Koningen 3:10-13.

Denk Waarom denk je dat God Salomo al de dingen beloofde die hij had kunnen vragen? Salomo wilde wijsheid om het volk te dienen. Hoe denk jij dat hij de andere gaven gebruikte om het volk te dienen?

Bid Vraag God om wijsheid om de talenten die Hij je heeft gegeven te gebruiken om anderen ermee te dienen.

Donderdag**Lees** 1 Koningen 3:14, 15.**Denk** Welke voorwaarde was er verbonden aan Gods laatste gave aan Salomo? Waarom denk jij dat God er een voorwaarde aan verbond?**Denk na** Vraag een volwassene of die in een droom ooit God tot zich hoorde spreken. Hoe heeft deze droom zijn/haar leven veranderd?**Bid** vraag om er voor open te staan dat Hij op verschillende manieren met jou communiceert.

twintig jaar oud toen hij koning werd", zei de chef. Zoals de meeste prinsen, had hij geen echte verantwoordelijkheden. Hij wist dat hij geen ervaring had om een land te besturen. Een nacht had hij een droom. God verscheen aan hem en zei: "Vraag Mij om dat wat je wil dat ik je geef."

"Bedoel je dat God hem *alles* zou geven waar hij om zou vragen?", vroeg de jonge hofdienaar.

"Dat klopt. Hij wist dat God Zijn beloften aan zijn vader, David, na was gekomen, ook al had die fouten gemaakt. Salomo voelde dat hij leiding nodig had om een goede koning te zijn. Dus vroeg hij om wijsheid om het volk te besturen", antwoordde de chef.

"Is dat *alles* waar hij om vroeg?" vroeg de hofdienaar.

"Dat is alles. God was erg tevreden dat Salomo om wijsheid vroeg. Hij zei tegen Salomo, "Je zult zo wijs zijn dat er nooit iemand als jij zal zijn geweest en ook nooit meer zal zijn.

Vrijdag**Lees** 1 Koningen 4:29-34.**Maak** gebruik van je hobby's, gaven, talenten en interesses als je deze verzen herschrijft over jezelf in je Bijbelschrift. Zeg ze hardop en neem, als het mag, dit op met een microfoon of webcam.**Deel** het met je familie en moedig hen aan om zichzelf te plaatsen in deze verzen.**Bid** samen en vraag God om hulp om in te zien wat God jullie gegeven heeft om anderen te dienen.

Je had om een heleboel andere dingen kunnen vragen, maar dat deed je niet. Daarom geef ik je de dingen waar je niet om gevraagd hebt: rijkdom en eer. Als je Mij gehoorzaamt, zoals je vader dat deed, geef Ik je ook nog een lang leven."

"Dus Koning Salomo is zo wijs als al deze mensen bij elkaar?" vroeg de hofdienaar?

"Wijzer. En hij heeft nog meer talenten", zei de chef speciale gebeurtenissen. "Hij heeft 3.000 spreuken en liederen geschreven en hij weet alles over planten en dieren. Er is niets dat hij niet begrijpt."

"Dus ik mag de meest wijze man op aarde in actie zien?"

"Dat zeker", lachte de chef.

