

EGW

Notities

2015-1

Spreuken

**Life is short.
Smile while you still have teeth.
Don't stop smiling when you've lost them.**

**Supplement bij de volwassen les
in de Sabbatschool
jan-feb-mrt 2015**

Inhoud:

1^e kwartaal 2015 – Spreuken

| les | sabbat | onderwerp | blz. |
|------------|---------------|--|-------------|
| 1. | 03 janurai | De roep om wijsheid | 3 |
| 2. | 10 januari | Van oren naar voeten..... | 9 |
| 3. | 17 januari | Een kwestie van leven en dood | 15 |
| 4. | 24 januari | Goddelijke wijsheid | 22 |
| 5. | 31 januari | De zegeningen voor de rechtvaardigen | 28 |
| 6. | 07 februari | Wat u ontvangt is niet wat u ziet..... | 34 |
| 7. | 14 februari | Omgaan met strijd | 40 |
| 8. | 21 februari | Woorden van wijsheid | 46 |
| 9. | 28 februari | Woorden van waarheid | 52 |
| 10. | 07 maart | Achter het masker | 58 |
| 11. | 14 maart | Leven door Geloof | 64 |
| 12. | 21 maart | De nederigheid van de wijze | 70 |
| 13. | 28 maart | Vrouwen en wijn..... | 77 |

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers.

Kopierechten[®] bij Pacific Press[®] Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry[®]**

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digital document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

1. De roep om wijsheid

Sabbatmiddag 27 december

De God die wij aanbidden ziet de mens niet aan. Die aan Salomo wijsheid heeft gegeven, is ook nu nog bereid dezelfde zegen te schenken aan zijn kinderen. "Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Jakobus 1:5. Als iemand die onder lasten gebukt gaat, wijsheid zoekt, meer dan rijkdom, macht of aanzien, zal hij niet teleurgesteld worden. Zo iemand zal niet alleen van de grote Leermeester leren wat hij moet doen, maar ook hoe hij dat moet doen op een wijze die Gods goedkeuring kan wegdragen. —*Profeten en Koningen 19*.

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Spreuken 3:13. De vreze des Heren is het begin van wijsheid en iemand die toestaat om gevormd en gekneed te worden naar het goddelijke beeld, is het edelste voorbeeld van het werk van God...

De ervaring van ware godsvrucht door dagelijkse toewijding en dienst aan God, zorgt voor de hoogste ontwikkeling van geest, ziel en lichaam...

Het meedelen van goddelijke kracht doet eer aan ons oprecht streven naar wijsheid om onze hoogste vermogens gewetensvol te gebruiken tot eer van God en zegen voor onze naaste. Aangezien deze vermogens van God komen en niet uit onszelf, zouden zij gewaardeerd moeten worden als talenten van God om in Zijn dienst te gebruiken.

De vermogens van de geest die door God aan ons zijn toevertrouwd moeten gebruikt worden als de hoogste machten om het koninkrijk van het lichaam mee te beheersen. De natuurlijke eetlust en hartstocht moet onder de controle worden gebracht van het geweten en de geestelijke genegenheden...

De godsdienst van Jezus Christus laat de ontvanger nooit ontaarden, het maakt hem nooit ruw of grof, onbeleefd of opgeblazen, driftig of hard. Integendeel het verfijnd de smaak, heiligt het oordeel, zuivert en verheft de gedachten door ze als krijgsgevangenen bij Jezus Christus te brengen. —*In Heavenly Places*, p. 141.

Zondag 28 december: Het begin van wijsheid

De wijsheid die Salomo zocht boven rijkdom, eer of een lang leven, ontving hij van God. Zijn bede om een helder verstand, een grootmoedig hart en een zachtmoedige geest werd verhoord. "En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen... zodat hij naam had onder al de volken van rondom." 1 Koningen 4:29-31.

"En heel Israël werd "met ontzag voor de koning vervuld, want zij merkten, dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen." 1 Koningen 3:28. Het hart van het volk werd naar Salomo geneigd, zoals het geval was geweest met David, en ze gehoorzaamden hem in alles. "Salomo... betoonde zich krachtig in zijn koningschap; de Here zijn God was met hem en maakte hem uitermate machtig." 2 Kronieken 1:1.

Gedurende vele jaren werd het leven van Salomo gekenmerkt door toewijding aan God, door oprechtheid en vastheid van beginsel, en door strikte gehoorzaamheid aan

Gods geboden. Hij gaf aanwijzingen in elke belangrijke onderneming, en handhaafde op verstandige wijze de zaken die met het koningschap te maken hadden. Zijn rijkdom en wijsheid, de prachtige bouwwerken en openbare werken die hij vervaardigde in de eerste jaren van zijn regering, de energie, vroomheid, rechtvaardigheid en grootheid die hij openbaarde in woord en daad, wonnen de trouw van zijn onderdanen en de bewondering en hulde van de vorsten in vele landen.

De naam van Jehova werd grote eer bewezen in de eerste periode van Salomo's regering. De wijsheid en rechtvaardigheid die de koning openbaarde, getuigden aan alle volken van de grootheid van de God die hij diende. Een tijdlang was Israël het licht der wereld en maakte het de grootheid van Jehova bekend. De ware heerlijkheid van Salomo's regering lag niet in zijn wijsheid, zijn fabelachtige rijkdommen, zijn verreikende macht en roem, maar in de eer die hij toebracht aan de naam van de God van Israël door een verstandig gebruik van de hemelse gaven.

Met het verstrijken der jaren nam Salomo's roem toe, en hij streefde ernaar God te eren door zijn verstandelijke en geestelijke krachten te ontwikkelen, en door aan anderen de zegeningen die hij ontvangen had, door te geven. Niemand beter dan hij was in staat te begrijpen dat hij alleen door Gods gunst in het bezit was gekomen van macht, wijsheid en verstand, en dat hij deze gaven had gekregen om aan de wereld de Koning der koningen bekend te maken. – *Profeten en Koningen 20.*

Maandag 29 december: Ware opvoeding

Salomo stelde vooral belang in natuurkunde, maar zijn onderzoekingen beperkten zich niet tot een bepaalde tak van studie. Door ijverig al het geschapene te bestuderen, zowel het bezielde als het onbezielde, kreeg hij een duidelijke voorstelling van de Schepper. In de krachten der natuur, in de mineralen en dierenwereld, in elke boom, struik en bloem zag hij een openbaring van Gods wijsheid; en naarmate hij meer en meer leerde, nam zijn kennis van God en zijn liefde voor Hem gestadig toe.

Salomo's door God gegeven wijsheid vond een uitdrukking in lofzangen en in tal van spreuken. "Hij sprak immers drieduizend spreuken, en liederen van hem waren er duizend vijf. Hij sprak over de bomen, van de ceder op de Libanon af tot de hysop toe, die aan de muur uitschiet; hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend gedierte en de vissen." 1 Koningen 4:32, 33.

In de spreuken van Salomo worden beginselen gegeven van een geheiligd leven en een lofwaardig streven; beginselen die afkomstig zijn van God en die leiden tot godsvrucht; beginselen die elke daad in het leven zouden moeten leiden. De algemene verbreiding van deze beginselen en het erkennen van God als Degene die recht heeft op alle lof en eer, maakten de beginjaren van Salomo's regering een periode van morele verheffing en van materiële voorspoed.

"Welzalig de mens die wijsheid vindt," schreef hij,

"de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen." Spreuken 3:13-18.

“Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.” Spreuken 4:7. “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid.” Psalm 111:10. “De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaijerij haat ik.” Spreuken 8:13. —*Profeten en Koningen blz. 20, 21.*

Dinsdag 30 december: De roep van de Wijsheid

Wat een onderwerpen worden er in de Heilige Schrift gepresenteerd om over na te denken! Waar kunnen hogere thema's gevonden worden voor overdenking? Waar zijn thema's die zo intens interessant zijn? In welke zin zijn al de menselijke wetenschappelijke onderzoeken te vergelijken met de verhevenheid en verborgenheid van de wetenschap van de Bijbel? Waar is er iets wat zo de kracht van het intellect zal oproepen in diepe en ernstige gedachten?...

“Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.” Psalm 119:130. Engelen staan naast de onderzoeker van de Schrift om indruk te maken op zijn geest en hem te verlichten. De opdracht van Christus komt nu met dezelfde kracht tot ons als tot de eerste discipelen achttien eeuwen geleden: “Onderzoek de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.” Johannes 5:39. .” —*Review and Herald, January 11, 1881; Messages to Young People, p. 257.*

U strijdt voor de kroon des levens... Leef om Hem te behagen die u van zo'n grote waarde achtte dat Hij Jezus gaf, Zijn eniggeboren Zoon, om u van uw zonden te redden... Houd altijd voor ogen dat iets wat de moeite waard is om te doen, ook de moeite waard is om goed te doen. Vertrouw op God voor wijsheid, opdat u niemand zult ontmoedigen in het doen van het goede. Werk samen met Christus door mensen naar Hem toe te trekken... Doe uw best in alles wat u onder handen neemt. Jezus is uw Verlosser, vertrouw op Hem om u iedere dag te helpen, zodat u geen onkruid zult zaaien maar het goede zaad van het koninkrijk...

U moet leren om zowel met uw verstand te zien als met uw ogen. U moet uw oordeel trainen zodat het niet zwak of onbruikbaar zal zijn. U moet bidden om leiding en uw weg aan de Here toevertrouwen. U moet uw hart sluiten voor alle dwaasheid en zonde en het openstellen voor elke hemelse invloed. U moet uw tijd en uw gelegenheden zo goed mogelijk benutten teneinde een evenwichtig karakter te ontwikkelen. —*Sons and Daughters of God, p. 283.*

Er zijn mensen die proberen origineel te zijn, die wijzer zijn dan wat er staat geschreven, daarom is hun wijsheid dwaasheid. Zij gaan voort in het ontdekken wonderbaarlijke dingen, ideeën die laten zien dat zij ver achterlopen in het begrijpen van de goddelijke wil en de bedoeling van God. Door te proberen geheimenissen uit te leggen of op te lossen die eeuwenlang verborgen zijn geweest voor de mensen, zijn zij als iemand die in de modder rond spartelt en niet in staat is zichzelf eruit te halen en toch aan anderen vertelt hoe zij uit de modder kunnen komen waarin ze zich bevinden. Dit is een passende voorstelling van mensen die zich erop toeleggen om de fouten in de Bijbel te corrigeren. Niemand kan de Bijbel verbeteren door te suggereren wat de Here eigenlijk wilde zeggen of zou gezegd moeten hebben...

God vertrouwde het gereedmaken van Zijn goddelijke geïnspireerde Woord aan de sterfelijke mens toe. Dit Woord, geordend in boeken, het Oude en het Nieuwe Testament, is de gids voor de bewoners van een gevallen wereld, het is aan hen

gegeven opdat, door het bestuderen en gehoorzamen van de aanwijzingen, niemand zijn weg naar de hemel zou missen. — *Selected Messages*, bk. 1, p. 16.

U hoeft niet naar het einde van de wereld te gaan om wijsheid, want God is nabij. Niet de bekwaamheden die u nu of later bezit, zullen u doen slagen, maar wat de Heer voor u kan doen. Wij moeten veel minder vertrouwen stellen in wat mensen kunnen doen en veel meer vertrouwen op wat God voor elke gelovige kan doen. Hij wil graag dat u in geloof naar Hem uitziert. Hij wil graag dat u grote dingen van Hem verwacht. Hij wil u graag inzicht geven in zowel tijdelijke als eeuwige dingen. Hij kan het verstand scherpen. Hij kan tact en bekwaamheid geven. Gebruik uw talenten, vraag God om wijsheid en deze zal u gegeven worden. — *Lessen uit het leven van alledag 79*.

Woensdag 31 december: Het voordeel van wijsheid

Open de Bijbel voor onze jongeren, richt hun aandacht op zijn verborgen schatten, leer hen naar de juwelen van waarheid te zoeken, dan zullen zij een kracht van intellect verkrijgen zoals de studie van alles wat filosofie bevat niet kan geven. De grote onderwerpen waar de Bijbel over handelt, de waardige eenvoud van zijn geïnspireerde uitspraken, de verheven thema's die het aan de geest biedt, het licht, scherp en duidelijk, van de troon van God wat het inzicht verlicht, zal de krachten van de geest ontwikkelen tot een mate die bijna niet begrepen kan worden en nooit volledig kan worden verklaard. — *Messages to Young People*, p. 254.

De Here somt in Zijn Woord alle gaven en gunsten op die onmisbaar zijn voor iedereen die met Zijn werk is verbonden. Hij leert ons niet om onderwijs of onderricht te minachten, want als het beheerst wordt door de liefde en vreze voor God, is intellectuele ontwikkeling een zegen. Maar toch wordt dit niet voorgesteld als de belangrijkste vereiste voor het dienen van God. Jezus passeerde de wijze mannen in Zijn tijd, de hoogopgeleide mannen van stand, omdat zij zo trots en zelfgenoegzaam waren in hun roem op hun superioriteit dat zij niet konden meevoelen met de lijdende mensen en geen medewerkers konden worden van de Man van Nazareth. In hun dweepzucht wilden zij niet door Christus worden onderwezen. De Here Jezus wil dat mensen met zijn werk worden verbonden die dat werk op waarde schatten als heilig, dan kunnen zij met God samenwerken. Zij zullen kanalen zonder belemmering zijn waardoor Zijn genade kan vloeien. De eigenschappen van Christus' karakter kunnen alleen aan hen gegeven worden die niet op zichzelf vertrouwen. De hoogste wetenschappelijke opleiding kan van zichzelf geen christelijke karakter ontwikkelen. De vrucht van ware wijsheid komt van Christus alleen. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 259.

Daniël was nauw verbonden met de Bron van alle wijsheid, en dit was voor hem kostbaarder dan het goud van Ofir. Hij zorgde ervoor dat zijn godsdienstige opleiding gelijke tred hield met de mogelijkheden die hem werden geboden om een wijze en geleerde man te worden. Hij gebruikte het hem toevertrouwde vermogen op de juiste manier. Hij werd aangespoord door de situatie waarin hij zich bevond aan het hof van de koning. Hij werkte met God samen in het gebruiken van alle krachten die hem waren gegeven en we lezen: "En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei

gezichten en dromen." Daniël 1:17. Daniël was met God verbonden en de verborgenheden van God werden aan hem geopenbaard, want God is met hen die Hem vrezen. "De koning sprak met hen; en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniël, Chananja, Misaël en Azarja, en dezen traden in dienst bij de koning. In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk." Vers 19, 20. Het voortdurend groeien in godsdienstige wijsheid en intelligentie, diskwalificeerde deze jongeren op geen enkele manier voor het getrouw uitoefenen van de belangrijke taken die hen waren toevertrouwd in het koninkrijk van Babylon. God gaf hen wijsheid en kennis voor het voltooien van een grondige opleiding. — *The Bible Echo*, August 21, 1899.

De Heiland der wereld biedt de dwalende mensen de gave van eeuwig leven aan. Hij kijkt met meer teder medelijden uit naar een reactie op Zijn aanbod van liefde en vergeving dan aardse ouders bij wie het hart wordt geroerd om hun eigenzinnige, berouwvolle, lijdende zoon te vergeven. Hij roept tot de dwaler: "Keer weder tot Mij en Ik zal Mij tot u keren." Als de zondaar dan nog steeds weigert om naar de stem van genade te luisteren die naar hem roept met tedere, medelijdende liefde, zal hij in de duisternis worden gelaten. Als hij de mogelijkheid die hem wordt geboden veronachtzaamt en doorgaat op zijn boze weg, zal de toorn van God op een onverwacht ogenblik over hem losbarsten. "Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken." Spreuken 29:1. Deze jonge man heeft het gezag van zijn vader in de wind geslagen en zijn beperkingen veronachtzaamt. De vreze des Here is het begin der wijsheid. Het ligt aan het fundament van een goede opleiding. Zij die een gunstige gelegenheid hebben en toch deze eerste grote les niet hebben geleerd zijn niet alleen ongeschikt voor het dienstwerk van God, maar zij zijn ook echt schadelijk voor de gemeenschap waarin zij leven.

Salomo roept de jongeren op: "Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet... De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken." — *Testimonies*, vol. 4, pp. 207, 208.

Donderdag 1 januari: Vergeet het niet!

Zij die zeggen dat zij God liefhebben en eerbied hebben voor heilige dingen en toch hun geest laten afdalen naar het oppervlakkige en onwerkelijke, plaatsen zichzelf op Satans terrein en doen zijn werk. Als jongeren het heerlijke werk van God zouden bestuderen in de natuur en Zijn majesteit en kracht zoals die wordt geopenbaard in Zijn Woord, zouden zij door die inspanning opleven en verheven worden. Zij zouden kracht ontvangen die niets te maken heeft met arrogantie. Door het overdenken van de wonderen van goddelijke kracht, zal de geest de moeilijkste maar de nuttigste van alle lessen leren; dat menselijke wijsheid, tenzij verbonden

met de Eeuwige en geheiligd door de genade van Christus, dwaasheid is. —*Messages to Young People*, p. 253.

Als volk hebben wij gebrek aan geloof. Tegenwoordig zijn er niet veel mensen die de aanwijzingen, door Gods uitverkoren dienstknecht gegeven, zo gehoorzaam zouden opvolgen als de legers van Israël bij het veroveren van Jericho. De Vorst van het leger des Heren openbaarde Zichzelf niet aan heel de gemeente. Hij sprak alleen met Jozua, die zijn verhaal over dit gesprek aan de Hebreëen vertelde. Het was aan hen om de woorden van Jozua te geloven of te betwijfelen, de bevelen aan hem gegeven in de naam van de Vorst van het leger des Heren, op te volgen of in opstand te komen tegen zijn aanwijzingen en zijn gezag te ontkennen. Zij konden het leger van engelen niet zien, dat geleid werd door de Zoon van God en dat hun voorging en zij hadden kunnen redeneren: "Wat zijn dit voor zinloze bewegingen en hoe belachelijk is het om dagelijks rond de muren van de stad te marcheren, en intussen op trompetten van ramshorens te blazen! Dit kan niets uitrichten tegen die sterke, hoge stadsmuur."

Maar juist het plan om deze ceremonie zo lang door te laten gaan voor de uiteindelijke val van de muren verschaftte gelegenheid voor de groei van geloof onder de Israëlieten.

Zij moesten goed doordrongen zijn van de gedachte dat hun kracht niet lag in de wijsheid van mensen, noch in hun kracht, maar alleen in de God van hun verlossing. Zo moesten zij eraan gewend raken om zichzelf buiten beschouwing te laten en volkomen op hun goddelijke Leider vertrouwen.

Zouden zij die nu beweren dat zij Gods volk zijn zich zo gedragen onder vergelijkbare omstandigheden? Velen zouden ongetwijfeld hun eigen plannen willen uitvoeren en andere manieren voorstellen om het gewenste doel te bereiken. Zij zouden ongenegen zijn om zich aan zo'n eenvoudige regeling te onderwerpen, een die hen geen glorie bracht behalve de verdienste van gehoorzaamheid. Zij zouden ook betwijfelen of zo'n machtige stad op die manier overwonnen zou kunnen worden. Maar de wet van gehoorzaamheid staat boven alles. Het zou moeten heersen over menselijk denken. Geloof is de levende kracht die door iedere barrière heen breekt, alle hinderpalen opzij zet, en zijn banier plant in het hart van het kamp van de vijand.

God zal geweldige dingen doen voor degenen die in Hem vertrouwen. Omdat Zijn volk zozeer op hun eigen wijsheid vertrouwt en de Here niet de gelegenheid geeft om Zijn kracht voor hen te openbaren, hebben zij geen kracht meer. Hij zal Zijn gelovige kinderen in elke onverwachte gebeurtenis helpen als zij heel hun vertrouwen op Hem stellen en Hem onvoorwaardelijk gehoorzamen. —*Testimonies*, vol. 4, pp. 162, 163.

Vrijdag 2 januari: verdere studie

Lessen uit het Leven van Alledag, "Een verborgen schat";
Boodschappen aan jonge mensen, "Een zegen in huis".

2. Van oren naar voeten

Sabbatmiddag 3 januari

Allen die de boodschappen aannemen die de Here zendt om hen te zuiveren en te reinigen van alle gewoonten en ongehoorzaamheid aan Zijn geboden en gelijkvormigheid aan de wereld en die berouw hebben over hun zonden en zich bekeren, terwijl ze opzien tot God om hulp en op het pad van gehoorzaamheid aan Zijn geboden wandelen, zullen goddelijke hulp ontvangen om hun verkeerde handelwijze te corrigeren. Maar zij die zich schijnbaar bekeren en de Here zoeken, maar het kwade toch niet wegdoen, zullen niet alleen zichzelf teleurstellen, maar als hun gedrag aan hen wordt voorgehouden in symbolen en gelijkenissen, zullen ze schaamte en verdriet ervaren omdat zij de Here hebben teleurgesteld. Zij hebben op hun eigen handelwijze gehoopt en vertrouwd. Ze zijn als volk vermaand, terwijl ze toch niet de boze werken, die oorzaak waren van deze vermaning, hebben weggedaan. —*Bijbelcommentaar 255, 256.*

Veel mensen stellen de vraag: "Hoe kan ik mijzelf aan God overgeven?" U wilt uzelf aan Hem geven, maar u hebt niet genoeg innerlijke kracht; u bent slaaf van uw twijfel en u kunt niet loskomen van de gewoonten van uw zondige levenswijze. Uw beloften en besluiten zijn als los zand. U kunt uw gedachten, uw neigingen en uw gevoelens niet in toom houden. U kent uw verbroken beloften en niet nagekomen toezeggingen en daardoor is uw vertrouwen in uw oprechtheid verzwakt en hebt u het gevoel dat God u niet kan aanvaarden. U hoeft echter niet te wanhopen. U moet oog krijgen voor de wilskracht waarover u beschikt. Dit is de stuwende kracht in de mens, de kracht om besluiten te nemen, om te kiezen. Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil. God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Die mogelijkheid moet de mens gebruiken. U kunt uw hart niet veranderen. U kunt niet uit uzelf uw gevoelens aan God wijden. Maar u kunt kiezen om Hem te dienen. U kunt uw wil aan Hem geven. Hij zal dan het willen en het volbrengen in u bewerkstelligen naar Zijn welbehagen. Zo komt u geheel binnen de invloedssfeer van de Geest van Christus. Uw gevoelens zullen op Hem gericht zijn en uw gedachten zullen met Hem in overeenstemming zijn.

Goed en heilig te willen zijn is uiteraard juist. Maar als u daar ophoudt, is dat waardeloos. Velen zullen verloren gaan, terwijl zij de hoop en het verlangen hebben om christen te *worden*. Maar zij komen er niet toe de wil aan God te onderwerpen. Zij komen er niet toe *nú* te *kies*ten christen te worden.

Door het juiste gebruik van de wil, kan uw leven een totale verandering ondergaan. Als u uw wil aan Christus ondergeschikt maakt, sluit u een bondgenootschap met die macht, die boven alle overheden en machten uitgaat; u ontvangt kracht van boven om standvastig te blijven. Door u voortdurend te onderwerpen aan God, bent u in staat om het nieuwe leven, d.w.z. het leven uit het geloof, te leiden. —*De weg naar Christus 44, 45*

Zondag 4 januari: Hoor!

"U onderzoekt de Schriften, want u denkt daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen." (Johannes 5:39) Onderzoeken (KJV 'search' = zoeken) betekent ook: ijverig zoeken naar iets wat verloren is gegaan. Zoek naar de verborgen schatten in Gods Woord. Jullie kunnen niet zonder. Bestudeer de moeilijke

gedeeltes, vergelijk vers met vers, dan ontdekken jullie dat de ene Schriftplaats de sleutel is, die de betekenis van de andere ontsluit.

Mensen die de Bijbel biddend bestuderen, keren van elke zoektocht wijzer terug dan ze ervoor waren. Een paar dingen, die ze niet begrepen, zijn dan opgelost. Want de Heilige Geest heeft gedaan, waar in Johannes 14 over geschreven wordt: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26).

Niets wat de moeite waard is, krijg je zonder je flink in te spannen en door te zetten. In de maatschappij hebben alleen degenen die willen werken succes. Zonder hard werken mogen we niet verwachten, dat we iets te weten komen over geestelijke dingen. Mensen die juwelen aan waarheid willen krijgen, moeten daar net zo hard naar graven als een mijnwerker naar kostbaar erts in de aarde.

Mensen die onverschillig en halfslachtig werk leveren, zullen nooit slagen. Jong en oud moeten het Woord van God lezen. En ze moeten het niet alleen lezen, maar ook oprecht en ijverig bestuderen: biddend, gelovend en onderzoekend. Dan vinden ze de verborgen schat. Want de Heer scherpt hun begripsvermogen. —*Boodschappen aan jonge mensen* 236

Deze gelijkenis illustreert de waarde van de hemelse schat en de inspanning die geëist wordt om deze te bezitten. De vinder van de schat in het stuk grond was bereid alles weg te doen wat hij had, was bereid om zich onvermoeibaar in te spannen om de verborgen rijkdom te bezitten. Zo moet de vinder van hemelse schatten geen arbeid te zwaar en geen offer te groot achten om de schatten der waarheid te verkrijgen.

In de gelijkenis stelt de akker waarin de schat verborgen ligt de Schrift voor. De schat is het evangelie. De aarde zelf bevat niet zoveel goudaders en kostbare dingen als Gods Woord.

De schatten van het evangelie worden verborgen genoemd. Zij die in eigen oog wijs zijn, die verwaand zijn door ijdele wijsbegeerte, ontdekken niet de schoonheid en de verborgenheden van het verlossingsplan. Velen hebben ogen, maar zij zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben verstand, maar ontdekken niet de verborgen schat. —*Lessen uit het leven van Alledag* 55

Maandag 5 januari: Bescherm uw familie

Zij die een goed begrip hebben van hun eigen karakter, die bekend zijn met de zonde die hen zo gemakkelijk verstrikt en de verzoeken waar ze mogelijk voor kunnen zwichten, zouden zichzelf daar niet onnodig aan moeten blootstellen en de verzoeking uitlokken door zich op het gebied van de vijand te begeven. Als de plicht hen roept waar de omstandigheden niet gunstig zijn zullen zij bijzondere hulp van God ontvangen en kunnen volledig toegerust voor de strijd met de vijand voorwaarts gaan.

Zelfkennis zal velen behoeden voor het toegeven aan zware verzoeken en heel veel schandelijke nederlagen voorkomen. Om onszelf beter te leren kennen is het volstrekt noodzakelijk dat wij onze motieven en de beginselen van onze handwijze onderzoeken, terwijl wij onze daden vergelijken met de standaard van plicht die wordt geopenbaard in het Woord van God. —*Gospel Workers*, pp. 275, 276.

In ons taalgebruik bestaat er misschien geen fout, waar jong en oud gemakkelijker overheen stappen, dan ongeduldig en overhaast spreken. Ze denken dat het voldoende excuus is als ze zeggen: "Ik lette even niet op. Ik meende niet werkelijk wat ik zei." Maar in het Woord van God wordt hier niet zo licht over gedacht. De Schrift zegt: "Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem." (Spreuken 29:20, NBG51). "Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft." (Spreuken 25:28, NBG51).

De meeste ergernis, hartzeer en irritatie in ons leven komt door het niet beheersen van ons humeur. In één ogenblik kan door overhaaste, hartstochtelijke en gedachteloze woorden méér kwaad worden aangericht, dan een heel leven van berouw kunnen goedmaken. O, wat zijn er veel harten gebroken, vrienden van elkaar vervreemd en levens verwoest door de ruwe en overhaaste woorden van mensen, die juist hulp en genezing hadden kunnen brengen! — *Boodschappen aan jonge mensen 124.*

In al onze beproevingen hebben wij een nimmer falende Helper. Hij laat ons niet alleen worstelen met de verzoeking, niet alleen strijden met het kwaad om tenslotte verpletterd te worden onder de lasten en zorgen. Hoewel wij Hem nu niet met het sterfelijke oog kunnen zien, kan het oor des geloofs zijn stem horen zeggen: "Vrees niet, Ik ben met u." "Ik ben de levende en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden." Openbaring 1:18. Ik heb uw verdriet verdragen, uw strijd ervaren, uw verzoeken het hoofd geboden. Ik ken uw tranen. Ik heb ook geschreid. Ik ken het verdriet, dat te diep begraven ligt om aan een mens toe te vertrouwen. Denk niet dat u alleen en verlaten bent. Al doet uw pijn geen enkele snaar in enig hart op aarde trillen, zie op Mij en leef. "Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here." Jesaja 54:10. — *Jezus de Wens der Eeuwen 401.*

Dinsdag 6 januari: Bescherm uw vriendschap

De gewoonte om geld te lenen voor het verlichten van een dringende nood en geen rekening te houden met het aflossen van de schuld, hoe algemeen ook, vernietigt alle plichtsbesef. De Heere wil dat iedereen die in de waarheid gelooft zich bekeert van deze praktijken waarbij men zichzelf voor de gek houdt. Zij zouden liever moeten kiezen om gebrek te lijden dan een oneerlijke daad verrichten. Niemand kan zijn toevlucht nemen tot uitvluchten of oneerlijkheid in het omgaan met Gods goederen en dan onschuldig voor Hem staan. Iedereen die dat doet verloochent Christus door zijn daden, terwijl men beweert de geboden van God te bewaren en te onderwijzen. Zij houden niet vast aan de beginselen van Gods wet. Indien zij die de waarheid zien hun karakter niet veranderen in overeenstemming met de heiligende invloed van de waarheid, zullen zij een geur ten dode zijn. Zij zullen een verkeerde voorstelling van de waarheid geven en er schande over brengen en Christus, die de waarheid is, onteren. — *Counsels on Stewardship*, p. 255

Wees vastbesloten om nooit meer schulden te maken. Ontzeg u liever duizend dingen dan schulden te maken. Dit is de vloek van uw leven geweest, het in schuld geraken. Vermijd het als de pest.

Sluit een plechtig verbond met God dat u door Zijn zegeningen al uw schulden zult aflossen en dan niemand meer iets verschuldigd zult zijn al zou u van pap en brood moeten leven. Het is zo gemakkelijk om wanneer u uw maaltijd voorbereidt nog eens vijftig cent meer uit te geven voor extra dingen. Let op de centen, dan zullen de euro's wel voor zichzelf zorgen. Het is het kleine beetje hier en het kleine beetje daar dat voor dit of dat wordt uitgegeven, wat al snel oploopt. Ontzeg uzelf in ieder geval zolang u tot over de oren in de schulden zit... Wankel niet, wees niet ontmoedigd of keer niet terug. Weiger aan uw smaak toe te geven, ontzeg uzelf het toegeven aan eetlust, spaar uw centen en betaal uw schulden af. Werk ze zo snel mogelijk weg. Als u dan weer als vrij mens uw hoofd kunt opheffen en niemand iets verschuldigd bent, zult u een grote overwinning hebben behaald. —*Counsels on Stewardship*, p. 257.

Wij zijn met elkaar verbonden als in een groot menselijk web en in alle omgang met elkaar zouden wij moeten streven naar de gezindheid van Christus. Het sluiten van de ogen voor de behoeftige en stervende mensen, het niet waarschuwen van zondaars en hen door onverschilligheid en zelfzucht in de verzoeking brengen om te zeggen: "Niemand geeft om mij", is het onteren van God en het te schande maken van Gods zaak. Het is ons werk om elkaar op te bouwen in het allerheiligste geloof.

Als er geen volmaakte harmonie tussen ons bestaat, zouden wij niet mogen denken dat wijzelf helemaal geen schuld hebben in deze zaak. Als de gedachten en gevoelens van iemand anders niet helemaal overeenkomen met die van ons, zouden we niet mogen denken dat zij het bij het verkeerde eind hebben en wij bij het juiste. Wij willen onze geest voortdurend op het gepaste punt houden om aan het gebed van Christus in Johannes 17:21-23 gehoor te geven. Wij willen weten wat het juk is dat Christus ons vraagt op ons te nemen en de lasten die wij in deze tijd moeten dragen en wij willen er voortdurend naar streven om onze broeder met vriendelijkheid en liefde te laten zien dat wij belangstelling voor hem hebben en wij willen iedere dag liefde in ons handelen brengen. Dit is het goud dat in het vuur is beproefd: geloof en liefde. Als we iemand zien die het op enig punt mis heeft dan zouden wij hier niet zonder iets te zeggen aan voorbij mogen gaan, maar wij moeten proberen om hem uit de duisternis in het licht te brengen. Wij moeten op de belangen van elkaar letten zoals op die van onszelf. Wij waarderen anderen niet zoals het zou moeten zijn. Wij zouden één moeten zijn in een grote broederschap en in die houding dat we de fouten van elkaar kunnen verdragen er met alle geduld en zachtmoedigheid naar streven elkaars lasten te dragen. (zie Efeze 5:1, 2).

Welnu, zegt u, dat is het werk van de predikant. Maar het is het werk van een ieder van ons. —*This Day With God*, p. 274.

Woensdag 7 januari: Bescherm uw werk

In Gods wetten in de natuur is de wet van oorzaak en gevolg onvermijdelijk. De oogst getuigt van wat er is gezaaid. De trage werker wordt door zijn werk veroordeeld. De oogst getuigt tegen hem. Dit is ook in geestelijk opzicht het geval. De trouw van elke werker wordt gemeten naar de resultaten van zijn werk. De aard van zijn werk – of dit ijverig of traag is geweest – wordt geopenbaard door de oogst. Op deze wijze wordt zijn bestemming voor de eeuwigheid bepaald. —*Lessen uit het Leven van Alledag 46*

Wij kunnen nooit door traagheid en nietsdoen gered worden. Een echt bekeerd mens die een hulpeloos, nutteloos leven leidt, is onbestaanbaar. Wij drijven niet vanzelf naar de hemel. Een luiaard zal daar niet binnenkomen. Als wij ons niet inspannen om het koninkrijk binnen te gaan, als wij niet ons best doen om de wetten daarvan te leren kennen, zijn wij daarvoor niet geschikt. Zij die weigeren om op aarde met God samen te werken, zullen ook in de hemel niet met Hem samenwerken. Het zou niet verstandig zijn hen in de hemel te brengen. —*Lessen uit het Leven van Alledag 156.*

Bij de schepping was de arbeid bedoeld als een zegen. Het betekende ontwikkeling, kracht, geluk. De veranderde toestand van de aarde door de vloek van de zonde heeft een verandering in de arbeidsomstandigheden gebracht; en toch, hoewel de arbeid samen gaat met vrees, moeiten en zorgen, is het nog steeds een bron van geluk en ontwikkeling. En ook is het een beveiliging tegen verzoeking. De tucht die daarvan uitgaat, werkt remmend op genotzucht en bevordert ijver, reinheid en vastberadenheid. Zo wordt de arbeid een deel van Gods grote plan voor ons herstel uit de zondeval. —*Karaktervorming 216*

De bedoelingen van God zijn niet de bedoelingen van de mensen. Hij wilde niet dat de mensen hun tijd in ledigheid zouden doorbrengen. In het begin schiep Hij de man als een heer, maar ook al was hij rijk in alles waarin de Eigenaar van het universum kon voorzien, toch zou Adam niet werkeloos zijn. zodra hij was geschapen werd hem werk gegeven om te doen. Hij zou arbeid en vreugde vinden in het zorgen voor de dingen die God had geschapen, en als resultaat van zijn arbeid zou in zijn behoeften overvloedig voorzien worden van de vruchten uit de hof van Eden.

Zolang onze eerste ouders God gehoorzaamden was hun arbeid in de hof een vreugde en bracht de aarde uit haar overvloed voort voor al hun behoeften. Maar toen de mens afweek van gehoorzaamheid was hij gedoemd te worstelen met het zaad dat door Satan was gezaaid en moest hij zijn brood verdienen door het zweet van zijn gezicht. Van nu aan moest hij strijden in zwoegen en moeite tegen de macht aan wie hij zijn wil had overgegeven.

Het was Gods bedoeling om het zwoegen te verlichten dat het kwaad in de wereld had gebracht door de ongehoorzaamheid van de mens. Door hard werken zouden de verzoeking van Satan vruchteloos gemaakt worden en de vloed van het kwaad worden weerhouden.

En ook al wordt arbeid vergezeld van zorgen, vermoeidheid en pijn, toch is het nog een bron van vreugde en ontwikkeling en een beveiliging tegen verzoeking. De tucht die daarvan uitgaat, werkt remmend op genotzucht en bevordert ijver, reinheid en vastberadenheid. Zo wordt de arbeid een deel van Gods grote plan voor ons herstel uit de zondeval. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, pp. 273, 274.

God zag dat de sabbat noodzakelijk was voor de mens, zelfs in het paradijs. Hij moest zijn eigen belangen en werkzaamheden op een van de zeven dagen ter zijde leggen, om meer ten volle de werken van god te overdenken, en stil te staan bij Zijn macht en goedheid. Hij had een sabbat nodig om hem levendig te herinneren aan God, en dankbaarheid in hem te wekken, omdat alles wat hij bezat en genoot afkomstig was vanuit de weldoende hand van de Schepper. —*Patriarchen en Profeten 22*

Er liggen grote zegeningen opgesloten in het houden van de sabbat en God wil graag dat de sabbat voor ons een vreugdevolle dag zal zijn. Er was vreugde bij de instelling van de sabbat. God zag met tevredenheid op het werk van Zijn handen. Hij verklaarde dat alle dingen die Hij gemaakt had "zeer goed" waren. Genesis 1:31. De hemel en de aarde waren vol vreugde. "Toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten." Job 38:7. Hoewel de zonde deze wereld is binnengedrongen om Gods volmaakte werk te bederven, toch geeft Hij ons de sabbat als getuige dat Iemand die almachtig en eeuwig in goedheid en genade is, alles heeft geschapen. Onze hemelse Vader wil graag dat door het houden van de sabbat een kennis van Hemzelf wordt bewaard onder de mensen. Hij wil graag dat de sabbat onze gedachten op Hem zal vestigen als de ware en levende God en dat wij leven en vrede mogen hebben door Hem te kennen. — *Testimonies*, vol. 6, p. 349.

Donderdag 8 januari: Bescherm uzelf

Het hart van de Farizeeën is als een onvruchtbare, woeste bodem, waarin het zaad van goddelijk leven niet kan ontkiemen. Wie zich onvoorwaardelijk overgeeft aan God, zal voor Hem het meest van dienst zijn. Door gemeenschap met God worden de mensen zijn medewerkers en dragen zij zijn karakter uit aan de mensen.

Het dienen dat voortkomt uit een oprecht hart heeft een rijke beloning. "De Vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden." Door het leven, dat wij door Christus' genade leiden, wordt het karakter gevormd. De oorspronkelijke aantrekkelijkheid wordt weer hersteld in het leven. De eigenschappen van het karakter van Christus worden ons deel en het beeld van God komt naar voren. De gezichten van mannen en vrouwen die met God leven en werken openbaren de hemelse vrede. Zij bevinden zich in de atmosfeer van de hemel. Voor hen is het koninkrijk der hemelen al gekomen. Zij bezitten de vreugde van Christus, de blijdschap dat ze een zegen voor de mensheid zijn. Zij hebben de eer dat ze aanvaard zijn om door de Meester te worden gebruikt. Zijn werk wordt hun toevertrouwd in Zijn naam.

"Niemand kan twee heren dienen." Wij kunnen God niet met een gedeeld hart dienen. De godsdienst van de Bijbel is niet één van een aantal invloeden. Haar invloed moet alle andere te boven gaan, moet al het andere doordringen en overheersen. Zij is niet als een donkere verfstreep hier en daar op het doek gestreken, maar ze moet het hele leven doordringen, alsof het linnen gedoopt is in het verfbad tot elke draad van het weefsel is doortrokken met een diepe, blijvende tint. — *Jezus, de Wens der Eeuwen 253*

U moet uw gedachten beheersen. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn en u kunt het niet volbrengen zonder grondige en zelfs ernstige inspanning. Toch is dit wat God van u vraagt, het is een plicht die op iedere verantwoordelijke persoon rust. U bent verantwoordelijk voor uw gedachten tegenover God. Als u zich overgeeft aan ijdele fantasie en uw geest toestaat om over onreine onderwerpen na te denken, dan bent u tot op zekere hoogte net zo schuldig voor God alsof uw gedachten uitgevoerd waren. Het enige dat de daad in de weg staat is het gebrek aan gelegenheid. Het dag en nacht dromen en luchtkastelen bouwen is een slechte en zeer gevaarlijke gewoonte. Als dit eenmaal is gevestigd dan is het bijna onmogelijk om die gewoonte te verbreken en de gedachten te richten op zuivere, heilige en verheven onderwerpen. U zult een getrouwe wachter voor uw ogen, oren en al uw zintuigen

moeten worden als u uw geest wilt beheersen en wilt voorkomen dat ijdele en verdorven gedachten uw ziel verontreinigen. Alleen de kracht van genade kan dit zeer gewenste werk tot stand brengen. — *Testimonies*, vol. 2, p. 561.

Iedereen heeft een hemel te winnen en een hel te vermijden. En alle engelen staan gereed om tot de hulp te komen van de verzochte en beproefde ziel. Hij, de Zoon van eeuwige God, verdroeg de toets en beproeving voor ons. Het kruis van Golgotha staat duidelijk voor iedereen. Wanneer de gevallen van iedereen in het oordeel zijn geweest en zij (de verloren mensen) worden overgegeven om te lijden voor hun minachting voor God en hun veronachtzaming van Zijn eer in hun ongehoorzaamheid, zal niemand een excuus hebben, niemand had hoeven te sterven. Het was hun keuze wie hun vorst zou zijn, Christus of Satan. Al de hulp die Christus ontving, kan iedereen in de grote beproeving ontvangen. Het kruis staat als een belofte dat niemand verloren hoeft te gaan en dat er overvloedig voorzien is in hulp voor iedereen. Wij kunnen de satanische machten overwinnen, of wij kunnen onszelf aansluiten bij de machten die het werk van God in deze wereld willen weerstaan.... — *Selected Messages*, vol. 1, p. 96.

Misschien zult u nooit de uitkomst weten van uw dagelijkse invloed, maar u kunt er zeker van zijn dat het ten goede of ten kwade uitgeoefend wordt. Velen die een vriendelijk hart en goede opwallingen hebben staan toe dat hun aandacht in beslag genomen wordt door wereldse zaken of plezier, terwijl de zielen die naar hen opzien voor leiding, schipbreuk maken. Zulke mensen kunnen zich heel goed voordoen en een goede reputatie hebben in de ogen van mensen, zelfs als christenen, maar op de dag van God, wanneer onze werken vergeleken zullen worden met de goddelijke wet, dan zal blijken dat zij niet beantwoorden aan de maatstaf. — *Counsels on Health*, p. 413.

Gooi een steentje in het water en er ontstaat een golf, en nog een en nog een, en terwijl zij toenemen wordt de cirkel groter totdat zij de oever bereiken. Zo is het met onze invloed, ook al lijkt die onbetekenend, toch kan die verder gaan tot ver buiten wat wij weten of beheersen. — *Review and Herald*, Jan. 24, 1882.

Vrijdag, januari 9: Voor verdure studie

The Adventist Home, "Moral Standards," pp. 326 – 339; *The Ministry of Healing*, "In Contact With Others," pp. 489 –491.

3. Een kwestie van leven en dood

Sabbatmiddag, 10 Januari

Zij die prat gaan op wijsheid die zij menen te hebben boven het woord van God, moeten diepere teugen nemen uit de fontein van wijsheid zodat zij hun ware onwetendheid kunnen leren kennen. Er is een voorgewende wijsheid onder de mensen, welke dwaasheid is bij God. "Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid." 1Cor 3: 18,19. Zij die slechts beschikken over

deze wijsheid, moeten in eigen ogen dwaas worden. De grootste onwetendheid die als een vloek op het menselijk ras ligt, is aangaande de bindende eisen van de wet van God; en deze onwetendheid is het resultaat van het ter zijde leggen van het woord van God. Het is het voorgenomen plan van Satan om de gedachten zodanig in beslag te nemen dat Gods grote Gids niet het Boek der Boeken is en dat de zondaar niet geleid zal worden van het pad van overtreding naar het pad van gehoorzaamheid. —*Fundamentals of Christian Education p. 130*

“Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Romeinen 12:2).

De tradities en gewoonten van de mens mogen niet onze maatstaf zijn. Hoe moeilijk uw omstandigheden ook mogen zijn, sta nooit toe dat u zich aan bedrog overgeeft. De Satan staat klaar om u daartoe te verleiden en hij zal het u niet gemakkelijk maken. Het is mogelijk dat een christelijke handelaar zijn betrouwbaarheid naar God toe behoudt. Maar dit zal van hem eisen dat hij constant waakzaam moet zijn en ernstige gebeden naar God moet opzenden om behoed te worden van het kwaad dat in deze boze tijd bestaat om zichzelf te bevoordelen ten koste van anderen. U bevindt zich op een moeilijke plaats om op te wassen in heiligheid. U hangt niet uw volle gewicht aan uw principe. U vertrouwt teveel op uw eigen zwakke krachten. U heeft grote behoefte aan goddelijke hulp, een kracht die niet in uzelf aanwezig is.. Er is Een bij Wie u om advies kunt gaan, wiens wijsheid oneindig is. Hij heeft u uitgenodigd hem te benaderen omdat Hij daarin wil voorzien. Als u uit geloof al uw zorgen op Hem legt, Hij die weet wanneer een mus ter aarde valt, zult het niet zonder resultaat zijn.

Als u Zijn waarachtige beloften wilt aannemen en uw integriteit wil bewaren, zullen engelen van God rondom u zijn. Blijf in het geloof goede werken doen voor God; dan zal de Heer uw stappen leiden en Zijn hand vol voorspoed zal niet van u wijken. —*Testimonies, vol 2, p 71*

Zondag 11 Januari: De wet in ons leven

Vanaf het begin heeft de Satan de mens voorgehouden welke voordelen die zou hebben bij het overtreden van Gods gebod. Op deze manier heeft hij de engelen misleid. Zo heeft hij ook Adam en Eva tot zonde verleid en op dezelfde manier houdt hij nog steeds menigten mensen af van gehoorzaamheid aan God. Het pad van de overtreding doet hij aantrekkelijk schijnen, “maar het einde daarvan is de dood” (Spreuken 14:12). Gelukkig zijn diegenen die, nadat zij gesmaakt hebben hoe bitter de vruchten van de overtreding zijn, zich op tijd daarvan afkeren. —*Patriarchs and Prophets p. 720.*

De Psalmist verklaart “Uw woord berg ik in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige” (Psalm 119:11). En Paulus schreef aan Timoteüs: “Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2Tim 3:16,17).

Het leven van God, dat leven geeft aan deze wereld, is in zijn Woord. Door het woord genas Jezus zieken en dreef Hij demonen uit. Door het woord kalmeerde Hij de zee en liet Hij de doden opstaan en de mensen waren er getuige van dat zijn

woord met kracht gepaard ging. Hij sprak het woord van God uit zoals Hij gesproken had door al de schrijvers van het oude Testament. De hele Bijbel is een manifestatie van Christus. Het is de enige bron van kracht die wij tot onze beschikking hebben. — *Gospel Workers*, p. 250

Aan een ieder die zijn wil ondergeschikt maakt aan de wil van de Oneindige om door God geleid en geleerd te worden is de belofte gegeven van een steeds toenemende ontwikkeling in geestelijke zaken. De Heer stelt geen grenzen aan de ontwikkeling van diegenen die "vervuld zijn met de kennis van Zijn wil en van alle wijsheid en geestelijke kennis."

Zij die God als hun krachtbron erkennen zijn zich bewust van hun eigen zwakheid. En de Heer voorziet hen van Zijn wijsheid. Terwijl zij dag aan dag op God vertrouwen, nederig met het gehele hart en in strikte betrouwbaarheid Zijn wil doen, zullen ze groei ervaren in kennis en verruiming van hun mogelijkheden. Door gewillige gehoorzaamheid tonen zij respect en eer aan God en worden zij door Hem geëerd.

Het verhaal van Daniel openbaart aan ons het feit dat de Heer altijd bereid is het gebed van iemand te horen en wanneer wij de Heer met ons hele hart zoeken, zal Hij onze gebeden beantwoorden. Hier wordt geopenbaard waar Daniel zijn kennis en vaardigheden vandaan haalde. Als wij God slechts om wijsheid willen vragen, zullen wij gezegend zijn met meer mogelijkheden en met kracht van omhoog. — *My life Today* p. 110

Maandag 12 Januari: Licht en Leven

De volgeling van Christus zal geconfronteerd worden met drogredenen; hiertegen heeft de apostel een waarschuwing gestuurd naar de gelovigen van Kolosse. Hij zal ook spiritistische uitleggingen van de Schriften tegenkomen die hij niet moet accepteren. Zijn stem moet in duidelijke bevestiging van de eeuwige waarheden uit de Schriften gehoord worden. Terwijl hij zijn ogen op Christus gericht houdt, moet hij steeds voortgaan op het pad dat voor hem is uitgestippeld en alle ideeën die niet in harmonie zijn met Zijn leringen, wegdoen. De waarheid van God moet zijn overdenking en zijn meditatie zijn. Hij moet de Bijbel als de stem van God, die direct tot hem spreekt, erkennen. Zo zal hij de goddelijke wijsheid verkrijgen.

De kennis van God, zoals geopenbaard in Christus, is de kennis die allen moeten bezitten die verlost zijn. Deze kennis bewerkt verandering van karakter. Wanneer die in het leven wordt ontvangen, zal het in de ziel het beeld van Christus herscheppen. Tot het hebben van deze kennis nodigt God zijn kinderen uit; alles wat hier buiten is, is nutteloos en ijdel. — *Acts of the Apostles* p 474,475.

Na de dood van Mozes werd Jozua aangesteld als leider van Israël om hen naar het Beloofde Land te leiden. Hij werd goed bevonden voor dit werk. Hij is de eerste minister van Mozes geweest gedurende het grootste gedeelte van de tijd van hun omzwerving in de woestijn. Hij heeft de wonderbaarlijke werken gezien die God door Mozes had gedaan en begreep heel goed het gedrag van het volk. Hij was een van de twaalf verspieders die uitgestuurd was om het beloofde land te verspieden en een van de twee die een getrouw verslag had gegeven over de rijkdom daarvan en die ook de mensen had aangemoedigd om te gaan en het land in de kracht van God in bezit te nemen.

De Heer beloofde Jozua dat Hij met hem zou zijn, even als Hij met Mozes was geweest en hij zou Kanaän een gemakkelijk in te nemen gebied maken indien hij getrouw zou zijn en al de richtlijnen in acht zou nemen.

Jozua was nogal bevreesd om de opdracht om het volk naar Kanaän te leiden te aanvaarden, maar deze verzekering dreef zijn vrees uit. — *Testimonies* 4, p. 156

In elke generatie sedert de val van Adam, heeft de tegenstand van kwade machten diegenen die trouw willen zijn aan Gods geboden een constante strijd gedompeld. Zij die uiteindelijk zullen overwinnen moeten het opnemen tegen de machten van Satan die hen bij elke stap in hun vooruitgang zeer sterk zullen tegenstaan. Zij moeten het opnemen tegen een waakzame vijand, een tegenstander die nooit slaapt en die onvermoeid pogingen onderneemt om het geloof van Gods dienstknechten te ondermijnen.

Het goede en het kwade zullen nooit met elkaar in harmonie zijn. Tussen licht en duisternis is er geen compromis. De waarheid is geopenbaard licht; het kwaad is de duisternis. Licht heeft geen gemeenschap met duisternis, rechtvaardigheid heeft geen gemeenschap met onrechtvaardigheid.

Ik wenste dat ik woorden had om deze zaak te presenteren zoals het in waarheid is. God verwacht van zijn soldaten dat zij altijd alert zijn. Zij moeten nooit toegeven aan verzoeken, nooit onrechtvaardig zijn. Zij moeten niet toegeven noch ervoor vluchten. Vertrouwend op de kracht van God moeten zij hun integriteit behouden. Met een standvastigheid dat geen centimeter zal buigen moeten zij vasthouden aan de uitspraak "Er staat geschreven."

Bedenk dat wij in een gunstige positie zijn geplaatst omdat Christus voor ons heeft overwonnen. Hij heeft elke voorziening voor ons getroffen om te overwinnen. Goddelijke kracht zal elke wil ondersteunen die zich erop gezet heeft resoluut het juiste te doen. God heeft voorzien in de uitrusting en de wapens waarmee een ieder moet vechten. Laten de soldaten van Christus de gehele wapenrusting aandoen en niet terugdeinzen voor de aanvallen van Satan..... Het succes in de christelijke strijd hangt af van waakzaamheid en een dagelijkse kruisiging van de eigen ik.

Hij die zich laat leiden door reine, heilige principes zal heel snel de lichtste tint van het kwaad kunnen onderscheiden omdat hij Christus als voorbeeld houdt. Zijn diepe afkeer bij de ontdekking van een verkeerde daad doet hem prompt iedere stap corrigeren waarvan hij is afgeweken van de waarheid. Het betekent een constant, ernstig streven naar steeds hogere ervaringen in het christelijk leven. Het betekent het helpen van anderen om hemelwaarts te klimmen. Het betekent dicht bij Christus blijven door een levend geloof en ten bloede toe weerstand bieden aan de duivel bij het strijd voeren tegen de zonde. — *In heavenly places* p 260

Dinsdag 13 januari: Strijd tegen verzoeken

Gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods eisen zijn de voorwaarden die de geïnspireerde apostel aangeeft waardoor wij kinderen van God worden, leden van de koninklijke familie. Elk kind, elke jongere, elke man of vrouw is door Jezus met zijn eigen bloed verlost van de afgrond van vernietiging waarin Satan hen bestemd had te gaan. Maar zijn zondaren die deze verlossing niet willen accepteren vrijgesteld van hun verplichting Gods wil te doen? Hun keuze om in de zonde en bewuste overtreding te blijven, maakt hun schuld niet minder. Jezus betaalde de prijs voor hen en zij behoren Hem toe. Ze zijn Zijn bezit; en als zij Degene Die Zijn leven voor

hen heeft gegeven niet willen gehoorzamen maar hun tijd, geld en talent wijden aan de dienst aan de Satan, zullen zij hun loon ontvangen welke is de dood. Onsterfelijke heerlijkheid en eeuwig leven is het loon dat onze Verlosser aanbiedt aan diegenen die Hem willen gehoorzamen. Hij heeft het voor hen mogelijk gemaakt om het christelijk karakter te volmaken door Zijn naam en om te overwinnen in hun leven zoals Hij voor hen heeft overwonnen. Hij heeft hen een voorbeeld gegeven in Zijn eigen leven zodat zij zullen weten hoe zij moeten overwinnen. "Het loon van de zonde is de dood, maar de genade van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Here." — *Testimonies* vol 3. P 365

Het was de geest van zelfvertrouwen en zelfverheffing die de weg baande voor de val van David. Lofprijzing en de nauwelijks merkbare verlokkingen van macht en luxe hadden hun effect op hem. Omgang met omliggende naties oefenden ook een invloed tot het kwaad op hem. Overeenkomstig de gewoonten die onder de oosterse regeerders heersten, werd het kwaad dat door de heersers werd gedaan niet gestraft zoals bij de onderdanen; de monarch hoefde zich niet te beheersen zoals dat van het volk werd verwacht. Dit alles scheen het bewustzijn van de verderfelijke van de zonde te verzwakken. In plaats van in nederigheid te leunen op de kracht van Jehova, begon hij vertrouwen te stellen in zijn eigen macht en wijsheid. Zo gauw de Satan erin slaagt de ziel van God af te houden – God de enige bron van kracht – zal hij de onheilige verlangens van 's mensen vleselijke natuur zoeken op te wekken. Het werk van de vijand gebeurt niet plotseling; het is niet iets dat van buitenaf gezien, plots en als een verrassing gebeurt; het is een geheimzinnige ondermijning van de pijlers van christelijke beginselen. Het begint ogenschijnlijk bij kleine dingen - - verzuimen om getrouw te zijn aan God en volledig op Hem te vertrouwen, geneigd zijn om de tradities en gewoonten van deze wereld te volgen.

David was omringd door de vruchten van overwinningen en de eerbewijzen voor zijn wijs en kundig regeren. Het was op dat ogenblik, terwijl hij ongezien en op zijn gemak was, dat de verleider de gelegenheid te baat nam om zijn gedachten in beslag te nemen. Het feit dat God David zo dichtbij Hem had gebracht en zoveel gunsten had bewezen zou de sterkste stimulans moeten zijn om zijn karakter onbesmet te houden.. Maar terwijl hij op zijn gemak en in zelfverzekerdheid zijn greep op God verloor, gaf David toe aan de ingevingen van Satan en bracht zonde en schuld over zich. Hij, die de door de hemel aangewezen leider van de natie was, gekozen door God om zijn wet uit te leven, overtrad zelf deze wet. Hij die kwaaddoeners moest straffen, versterkte door zijn eigen handelen hun daden. — *Patriarchs and Prophets* pp 717, 718.

Ontvang geen lofprijzing van mensen ook niet in godsdienstige zaken. Lofprijzing is een kundigheid die de Satan gebruikt in afwachting om te misleiden en de mens hoge gedachten over zichzelf in te geven. "Ziet toe dat niemand u "medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus" (Col 2:8). Lofprijzing was de voeding waarmee vele van onze jongeren werden gevoed; en zij die zo de jongeren prezen dachten dat zij iets goeds deden, maar ze deden meer kwaad. Lofprijzing, vleierij en onmatigheid hebben meer gedaan in het leiden van waardevolle zielen op verkeerde paden dan welk ander kwaad dat de Satan heeft bedacht.

Lofprijzing is een deel van 's werelds leefregels maar niet van die van Christus. Door vleierij denken mensen die vol onvolkomenheden zitten dat zij goede en waardige mensen zijn en worden zo opgeblazen in hun vleselijk denken; zij worden vergiftigd met de idee dat ze over meer bekwaamheden beschikken dan in werkelijkheid waar is en hun godsdienstige ervaring raakt uit balans. Tenzij zij door de voorziening Gods van deze misleiding afstappen en het A B C van de godsdienst leren in de school van Christus, zullen zij verlies lijden aan hun ziel. —*Fundamentals of Christian Education*. P 304

Woensdag 14 Januari: "Gij zult niet stelen"

De geest van zelfrechtvaardiging vond zijn oorsprong bij de vader van alle bedrog en is gemeengoed geworden bij alle zonen en dochteren van Adam. Bekentenissen in die geest worden niet ingegeven door de goddelijke Geest en zijn voor God niet aanvaardbaar. Echt berouw brengt een mens ertoe om zelf zijn schuld te dragen en er zonder bedrog of huichelarij voor uit te komen. Net als de arme tollenaar roept hij uit: "God, wees mij arme zondaar genadig." Wie zijn schuld erkent, wordt gerechtvaardigd, want Jezus' bloed pleit ten gunste van wie berouw heeft.

Het nederige en gebroken hart dat door oprecht berouw gedwee gemaakt is, zal iets van de liefde van God en van de prijs, die op Golgotha betaald werd, begrijpen. En zoals een zoon aan een vader, die hem liefheeft, zijn schuld belijdt, zo brengt iemand die echt berouw heeft, zijn zonde voor God. Er staat geschreven: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Joh 1:9). —*Steps to Christ*, pp. 40, 41.

Er zijn mensen die voor een tijd succesvol zijn in hun strijd tegen zelfzuchtige verlangens naar plezier en gemak. Ze zijn ernstig en oprecht maar worden moe van aanhoudende pogingen, van dagelijks sterven en van onafgebroken strijd leveren. Gemak schijnt aangenaam, zelfverloochening niet; ze doen hun reeds slaperige ogen dicht en vallen zo onder de macht van de verzoeking in plaats van deze te weerstaan.

De aanwijzingen die wij uit het woord van God halen, laten geen ruimte voor compromissen met het kwaad. De Zoon van God is gekomen om alle mensen tot hem te trekken. Hij kwam niet om de wereld in slaap te sussen maar om te wijzen op het smalle pad dat allen moeten betreden die uiteindelijk de poorten van de stad Gods willen binnengaan. Zijn kinderen moeten volgen waar Hij leidt wat ook de prijs zal zijn die moet worden betaald; de prijs voor het opgeven van gemak of zelfzuchtige genietingen, voor werk of lijden, er moet een continue strijd tegen zelfzucht worden geleverd. —*Gospel Workers* p 135

Velen voelen dat het een groot voorrecht zou zijn om de taferelen van de wandel van Christus op aarde te bezoeken en te wandelen waar Hij gewandeld heeft, om het meer te zien aan welks oevers Hij zo vaak onderwezen heeft en de heuvelen en dalen die Hij gezien moet hebben. Maar we hoeven niet naar Nazareth, Kapernaum en Bethanië te gaan om in de voetstappen van Jezus te lopen. We zullen Zijn voetstappen vinden naast het ziekbed, in de armoedige woningen, in de overvolle tegen van de groet steden en in elke plaats waar een menselijk hart in nood van troost verkeert.

We moeten de hongerigen voeden, de naakten kleden en de lijdenden troosten. We moeten de ontmoedigden opbeuren en hoop brengen naar de hopelozen. — *Ministry of Healing* p 105, 106

Donderdag 15 januari: De dreiging van de dood

Bij het aangaan van vriendschappen moet grote voorzichtigheid worden betracht ter voorkoming dat er een intimiteit ontstaat met mensen wiens voorbeeld niet veilig is na te volgen. Het effect van zo een relatie is dat men wordt afgeleid van God, van toewijding en de liefde voor de waarheid. Er ligt groot gevaar in het aangaan van intieme verbondenheid met mensen die geen godsdienstige ervaring hebben. Als u de leiding van Gods Geest heeft of als u de verlossing van uw ziel waardeert zult u niet mensen die geen achtung hebben voor religieuze zaken en die niet leven onder haar praktische invloed, als goede vrienden kiezen. U zal eerst de eeuwige zaken in acht moeten nemen. Niets heeft een nauwelijks merkbare maar positief gevaarlijke invloed op de geest en is zo effectief in het uitbannen van indrukken en overtuigingen van de Geest van God, dan de associatie met mensen die zorgeloos zijn en wiens gesprekken alleen over wereldse aangelegenheden gaan. In hoe meer verschillende opzichten men met deze mensen omgaat, hoe gevaarlijker hun invloed als vrienden is, omdat zij rond hun ongodsdienstig leven zoveel plezierige attracties rondstrooien. — *Testimonies* 3, p 42

Geloof is de eerste trede op de ladder van vooruitgang. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar velen stoppen bij deze trede en komen nooit hoger. Ze schijnen te denken dat wanneer zij Christus belijden, wanneer hun namen in de kerkboeken staan opgetekend dat dan hun werk is afgelopen. Geloof is essentieel, maar het geïnspireerde woord zegt: "Voeg bij uw geloof de deugd." Zij die eeuwig leven wensen en een woning in het koninkrijk van God, moeten de fundering van deugd leggen voor hun karakterontwikkeling. Jezus moet de belangrijkste hoeksteen zijn. De dingen die de ziel vervuilen moeten uit de geest en uit het leven worden gebannen. Wanneer verzoeken op hun afkomen moeten die weerstaan worden in de kracht van Christus. De deugd van het vlekkeloze Lam van God moet verweven worden in het karakter totdat de ziel kan staan in zijn integriteit. Jozef is een voorbeeld van hoe de jeugd onbesmet kan staan te midden van het kwaad in de wereld en deugd kan toevoegen aan het geloof.

Elk moment van ons leven is zeer echt en vol ernstige verantwoordelijkheden. Onwetendheid zal geen excuus zijn voor een gebrek aan geestelijk begrip en verheffing.; wij worden daarom aangeraden om aan de deugd kennis toe te voegen... De ongeletterde vissers werden mannen van beschaving en bekwaamheid en de lessen die zij mochten leren zijn geschreven voor onze instructie en ter waarschuwing. We worden uitgenodigd om leerlingen te worden in de school van Christus. We moeten alle mogelijke kennis vergaren. — *My Life Today* p 96

Vrijdag 16 januari: Voor verdere studie

Patriarchs and Prophets, pp. 717 – 726.

4. Goddelijke wijsheid

Sabbatmiddag 17 januari

Waarheid in christus en door christus is onbegrensd. De Bijbelstudent kijkt, als het ware, in een bron dat dieper en wijder wordt als hij in haar diepten blik. In dit leven zullen we het geheimenis van Gods liefde in het geven van Zijn Zoon als verzoening voor onze zonden niet kunnen begrijpen. Het werk dat onze Verlosser eed op aarde is en zal altijd een onderwerp zijn dat ons hoogste voorstellingsvermogen te boven zal gaan. De mens kan elke mentale kracht aanwenden om dit geheimenis te begrijpen, maar zijn verstand zal falen moe worden. De ijverigste onderzoeker zal voor zich een eindeloze zee van kennis zien.

De waarheid is als het is in Jezus kan ervaren worden, maar nooit ten volle verklaard. De hoogte en breedte en diepte gaat onze kennis te boven. We mogen ons voorstellingsvermogen ten volle aanwenden en toch zullen we alleen een vage vorm zien van een liefde die niet te verklaren is, die hoger is dan de hemel, maar naar de aarde omgebogen is om het beeld van God op elke mens te drukken.

Toch is het mogelijk voor ons om alles van het goddelijk medelijden te zien dat we kunnen verdragen. Dit wordt aan de nederige, verbroken ziel ontvouwd. We zullen Gods medelijden in de juiste proporties begrijpen terwijl we Zijn offer voor ons aanvaarden. Terwijl we Gods woord nederig onderzoeken zal het grote plan van Verlossing helderheid toenemen terwijl we ernaar kijken en als we ernaar verlangen het te begrijpen zal de hoogte en de diepte ervan alsmaar toenemen. oor ons onderzoek opengaan. —*Christ's Object Lessons*, pp. 128, 129.

Zondag 18 januari: Wijsheid roept het uit

O, we kunnen een kennis van God en Zijn waarheid hebben – een kennis die niet in woorden uit te drukken is! Zeg me met welke taal we de kennis zullen uitdrukken, die tot ons komt wanneer Christus Zijn aanwezigheid aan ons kenbaar maakt en ons hart zacht en onderworpen aan Zijn kracht maakt? Zulk een kennis is niet uit te drukken. We kunnen het niet uitleggen, ook al weten we dat we het bezitten. Laten zij die beweren een kennis van God te hebben met Christus samenwerken. Christus vertrouwt erop dat iedereen zijn best doet. Aan elke man en vrouw heeft Hij een werk te doen gegeven.—*Peter's Counsel to Parents*, p. 25.

Christus roept iedereen op om erbij stil ts taan. Maak een eerlijke afweging. Leg Jezus op de weegschaal, wat inhoudt een eeuwige schat, leven, vertrouwen, de hemel, en de vreugde van Christus in de verlostte ziel. Leg op de een schaal het verlies van uw eigen ziel en de zielen van hen die u hebt kunne bereiken met de verlossende boodschap. Leg op de andere schaal, voor uzelf en voor hen, een leven dat afgemeten wordt aan het leven van God. Weegt het af voor tijd en eeuwigheid. Terwijl u daarmee bezig bent, spreekt Christus: "Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?" Markus 8:36.

God verlangt van ons dat we het hemelse kiezen in plaats van het aardse. Hij opent voor onze ogen de mogelijkheden van een hemelse investering. Hij zou ons moed voor onze meest geliefde doelen willen geven, zekerheid voor ons meest uitgelezen rijkdommen. Hij verklaart: "Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir" (Jesaja 13:12). wanneer de rijkdommen die door mot en roest zijn aangevreten, weggevaagd worden, zullen de

volgelingen van Christus zich verheugen in hun hemelse schat, de rijkdommen die onvergankelijk zijn.—*Messages to Young People*, p. 130.

“Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid; Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen” (Spreuken 2:6,7).

Eeuw na eeuw heeft de nieuwsgierigheid van de mens hem ertoe gebracht te zoeken naar de boom der kennis, en vaak hebben ze gedacht dat ze haar meest essentiële vruchten plukten terwijl zij net als Salomo in zijn zoektocht, alleen maar lucht en leegte vonden in vergelijking tot de wetenschap van ware heiligheid.—*Our High Calling*, p. 276.

Het is niet voldoende om een intelligente kennis der waarheid te hebben Het woord van God moet ingang vinden in het hart. Het moet zich daar vestigen door de kracht van de Heilige Geest. De wil moet in harmonie gebracht worden met de heilige voorwaarden. Niet alleen het intellect, maar ook het hart en het geweten moeten samenwerken in de aanvaarding van de waarheid.

De ingang van Gods woord geeft begrip aan de meest simpele ziel – zij die ongeschoold zijn in de wijsheid van de wereld. De heilige Geest brengt de reddende waarheden van de Bijbel binnen het bereik van iedereen die ernaar verlangt de wil van God te kennen en te doen. Ongeleerde mensen worden in staat gesteld de meest sublieme en zielsroerende onderwerpen die de aandacht van de mens kunne bezighouden, te begrijpen onderwerpen die het onderwerp van studie en het lied van de verlostten zullen zijn, gedurende alle eeuwigheid.

Het is de kennis die God woord schenkt, en die nergens anders gevonden kan worden, die we boven alles nodig hebben. Die we in onze tijd nodig hebben om te weten wat we moeten doen om aan de vallen van Satan te ontsnappen en om de kroon der heerlijkheid te winnen.—*That I May Know Him*, p. 192.

Maandag 19 januari: Wijsheid en schepping

Omdat God de bron van alle ware kennis is, is het doel van het onderwijs, zoals we hebben gezien, om onze gedachten het leiden naar Zijn eigen openbaring van Hemzelf. Adam en Eva verkregen kennis door directe communicatie met God; en zij leerden van Hem dor Zijn werken. Alle schepselen, in hun originele perfectie, waren een uitdrukking van de gedachten van God. Adam en Eva waren omringd door een natuur dat droop van goddelijke wijsheid. Maar door de overtreding werd de mens afgesneden van de onderwijzing door directe communicatie met God en voor een groot deel, door Zijn werken. De aarde, getekend en verontreinigd door de zonde, weerkaatst slechts vaag de heerlijkheid van de Schepper. Het is waar dat Zijn lessen door middel van de natuur niet compleet zijn verdwenen. Op elke pagina van dat grote boek van Zijn scheppingswerk kan nog steeds Zijn handschrift ontdekt worden. De natuur spreekt nog steeds van haar Scheper. Toch zijn deze openbaringen maar gedeeltelijk en onvolmaakt. En in onze gevallen staat, met verzwakte krachten en beperkte blik, zijn we niet instaat om het op een goede manier te begrijpen. We hebben de vollediger openbaring nodig die God van Zichzelf heeft gegeven in Zijn geschreven woord.—*Education*, p. 16.

Door Salomo heeft Christus verklaard: "De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af ... Toen Hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden, en Hij de grondslagen der aarde bepaalde, Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht" (Spreuken 8:22, 29,30).

Sprekend over Zijn bestaan van ouds, heeft Christus de gedachten terug gebracht naar de tijdloze eeuwen. Hij verzekert ons ervan dat er nooit een tijd was dat Hij niet in nauwe gemeenschap met de eeuwige God was. Hij naar wiens stemde joden luisteren was bij Gos als een die met Hem opgroeide.

De woorden van Christus werden uitgesproken met een stille waardigheid en met een zekerheid en kracht die overtuiging bracht in de harten van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij voelden de kracht van de boodschap die uit de hemel kwam. God klopte aan de deuren van hun harten, vragend om binnen gelaten te worden.

Hij was gelijk aan God, oneindig, en almachtig. Hij is de eeuwige, in Zichzelf bestaande Zoon. — *Lift Him Up*, p. 17.

De wereld is door Hem gemaakt, "en zonder Hem is geen ding geworden, dat geworden is" (Johannes 1:3). Als Christus alle dingen gemaakt heeft, bestond Hij voor alle dingen. De woorden die hierover gesproken zijn, zijn zo beslist dat niemand hoeft te twifelen. Christus is in God, en in de hoogste betekenis van het woord. Hij was met God in alle eeuwigheid, God over allen en voor altijd gezegend.

De Heer Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, bestaand vanaf de eeuwigheid, een apart wezen, en toch een met de Vader. Hij was de ongeëvenaarde heerlijkheid van de hemel. Hij was de kapitein van de hemelse machten en de aanbedding van de engelen werd door Hem rechtmatig aanvaard.—*Review and Herald*, April 5, 1906.

Waarheid heeft de kracht om de uitspraken van Christus geest en leven te laten zijn. Als ze gekoesterd en geëerbiedigd worden zullen ze de mens van het kwade afleiden. Waarheid en leugen kunnen niet in het zelfde hart huizen. "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstroot" (Matteüs 12:30).

Wijsheid, intelligentie, kracht – deze zijn niet God. Maar God is de Auteur van alle wijsheid, alle genade, alle kracht. God gaf Lucifer zijn kracht en wijsheid, toch was deze intelligentie niet God. We moeten God kennen zoals Hij is geopenbaard in Zijn wonderbare werken. Wie kan door te zoeken God vinden? Dit is geen deel van ons werk ... Gods karakter is uitgedrukt in Zijn Tien Geboden. Om God te kennen zoals Hij - dit is de wetenschap van alle goedheid en waarheid en gerechtigheid. We moeten elke uitdrukking van Zijn karakter gehoorzamen zoals het is geopenbaard in Zijn wet. — *The Upward Look*, p. 347.

Dinsdag 20 januari: Blij zijn over de schepping

Christus vergelijkt de liefde van een oude, die zo gewillig is in de noden van zijn kinderen te voorzien, met dat van onze Vader in de hemel. Hij wilde bij zijn volgelingen hun ware relatie met God benadrukken. Zij zijn Zijn kinderen, van Hem door de schepping en door verlossing. God is hun Vader op een manier dat een nauwere band impliceert dan dat van een kind met zijn aardse ouders. Hij "had de

wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Als aardse ouders weten hoe zij goede gaven moeten geven aan hun kinderen, kunnen we er zeker van Zijn dat onze Vader in de hemel ons de Heilige Geest zal geven als we Hem daarom vragen (Lucas 11:13).

In zijn lessen presenteerde Christus de relatie die mensen tot God en tot elkaar zullen onderhouden. Hij laat niet een ziel in de duisternis als het gaat over de Bron van hun kracht. Hij wijst ons naar het gebed als een vluchtplaats voor alles wat ons verwacht en teleurstelt. Hij zegt: "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden" (Markus 11:24). De ziel in nood mag voorzien worden in genade als hij met eenvoudige woorden, in vertrouwen en kinderlijk geloof in God als Zijn Vader vraagt, door Jezus als Zijn Heiland. God begrijpt de noden van de mensheid. Hij zal niet onverschillig zijn tegen de ziel die verlangt naar Zijn liefde en Zijn tegenwoordigheid. Hij wacht op ons op vrijgevig te zijn, om ons de felle stralen van gerechtigheid te schenken. Dit is de reden dat Hij naar de wereld kwam. Hij zegt: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering" (Lukas 5:32). Het is alleen door ons eigen besluit dat Jezus ons kan verlossen uit de slavernij van Satan. Zijn belofte is: "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37). Laten we daarom God niet onteren door te weigeren tot Hem te komen. — *The Signs of the Times*, January 14, 1897

Het heilige paar was erg gelukkig in Eden. Onbepaalde heerschappij over alles wat leeft was aan hen gegeven. De leeuw en het lam liepen vredig en zonder gevaar om hen heen, of sluimerden aan hun voeten. Vogels van elke kleurschakering en vedertooi fladderden tussen de bomen en de bloemen en om Adam en Eva, terwijl hun zoete tonen van muziek door de bomen klonken in een zoete harmonie van lofprijzing tot hun Schepper.

Adam en Eva genoten van de schoonheid van hun Edense tehuis. Zij waren verrukt met de kleine zangers om hen heen, die hun felle maar gracieuze veren droegen en hun vrolijke, opgewekte muziek lieten horen. Het heilige paar zong mee met hen en vielen met hun stemmen in in harmonieuze liederen van liefde, lofprijzing en aanbidding van de Vader en Zijn dierbare Zoon voor de blijken van liefde die hen omringden. Zij erkenden de orde en harmonie van de schepping, die sprak van de wijsheid en de kennis die oneindig was. Voortdurend ontdekten ze weer een nieuwe schoonheid en toegevoegde heerlijkheid in hun Edense tehuis, en dat vulde hun harten met een diepere liefde en maakte dat er woorden van dankbaarheid en eerbied voor hun Schepper van hun lippen klonk. — *The Story of Redemption*, p. 22.

Woensdag 21 januari: Oproep tot wijsheid

Slechts een mondelinge belijdenis een discipel te zijn heeft geen waarde. Het geloof in Christus dat zielen redt is niet wat door velen voorgesteld wordt. "Geloof, geloof" zeggen zij, "en u hoeft de wet niette houden." Maar een geloof dat niet leidt naar gehoorzaamheid is aanmatiging. De apostel Johannes zegt: "Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet" (1 Johannes 2:4). Laat niemand de gedachte koesteren dat speciale voorzieningen of wonderlijke manifestaties het bewijs moeten zijn voor de echtheid van hun werk of de ideeën die zij verkondigen. Wanneer mensen smalend spreken over het werk van

God en hun eigen indrukken, gevoelens en daden boven de goddelijke standaard zetten, mogen we weten dat er geen licht in hen is.

Gehoorzaamheid is de toets van discipelschap. Het is het houden van de geboden dat de oprechtheid van onze belijdenis van liefde bewijst. Wanneer de leer die we aanvaarden de zonde in het hart doodt, de ziel reinigt van alle vervuiling, vrucht draagt tot geheiligd leven, weten we dat het de waarheid van God is. Wanneer goedgunstigheid, vriendelijkheid, tederheid, medeleven in onze levens tot uiting komen; wanneer de vreugde van het doen van goede daden in ons hart is; wanneer we Christus verhogen en niet onszelf, dan mogen we weten dat ons geloof in orde is. "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren" (1 Johannes 2:3). — *Thoughts from the Mount of Blessing*, p. 146.

Als er iemand is die voortdurend dankbaar zou moeten zijn, dan is het de christen. Als er iemand is die vreugde vindt in gelukkig zijn, zelfs in dit leven, dan is het de trouwe volgeling van Jezus Christus. Het is de plicht van Gods kinderen om vrolijk te zijn. Zij moeten een vrolijke gedachtengang aanmoedigen. God kan niet verheerlijkt worden als Zijn kinderen voortdurend onder een wolk van zwaarmoedigheid leven die hen overal achtervolgt. De christen moet de zon om zich heen laten schijnen en geen schaduwen ... Hij zal een vrolijk gezicht tonen. — *Child Guidance*, p. 147.

Laat een leven geloof een spoor als van gouden draden trekken door de uitoefening van zelfs de kleinste taken. Dan zal het dagelijks werk christelijke groei bevorderen. Men zal voortdurend op Jezus zien. Liefde voor Hem zal levenskracht geven aan alles wat ondernomen wordt. Door het juiste gebruik van onze talenten, mogen we onszelf vastmaken aan de gouden ketting van de hogere wereld. Dit is ware heiligmaking; want heiligmaking bestaat uit een blij gemoed bij het uitoefenen van de dagelijkse taken in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van God. — *Christ's Object Lessons*, p. 360.

De Bijbel geeft ons een blik in de onnaspeurlijke rijkdommen en onvergankelijke schatten van de hemel. De sterkste menselijke impulsen dringen hem ertoe zijn eigen geluk na te streven en de Bijbel erkent dit verlangen en wijst ons dat de hele hemel zich verenigt met de mens in zijn inspanningen om waar geluk te vinden. Het openbaart de voorwaarden waarop de vrede van Christus aan de mens wordt gegeven. Het beschrijft een thuis van eeuwige vreugde en zonneschijn, waar er nooit tranen of noden gekend zullen worden....

Om eeuwig in dit huis van de gezegende te mogen verblijven, om in de ziel, lichaam en geest, geen donkere sporen van zonde en de vloek mee te dragen, maar de volmaakte gelijkenis van onze Schepper. En door de oneindige eeuwen toe te nemen in wijsheid, in kennis en in heiligheid; om altijd nieuwe gedachten te onderzoeken, altijd nieuwe wonderen en heerlijkheden te ontdekken, in een altijd uitbreidende mogelijkheden om te kennen en te genieten en lief te hebben, en te ontdekken dat er nog altijd meer vreugde en liefde en wijsheid te ontdekken valt – dit is het onderwerp waar de hoop van de christen ons naar toe wijst. — *God's Amazing Grace*, p. 363.

Donderdag 22 januari: Dit of dat

Aan ieder mens heeft God een plaats toegewezen in Zijn grote plan. Door waarheid of leugen, door dwaasheid of wijsheid vervult elk zijn doel om zekere resultaten tevoorschijntebrengen ...

In de ogen van de wereld mogen zij die God dienen slappelingen zijn. Zij mogen kennelijk in de golven wegzinken, maar op de volgende golf rijzen zij hoog op richting hun bestemming. "Ik geef hun eeuwig leven,"zegt de Heer; "en niemand zal ze uit mijn hand roven" (Johannes 10:28). Ofschoon koningen ter aarde geworpen zullen worden, en natiën van hun plaats gerukt, zullen de zielen die door geloof zichzelf verbonden hebben met Gods doel, voor altijd bestaan. —*This Day With God*, p. 352.

Hoe nauwkeuriger wij Gods woord onderzoeken , en hoe beter we het begrijpen, hoe beter zal de student beseffen dat er nog meer oneindige wijsheid, kennis en kracht is. Zij die God willen doorgronden uit wat er geopenbaard is op de bladzijden, zullen de harde maar nuttige les leren dat het menselijke intellect niet almachtig is. Dat zonder goddelijke hulp, de menselijke sterkte en wijsheid maar zwak en dwaas is. —*Review and Herald*, September 25, 1883.

Ware wijsheid is een schat die eeuwig blijft. Velen van de zogenaamde wijzen van de wereld zijn allen maar wijs in hun eigen beoordeling. Tevreden met het bereiken van de wereldse wijsheid, betreden zij nooit de tuin van God om bekend te raken met de schatten van kennis die in Zijn heilige woord gevonden worden. Voorstellend wijs te zijn, zijn zij onwetend over de wijsheid die allen moeten hebben om eeuwig leven te winnen ... de ongeletterde, heeft als hij God en Jezus Christus kent, een duurzamere wijsheid dan de meest geleerde mens die de instructie van God veracht.

Goddelijke wijsheid moet een lamp voor onze voet zijn Alles dat geschud kan worden zal geschud worden, maar geworteld en gegrond in de waarheid zult u bij de dingen blijven die niet geschud kunnen worden. —*Sons and Daughters of God*, p. 183.

Opgewekt uit een droom door deze zin van oordeel die gesproken is tegen hem en zijn huis, begon het gewekte geweten van Salomo zijn dwaasheid in het juiste licht te zien. Gekweld in de geest, met verzwakte gedachten en lichaam, keerde hij zijn vermoeide en dorstende ziel af van de gebroken bakken van de aarde, om nog eens te drinken uit de bron van leven... Hij kon nooit hopen te ontsnappen aan de verschrikkelijke resultaten van de zonde; hij kon zijn gedachten niet bevrijden van de herinnering aan het toegeeflijke pad dat hij gevold had, maar hij zou een poging wagen om anderen ervan te weerhouden dezelfde dwaasheid te volgen. —*Conflict and Courage*, p. 196.

Zij die het moedig en mannelijk vinden om de aanspraken van God met onverschilligheid en minachting opzij te schuiven, plegen verraad door hun eigen dwaasheid en onnozelheid. Terwijl ze opscheppen over hun vrijheid en onafhankelijkheid, zijn zij in werkelijkheid slaven van de zonde en van Satan.

Een helder begrip van wat God is en wat Hij eist dat we zijn, zal leiden naar een algehele nederigheid. Hij die het Heilige Woord op een juiste manier bestudeert zal ondervinden dat de menselijke intelligentie niet almachtig is. Hij zal leren dat zonder

de hulp die niemand anders dan God kan geven, de menselijke sterkte en wijsheid slechts zwakheid en onnozelheid zijn.

Hij die de goddelijke richtlijnen volgt heeft als enige van allen rondom hem de bron van reddende genade en echt geluk gevonden. Niemand kan echt van het leven genieten zonder godsdienst. Liefde tot God reinigt en veredelt elke smaak en verlangen, intensiveert elke affectie en verlicht elk waardig plezier. Het stelt de mens in staat alles wat waar is te waarderen en te genieten van alles wat waar, en goed en mooi is. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 53

Vrijdag 23 januari: Verdere studie

The Story of Redemption, "The Creation," pp. 20 – 23; *Thoughts From the Mount of Blessing*, pp. 91, 92.

5. De zegeningen voor de rechtvaardigen

Sabbatmiddag 24 januari

God heeft Zijn volk geroepen tot heerlijkheid en deugd en deze zullen tot uiting komen in de levens van iedereen die echt met Hem verbonden zijn. Omdat ze deelnemers zijn geworden aan de hemelse gave, gaan zij voort naar volmaaktheid, omdat ze "in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid" (1 Petrus 1:5). Het is de heerlijkheid van God om Zijn deugd te geven aan Zijn kinderen. Hij verlangt ernaar dat mannen en vrouwen de hoogste standaard bereiken; en wanneer zij door het geloof beslag leggen op de kracht van Christus, wanneer ze pleiten op Zijn onfeilbare beloften en ze voor zichzelf claimen, wanneer zij met een mogelijkheid die niet ontkend kan worden zoeken naar de kracht van de Heilige Geest, zullen zij volmaakt gemaakt worden in Hem.

Nadat hij het geloof van het evangelie heeft ontvangen is het volgende werk van de gelovige om deugd aan zijn karakter toe te voegen en zo het hart te reinigen en voor te bereiden voor de ontvangst van de kennis van God. Deze kennis is de basis van alle ware onderwijzing en van elk waar dienstbetoon. Het is de enige echte bescherming tegen verleiding; en alleen dit kan iemand als God maken in karakter. Door de kennis van God en van Zijn Zoon Jezus Christus, wordt aan de gelovige gegeven "alles, wat tot leven en godsvrucht strekt" (2 Petrus 1:3). Geen enkele goede gave wordt weerhouden aan hem die oprecht ernaar verlangt om de gerechtigheid van God te ontvangen. —*Acts of the Apostles*, p. 530.

Het is gewetensbewuste aandacht voor wat de wereld noemt "de kleine dingen" dat het leven van iemand tot een succes maakt. Kleine daden van goedgunstigheid, kleine handelingen van zelfopoffering, het spreken van eenvoudige woorden van behulpzaamheid, opmerkzaam zijn tegen kleine zonden – dit is christelijkheid. Een dankbare erkenning van dagelijkse zegeningen, een dagelijks wijs gebruik van mogelijkheden, een ijverige ontwikkeling van toebedeelde talenten – dit is waar de Meester naar vraagt.

Hij die trouw de kleine plichten vervuld, zal voorbereid zijn om aan de eisen van de grotere verantwoordelijkheden te voldoen. De mens die vriendelijk en beleefd is in het dagelijks leven, die vrijgevig en geduldig is in zijn gezin, wiens doel

voortdurend is om een gelukkig thuis te scheppen, zal de eerste zijn om zichzelf weg te cijferen en offers te brengen als de Meester hem roept. — *Reflecting Christ*, p. 309.

Zondag 25 januari: Gerechtigheid is allesomvattend

Zij die van God houden kunnen geen haat of jaloersheid koesteren. Wanneer het hemelse principe van eeuwige liefde het hart vult, zal het stromen naar anderen, niet alleen omdat er gunsten van hen ontvangen worden, maar omdat liefde het principe is van actie en het karakter verandert, de impulsen beheerst, de harsttochten onder controle houdt, de vijandigheid onderhoudt en de affecties verheft en veredelt. Deze liefde is niet beperkt tot het "ik en het mijne," maar is zo breed als de wereld en zo hoog als de hemel en is in harmonie met die van de dienende engelen. Deze liefde is als het gekoesterd wordt in het hart, verspreid het een zoete geur in het gehele leven en werpt het zijn invloed overal rondom. Als we het bezitten kunnen we niet anders dan blij zijn, of het geluk ons nu toelacht of niet. Als we God liefhebben met geheel ons hart, moeten we ook van Zijn kinderen houden. Deze liefde is de geest van God. Het is de hemelse versiering die echte edelheid en waardigheid geeft aan de ziel en ons leven samenvoegt met dat van de Meester. Geeft niet hoeveel goede kwaliteiten we ook hebben, hoe eerbaar en verfijnd we onszelf ook mogen vinden, als de ziel niet gedoopt met de hemelse genade van liefde tot God en elkaar, zijn we verstoken van de ware goedheid en ongeschikt voor de hemel, waar alles liefde en eenheid is. — *Testimonies*, vol. 4, p. 223.

Zoals de kracht van de Heilige Geest als een goddelijke bedeling is gegeven aan de discipelen, zo zal het vandaag gegeven worden aan alleen die er oprecht naar zoeken. De kracht alleen is in staat om ons wijs ten redding te maken en ons geschikt te maken voor de hemelse hoven. Christus wil ons een zegen geven die ons heilig zal maken. "Dit heb Ik tot u gesproken," zegt Hij, "opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde" (Johannes 15:11). Blijdschap in de Heilige Geest geeft gezondheid, levengevende vreugde. In het geven van Zijn Heilige Geest, heeft God ons Zichzelf gegeven, en heeft Hij Zichzelf gemaakt tot een bron van goddelijke invloed, om gezondheid en leven aan de wereld te geven.

Bedenkt dat zoals God Zijn gaven gul aan u schenkt, het gepast is dat u ze teruggeeft aan de Gever, vermenigvuldigd in het leven van anderen. Breng in het leven van anderen licht, vreugde en vrede. Elke dag hebben we de discipline en zelfvernedering nodig, opdat we voorbereid zullen zijn om de hemelse gaven te ontvangen, niet om het op te potten, niet om Gods kinderen te beroven van Zijn zegen, maar om al de rijke volheid uit te delen aan anderen. Wanneer zullen we meer dan nu een open hart hebben om te ontvangen, pijnlijk verlangen als het ware om er deelgenoot van te worden?

We zijn in de plicht verbonden om veel te halen uit de schatkist van goddelijke kennis. God wil dat we veel ontvangen, zodat we veel kunnen uitdelen. Hij verlangt ernaar om ons tot kanalen te maken waardoor Hij Zijn genade rijkelijk kan schenken aan de wereld.

Laat oprechtheid en geloof de kenmerken zijn van uw gebeden. De Heer is gewillig om voor ons "oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen" (Efeziërs 3:20). Spreek erover; bid erover. Spreek niet over ongeloof. We kunnen ons niet veroorloven om Satan te laten zien dat hij macht heeft om onze aangezicht te verduisteren en verdriet kan brengen in ons leven.

Bid in geloof. En wees er zeker van om uw leven in harmonie te brengen met uw gebedsverzoeken, opdat u de zegeningen waarvoor u bidt kunt ontvangen. Laat uw geloof niet verzwakken, want de zegeningen die u ontvangt zijn in overeenstemming met het geloof dat u toont. "U geschiede naar uw geloof." "En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen." Matteus 9:29; 21:22. Bid, geloof en verheug u. Zing lof aan God omdat Hij uw gebeden heeft beantwoord. Neem Hem op Zijn woord. "Hij, die beloofd heeft, is getrouw" (Hebreeën 10:23). Geen enkele oprecht verzoek gaat verloren. Het kanaal is open; de stroom is continu. Het brengt met zich helende eigenschappen, en stort zijn herstellende stroom uit van leven en gezondheid en redding. — *Testimonies*, vol. 7, p. 273.

Maandag 26 januari: De mond van de rechtvaardigen

Er is een wonderlijke kracht in stilte. Wanneer ongeduldige woorden tegen u worden gesproken, laat u niet gelden. Woorden gesproken als antwoord tegen iemand die boos is, komen vaak als een zweepslag aan, die de woede alleen maar meer doet oplaaien. Maar boosheid die beantwoord wordt met stilte ebt gauw weg. Laat de christen zijn tong in toom houden, een bewuste keuze maken om geen ruwe ongeduldige woorden terug te spreken. Met de tong die in toom gehouden wordt, kan hij elke zaak van ongeduld, die op zijn weg komt, overwinnen.

In eigen kracht kan de mens zijn geest niet beheersen., maar door Christus kan hij zelfbeheersing ontvangen. In Zijn kracht mag hij zijn gedachten en woorden onderwerpen aan de wil van God. De godsdienst van Christus brengt de emoties onder controle van het verstand en tuchtigt de tong. — *Messages to Young People*, pp. 135, 136.

Houd op om u bezig te houden met de tekortkomingen van anderen. Houd de tong geheiligd voor God. Vermijd om dingen te zeggen die afleidt van de invloed van anderen, want door toe te geven aan woorden van kritiek, belasterd u God heilige naam op dezelfde manier als wanneer u zou vloeken....

We moeten er speciaal voor oppassen een tong te hebben die geheiligd is voor Satan. De tong die God gegeven heeft moet gebruikt worden om Hem door middel van gesprekken te eren. Tenzij dat gebeurt, zullen we God op een directe manier in de weg staan, en de oordelen van de hemel zullen zeker op ons neerkomen. — *Bible Commentaries*, vol. 5, p. 1093.

Als we Christus in ons hebben, zullen we zowel thuis als uit christenen zijn. hij die een christen is, zal vriendelijke woorden spreken tegen zijn familieleden en collega's. Hij zal vriendelijk zijn, beleefd, liefelijk, sympathiek en zij zal zichzelf onderwijzen om deelgenoot te zijn van de familie boven. Als hij een lid is van de hemelse familie, zal hij het koninkrijk vertegenwoordigen waar hij naar toegaat. Hij zal vriendelijk spreken met zijn kinderen, want hij zal beseffen dat zij ook erfgenamen zijn van God, leden van het hemelse gezin. Bij de kinderen van God komen ruwe manieren niet voor.

Sommigen gaan er prat op dat ze uitgesproken meningen hebben, bot en ruw en zij noemen dit openheid, maar dat is niet de juiste benaming. Het is een kleinzieligheid van de ergste soort. Christus is altijd kalm en waardig en zie die voor Hem werken zullen in hun werk de olie van genade gebruiken. Hun woorden en handelingen zullen helend zijn.

We moeten de ziel onderwijzen om medelijden te hebben, zacht, teder, vergevingsgezind en mededeelzaam te zijn. hoewel we alle ijdelheid opzij zetten, alle dwaas gepraat, spot en grappenmakerij, moeten we niet koud, onsympathiek en asociaal worden. De geest van de Heer moet op u rusten totdat u als een geurige bloem uit de tuin van God zult zijn. U moet blijven spreken van het licht, van Jezus, de Zon der Gerechtigheid, totdat u verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid, en gaat van sterkte naar sterkte en meer en meer het kostbare beeld van Christus weerspiegelt.

Christus is altijd bereid om Zijn rijkdommen te schenken en we moeten de juwelen verzamelen die van Hem afkomstig zijn, zodat wanneer we spreken, deze juwelen van onze lippen komen. —*My Life Today*, p. 196.

Dinsdag 27 januari: De hoop der gerechtigheid

God heeft Zijn trouwe getuigen, door wie Hij het getuigenis afgeeft om opgewekt te worden, te herstellen, Zijn volk op te bouwen in het heilig geloof. Hij heeft trouwe boodschappers die de kerk zullen waarschuwen tegen valse theorieën en leer die hun geloof zou ondermijnen en de kerk zou afleiden, onenigheid en strijd brengen. In elke tijd heeft de Heer wachters op de torens geroepen om een trouw getuigenis te geven aan de generatie waarin ze leven. Deze trouwe boodschappers brachten het werk voort en lieten een indruk op anderen na over de noodzaak van alles te wijden aan God en wanneer zij geroepen zijn om hun wapens neer te leggen en het werkveld te verlaten, waren er andere handen die het werk oppakten. Trouwe zielen hebben deel uitgemaakt van de kerk van God op aarde en Hij heeft hen in de verbondsrelatie met Hemzelf gebracht, Zijn kerk op aarde verenigd met Zijn kerk in de hemel. Hij heeft de hemelse engelen uitgezonden om de kerk te dienen en de poorten van de hel zullen Zijn volk niet overweldigen. —*Manuscript Releases*, vol. 2, p. 266.

Maar heeft Paulus zijn kostbare tijd gewijd aan hen die hem hebben gegriefd? Nee, hij heeft de aandacht van zichzelf afgeleid naar Jezus. Hij heeft niet voor zijn eigen plezier geleefd, en toch was hij gelukkig. ... "Ik ben vervuld van die troost, overstelpt van die blijdschap bij al onze druk" (2 Korintiërs 7:4). En in de laatste dagen van zijn leven, in het volle vooruitzicht van de martelarendood, roept hij met genoegen uit: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden" (2 Timoteüs 4:7). Zijn oog gericht op de onsterfelijke toekomst, die het grote inspirerende motief is geweest van zijn hele loopbaan, voegt hij in volle verzekerdheid des geloof eraan toe: "voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven" – en dan vergeet deze man die voor anderen geleefd heeft, zichzelf – "doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad" (vers 8). O, wat een edel geloof!

Paulus was een levend voorbeeld van wat elke ware christen moet zijn. Hij leefde voor Gods heerlijkheid ... "want het leven is mij Christus" (Filippenzen 1:21). —*Our High Calling*, p. 363.

"Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Matteus 7:13,14).

Deze wegen zijn duidelijk gescheiden, en gaan in tegenovergestelde richtingen. Een leidt naar de eeuwige dood; de andere naar het eeuwige leven. De een is wijd en glad, de andere smal en ruw. Zo hebben ook de groepen die deze wegen gaan tegengesteld in karakter, in levensstijl, in kleding en in conversaties. Zij die reizen op de smalle weg spreken van de gelukzaligheid die zij aan het eind van de reis zullen hebben... Zij kleden zich niet als de groep die op de brede weg gaat, en spreken niet als hen en handelen niet als hen. Er is hen een voorbeeld gegeven. Een Man van en patroon is hen gegeven. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte heeft de weg voor hen geopend en is hen op die weg voorgegaan. Zijn volgelingen zien Zijn voetsappen en zijn getroost en verblijd. Hij is veilig aangekomen en zij kunnen dat ook als zij in Zijn voetstappen volgen.

Op de brede weg is iedereen met zichzelf bezig, hun kleding en de pleziertjes langs de weg. Zij geven toe aan frivoliteit en rivaliteit en denken niet aan het einde van de reis, aan het zekere ondergang die hen aan het einde van het pad wacht. Elke dag komen zij dichterbij hun ondergang, en toch gaan ze als gekken steeds harder lopen ... Wanneer het te laat is zien ze dat zij niets concreets hebben gewonnen. Zij hebben hun handen naar schaduwen uitgestrekt en het eeuwig leven verloren. ... — *That I May Know Him*, p. 303.

Woensdag 28 januari: De waarheid van de rechtvaardigen

De wereld gaat ten onder aan het gebrek aan waarheid, echte onvervalste waarheid. Christus is de waarheid. Zijn woorden zijn waarheid.

De kennis die van God komt is het brood des levens. Het is de bladeren van de boom des levens die dient tot genezing van de volkeren. De stroom van het geestelijk leven beroert de ziel als de woorden van Christus worden geloofd en in praktijk worden gebracht. De ervaring die eens zwak en teer was wordt sterk. Het is eeuwig leven voor ons als we tot het eind stevig vasthouden aan het begin van ons vertrouwen.

Alle waarheid moet aanvaard worden als het leven van Christus. Waarheid reinigt ons van alle onreinheid en bereidt de ziel voor op de aanwezigheid van Christus. Christus, de hoop der heerlijkheid, wordt van binnenuit ervaren. De waarheid moet deel uitmaken van het dagelijks bestaan. Aldus eten we de woorden van Christus op, Die verklaart dat ze geest en leven zijn. De aanvaarding van de waarheid zal elke ontvanger ervan tot een kind van God maken, een erfgenaam van de hemel.

Waarheid die in het hart is, is geen koude, dode letter... Er is volheid van vreugde in de waarheid. Er is een edelheid in het leven van de mens die leeft en werkt onder de leven gevende invloed van de waarheid. Waarheid is heilig en goddelijk. Het is sterker en heeft meer kracht dan wat dan ook dat het karakter vormt naar het beeld van Christus. Wanneer het in het hart gekoesterd wordt, geeft men de voorkeur eraan boven de liefde van een mens. Dit is christelijkheid. Aldus neemt waarheid, reine, onvervalste waarheid, bezit van de menselijke vesting. Dit is het leven van God in de ziel. "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste" (Ezechiël 36:26). — *Our High Calling*, p. 208.

Ik heb een werk te doen en met de genade van God zal ik het doen. Mijn enige angst is voor hen die zo snel geneigd zijn een leugen te geloven dan de waarheid. Wat zal ik voor hen doen? Wat kan ik doen om hen ervan te weerhouden een leugen te fabriceren en van die leugen te gaan houden? Alles wat ik kan doen om hen

Christus, de kostbare heiland, voor te houden als het patroon dat ze moeten volgen. Als zij van Jezus houden, zullen ze puur, onaangetast en rein zijn. Zij zullen zich dan eerder omringen met de atmosfeer van geloof dan van twijfel, scepticisme en ongeloof. Zij zullen over Jezus spreken, over de hemel, over de christelijke plichten, de christelijke strijd en hoe zij met succes de kracht van Satan kunnen weerstaan. Zij zullen niet als aasgieren zijn die zich ten doel stelen te azen op de fouten van anderen. — *This Day With God*, p. 141.

Alles wat een christen doet, moet zo transparant zijn als het zonlicht. Waarheid is van God; misleiding in al haar miljarden vormen, is van Satan ... het is geen lichte en makkelijke zaak om de exacte waarheid te spreken. We kunnen geen waarheid spreken tenzij we de waarheid kennen en hoe vaak hebben vooronderstellingen, mentale fouten, onvolkomen kennis, verkeerd oordeel een goed begrip van de zaken die we moeten doen in de weg gestaan! We kunnen de waarheid niet spreken tenzij onze gedachten voortdurend geleid worden door Hem die waarheid is. — *Reflecting Christ*, p. 71.

Donderdag 29 januari: De beloning van de rechtvaardigen

Laat elke jongere denken aan de gelijkenis van de tien maagden. Allen hadden lampen, dat is: een uiterlijke schijn van godsdienstigheid, maar slechts vijf van hen hadden de inwonende vroomheid. Vijf van hen hadden gebrek aan de olie van genade. De Geest van leven in Christus Jezus, de Heilige Geest, was niet aanwezig in hun harten. Welk nut heeft het uitdragen van de lamp van uiterlijk geloof, zonder de olie van genade? Hoe hoog ons belijdenis ook mag zijn, hoe hoog de positie die we bezitten als belijders van geloof, als de olie van genade afwezig is, hebben we niets om de lamp mee te voeden en kunnen we geen heldere stralen van licht uitzenden ... — *Sons and Daughters of God*, p. 118.

Niets moet de dienstknecht van God afhouden om om te gaan met zijn medemens. De individuele gelovige moet werken voor de individuele zondaar. Iedereen moet zijn eigen lamp brandende houden en als de hemelse olie in deze lampen gegoten wordt door de heilige toevoerkanalen, als de vaten leeggemaakt zijn van het eigen-ik en voorbereid zijn om de heilige olie te ontvangen, zal het licht dat op het pad van de zonder schijnt zijn doel bereiken. Meer licht zal schijnen op de weg van de verdwaalde door één lamp dan door een heleboel fakkels die schijnen voor een spektakel. — Letter 54, 1899. {Manuscript Releases R311 19.2}

De nieuwgeboren mens heeft een leven gevende eenheid met Christus. Zoals de tak haar sappen trekt uit de stam, en als gevolg daarvan vrucht draagt, zo is de ware gelovige verenigd met Christus en in hem zal de vrucht van de Geest zichtbaar zijn. De tak wordt een met de wijnstok. Stormen kunnen het niet ervan afbreken. Vrieskou kan de vitaliteit niet vernietigen. Niets is in staat het te scheiden van de wijnstok. Het is een levende tak en het draagt de vrucht van de wijnstok. Zo is het met de gelovige. Door goede woorden en goede daden, openbaart hij het karakter van Christus. Zoals de tak zijn voeding haalt uit de wijnstok, zo halen allen die waarlijk bekeerd zijn hun vitaliteit uit Christus. — *The Upward Look*, p. 182

Jezus zegt: "Zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:5). Eenheid met Christus is de enige manier om de zonden te overwinnen. Leven in Christus, luisteren naar Hem, ondersteund worden door Hem, voeding trekken uit Christus, zo zullen we vrucht dragen zoals Christus deed. We leven en bewegen ons in Hem; zijn een met Hem en een met de Vader. De naam van Christus wordt verheerlijkt in het gelovige kind van God. Dit is het geloof van de Bijbel. — *That I May Know Him*, p. 318.

Vrijdag 30 januari: Voor verdere studie

Christ's Object Lessons, pp. 312, 313; *The Desire of Ages*, pp. 309, 310.

6. Wat u ontvangt is niet wat u ziet

Sabbatmiddag 31 januari

Het is God niet die de ogen van de mens verblindt en hun harten verhardt. Hij zend hen licht om hen hun fouten laten inzien en hen te leiden op veilige paden; het is door de verwerping van dit licht dat hun ogen verblind raken en hun harten verhard. Vaak gaat dat geleidelijk aan en bijna onmerkbaar. Licht komt tot de ziel door Gods woord, door Zijn dienstknechten of rechtstreeks door de werking van de Heilige Geest. Maar wanneer een lichtstraal genegeerd wordt, is er een gedeeltelijke afstomping van de geestelijke waarnemingen en de tweede openbaring van licht wordt minde opgemerkt. Zo neemt de duisternis toe totdat het nacht wordt in de ziel. — *The Desire of Ages*, p. 322.

Dit zijn zware tijden voor de kerk van God en het grootste gevaar van ne is de zelfmisleiding. Individuen die belijden te geloven in de waarheid zijn blind voor hun eigen gevaren en fouten. Zij bereiken een niveau van vroomheid die door hen zelf en hun vrienden voor hen als norm is gesteld, zij hebben gemeenschap met hun broeders en zusters en zijn tevreden, terwijl zij volkomen falen om de standaard van het evangelie die hen door de Here wordt voorgehouden te bereiken. Als zij het onrecht in hun hart veronachtzamen zal de Here niet naar hen luisteren. Maar velen veronachtzamen niet alleen in hun hart, in hun levens leven ze het ook nog uit.— *Testimonies*, vol. 1, p. 214.

Zonder de genade van de Geest van God te moeten leven is heel verdrietig, maar het is een ergere toestand om verstoken te zijn van de geestelijkheid en van Christus en toch te proberen zichzelf te rechtvaardigen door tegen hen die waarschuwen te zeggen dat er geen reden is voor hun bezorgdheid. Vreselijk is de kracht van zelfmisleidende gedachten van de mens! Wat een blindheid! Licht duisternis te noemen en duisternis licht! De Trouwe Getuige raad ons aan van Hem te kopen goud dat in het vuur beproefd is, witte klederen en ogenzalf. Het goud dat hier aangeraden wordt als zijnde beproefd door het vuur is geloof en liefde. Het maakt het hart rijk, want het is door het vuur gelouterd totdat het puur geworden is en hoe meer het de test doorstaat, hoe meer het schijnt en blinkt. De witte klederen is de reinheid van karakter, de gerechtigheid van Christus die toegekend wordt aan de zondaar. Dit is inderdaad een kleed van hemelse makelij dat alleen gekocht kan worden van Christus voor een leven van vrijwillige gehoorzaamheid. De ogenzalf is die wijsheid en genade die ons in staat stelt onderscheid te maken tussen kwaad en goed en

zonde te ontdekken als die vermomd tot ons komt. God heeft Zijn kerk ogenzalf gegeven en Hij eist van hen dat zij het met wijsheid opsmeren, zodat ze helder zullen zien. Maar velen willen de ogen van de kerk sluiten als zij dat zouden kunnen. Want zij willen niet dat hun daden aan het licht komen, opdat zij correctie ontvangen. De goddelijke ogenzalf zal helderheid van begrip geven. Christus is de gever van alle genaden. Hij zegt: "Koopt van Mij." — *Testimonies*, vol. 4, p. 88.

Zondag 1 februari: De zekerheid van de dwaas

Velen die belijden te geloven in Christus dragen Zijn juk niet. Zij denken dat ze dat doen, maar als ze niet door Satan misleid waren, zouden ze gedachten koesteren die in overeenstemming zijn met hun geloof en met de grote waarheden waarin zij beweren te geloven. Zij zouden beseffen wat de woorden van Christus voor hen betekenen: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" (Matteus 16:24). Als u Christus volgt, bent u Zijn discipel; als u uw eigen impulsen volgt, uw eigen onbevredigbaar hart, dan zegt u overduidelijk: Ik wil niet Uw weg, O Heer, maar de mijne. — *Fundamentals of Christian Education*, p. 463.

De geschiedenis van de Israëlieten laat ons het grote gevaar van misleiding zien. Velen hebben geen besef van de zondigheid van hun eigen natuur en evenmin van de genade van vergeving. Zij zijn in de duisternis van hun natuur, onderworpen aan de verzoeken en grote misleiding. Zij zijn verre van God, en toch zijn zij tevreden met hun leven, terwijl hun daden door God verafschuwd worden. Deze groep zal altijd in strijd zijn met de leiding van de Heilige Geest van God, vooral wanneer ze op hun fouten worden gewezen. Zij willen niet gestoord worden.

Van tijd tot tijd hebben ze zelfzuchtige angsten en goede voornemens en soms bange vermoedens en overtuigingen, maar ze hebben geen diepte in hun ervaringen, omdat ze niet gegrond zijn op de eeuwige Rots. Deze groep ziet nooit het belang in van de duidelijke getuigenissen. Zonde is niet uitzonderlijk zondig voor hen, om de eenvoudige reden dat ze niet in het licht wandelen zoals Christus in het licht is. — *Testimonies*, vol. 3, p. 361.

Te midden van voorspoed dreigt gevaar. Door de eeuwen heen, zijn rijkdom en eer altijd gepaard gegaan met gevaar voor nederigheid en geestelijkheid. Het is geen lege beker waarmee we moeite hebben; het is een beker die tot de rand toe gevuld is, die we met voorzichtigheid in evenwicht moeten zien te houden.

Verdrukking en tegenspoed mogen ons verdriet brengen, maar het is voorspoed die het meest gevaarlijk is voor het geestelijk leven. Tenzij de mens voortdurend onderworpen is aan de wil van God, tenzij hij geheiligd is door de waarheid, voorspoed zal zeker de natuurlijke neiging van aanmatiging opwekken.

In het dal van nederigheid, waar de mens afhankelijk is van God om hen bij elke stap te onderwijzen en te leiden, is redelijke veiligheid. Maar de mens die als het ware op lovenswaardigde hoogte staat, en dat vanwege zijn positie, wordt verondersteld veel wijsheid te bezitten, maar zijn juist in groot gevaar. Tenzij zulke mensen zich afhankelijk maken God, zullen ze zeker vallen.

Altijd wanneer aan trots en ambitie wordt toegegeven, komt het leven in gevaar, want trots en het gevoel niets nodig te hebben, sluiten de deuren van het hart voor de oneindige zegeningen van de hemel. Hij die zelfverheerlijking tot zijn doel maakt,

zal zichzelf verstoken vinden van de genade van God waardoor de meest waarachtige rijkdommen en bevredigende vreugden gewonnen worden. —*Prophets and Kings*, pp. 59, 60.

Niemand wordt bij vertegenwoordiging gered, maar elke man en vrouw moet zijn eigen redding met vrezen en beven bewerken. Satan heeft veel meer macht over hen die de waarheid belijden, dan menigeen denkt. De eigen-ik regeert in het hart in plaats van Christus. De eigen wil, eigen belang, jaloersheid en trots sluiten de aanwezigheid van God buiten. —*Testimonies*, vol. 4, p. 609.

Maandag 2 februari: De angst van de wijze

Zij die de wijsheid die van God komt willen hebben, moeten om waarlijk wijs te zijn, dwaas worden voor de zondige kennis van deze eeuw. Zij moeten hun ogen sluiten opdat ze geen kwaad zien en leren. Zij moeten hun oren sluiten, opdat ze niet het kwaad horen en die kennis krijgen die hun reinheid van gedachten en daden bevlekt. En zij moeten hun tong in bedwang houden, opdat ze geen verwerpelijke communicaties voeren en er vunzigheid in hun monden gevonden wordt. —*The Adventist Home*, p. 404.

Enoch was een mens van sterke en hoog gecultiveerde gedachten en uitgebreide kennis; hij werd geëerd met speciale openbaringen van God. Ofschoon hij in voortdurend contact was met de hemel, met een gevoel van de goddelijke grootheid en volmaaktheid voortdurend voor zich, was hij een van de nederigste mensen. Hoe nauwer de banden met God, hoe dieper het gevoel van zijn eigen zwakheid en onvolmaaktheid.

Intens verdrietig over de toenemende slechtheid van de goddelozen en bang dat hun ontrouw zijn eerbied voor God zou aantasten, vermeed Enoch nauw contact met hen en bracht hij veel tijd door in eenzaamheid, zichzelf overgevend aan meditatie en gebed. Op die manier wachtte hij voor Gods aangezicht en zocht hij een beter begrip te krijgen van Zijn wil, om die te volbrengen. Voor hem was gebed de adem van de ziel; hij leefde in de atmosfeer van de hemel. —*Patriarchs and Prophets*, p. 85.

Als we Christus in ons hebben, zullen we zowel thuis als uit christenen zijn. hij die een christen is, zal vriendelijke woorden sprekentegen zijn familieleden en collega's. Hij zal vriendelijk zijn, beleefd, liefelijk, sympathiek en zij zal zichzelf onderwijzen om deelgenoot te zijn van de familie boven. Als hij een lid is van de hemelse familie, zal hij het koninkrijk vertegenwoordigen waar hij naar toegaat. Hij zal vriendelijk spreken met zijn kinderen, want hij zal beseffen dat zij ook erfgenamen zijn van God, leden van het hemelse gezin. Bij de kinderen van God komen ruwe manieren niet voor.

Sommigen gaan er prat op dat ze uitgesproken meningen hebben, bot en ruw en zij noemen dit openheid, maar dat is niet de juiste benaming. Het is een kleinzieligheid van de ergste soort. Christus is altijd kalm en waardig en zie die voor Hem werken zullen in hun werk de olie van genade gebruiken. Hun woorden en handelingen zullen helend zijn.

We moeten de ziel onderwijzen om medelijden te hebben, zacht, teder, vergevingsgezind en mededeelzaam te zijn. hoewel we alle ijdelheid opzij zetten, alle

dwaas gepraat, spot en grappenmakerij, moeten we niet koud, onsympathiek en asociaal worden. De geest van de Heer moet op u rusten totdat u als een geurige bloem uit de tuin van God zult zijn. U moet blijven spreken van het licht, van Jezus, de Zon der Gerechtigheid, totdat u verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid, en gaat van sterkte naar sterkte en meer en meer het kostbare beeld van Christus weerspiegelt.

Christus is altijd bereid om Zijn rijkdommen te schenken en we moeten de juwelen verzamelen die van Hem afkomstig zijn, zodat wanneer we spreken, deze juwelen van onze lippen komen. —*My Life Today*, p. 196.

Dinsdag 3 februari: De ogen van de Heer

Satan verlangde ernaar te doen alsof deze kennis van goed gemengd met kwaad een zegen zou zijn en dat door hen te verbieden van de boom te eten, God hen een groot goed onthield. Hij drong erop aan dat het vanwege de wonderlijke eigenschappen van wijsheid en kracht dat God hen had verboden ervan te proeven, omdat Hij daardoor kon voorkomen dat zij een edelere ontwikkeling door zouden maken en grotere vreugde zouden vinden. Hij verklaarde dat hij zelf van de verboden vrucht had gegeten en daardoor de macht van het spreken had ontvangen en dat als zij ook zouden eten zij in hogere sferen van bestaan zouden betreden en op een breder veld van kennis.

Terwijl satan voorgaf dat hij een groot goed had ontvangen door het eten van de verboden boom, liet hij niet doorschemeren dat hijzelf door overtreding de hemel uit gezet was. Hier was de valsheid, zo bedekt onder een dekmantel van voorgewende waarheid dat Eva, verliefd, geveid, misleid de misleiding niet inzag. Ze begeerde wat God had verboden; de wantrouwe Zijn wijsheid. Ze schoof het geloof, de sleutel der kennis, opzij. —*Education*, p. 24.

Ik zag dat de geest van vooroordeel, die waarheid zou veranderen in valsheid, goed in kwaad, onschuld in misdaad heden actief geworden is. Satan verlustigt zich over de toestand van God belijdend volk. Terwijl velen nalatig zijn over hun eigen ziel, kijken zij met verlangen uit naar een mogelijkheid om anderen te bekritisieren en te veroordelen. Allen hebben fouten in hun karakters en het is niet moeilijk om iets te vinden die door hun jaloersheid veranderd wordt in iets dat verwondt. "Nu," zeggen deze zelfaangestelde rechters, "hebben we feiten. We zullen daarop een aanklacht bevestigen waarvan zij zichzelf niet kunnen vrijpleiten." Zij wachten voor het geschikte moment en produceren hun portie roddel en brengen hun lekkernij voort. —*Testimonies*, vol. 5, p. 94.

We leven in gevaarlijke tijden. Zevende-dags Adventisten beweren het geboden houdend volk van God te zijn, maar zij verliezen hun toegewijde geest. Deze geest van eerbied voor God leert mensen hoe ze hun Maker tegemoet moeten treden – met heiligheid en ontzag door geloof, niet in zichzelf maar in een Middelaar. Zo wordt de mens stevig omarmd, in welke situatie hij zich ook bevindt. De mens moet op de knieën komen, als een verzoeker van genade, een smekeling voor de voetbank van genade. En terwijl hij dagelijks genade ontvangt uit de hand van God, zal hij altijd dankbaarheid koesteren in zijn hart en uitdrukking geven aan woorden van dankbaarheid en lofprijzing voor deze onverdiende gunsten. Engelen hebben zijn hele leven lang zijn wegen bewaakt en vele valkuilen die voor hem gelegd waren

heeft hij niet eens opgemerkt. En voor deze bescherming en oplettendheid van ogen die nooit sluimeren en nooit slapen, moet hij in elk gebed erkenning geven aan de dienst die God aan hem bewijst. —*Selected Messages, vol. 2, p. 314.*

Woensdag 4 februari: De vreugde van de Heer

Het is een wet van de natuur dat onze gedachten en gevoelens aangemoedigd en gesterkt worden als we er uiting aan geven. Hoewel woorden gedachten uitdrukken, is het ook zo dat gedachten volgen op woorden. Als we meer uitdrukking zouden geven aan ons geloof, ons meer zouden verblijden in de zegeningen waar we weet van hebben – de grote genade en liefde van God – dan zouden we meer geloof en meer vreugde ervaren. Geen tong kan uitdrukking geven aan, geen gedachte kan de zegen bevatten die het gevolg is van het waarderen van de goedheid en de liefde van God. Zelfs op aarde mogen we vreugde als een nimmer falende bron hebben, omdat het gevoed wordt door de stromen die vloeien vanuit de troon van God.

Laten we daarom onze harten en lippen leren te spreken van de lofprijzing tot God voor Zijn oneindige liefde. Laten we onze zielen leren om hoopvol te zijn en te blijven in het licht dat schijnt van het kruis van Golgotha. Laten we nooit vergeten dat we kinderen van de hemelse Koning zijn, zonen en dochters van de Heer der heerscharen. Het is ons voorrecht om een kalm vertrouwen te hebben in God.

“En de vrede van Christus, regere in uw harten; en weest dankbaar” (Kolossenzen 3:15). Laten we God prijzen voor een gelegenheid om te leven voor de heerlijkheid van Zijn naam, vergetende onze moeiten en problemen. Laat de frisse zegeningen van elke nieuwe dag lofprijzing in ons hart naar boven laten komen voor deze blijken van Zijn liefdevolle zorg. Wanneer u uw ogen in de morgen opent, dan God dat Hij u door de nacht heen bewaard heeft. Laat dankbaarheid morgen, middag en avond, als een heerlijke parfum naar de hemel opstijgen.

Wanneer iemand u vraagt hoe u zich voelt, bedenk dan niet iets om over te klagen om zijn sympathie te winnen. Spreek niet over uw gebrek aan geloof en uw verdriet en lijden. De aanklager heeft er vreugde in om zulke woorden te horen. Wanneer u over uw moeiten spreekt, verheerlijkt u hem. We moeten onze gedachten niet laten rusten op de grote macht van Satan, dat hij ons overwint. Vaak geven we onszelf in zijn handen als we over zijn macht spreken. Laten we in plaats daarvan spreken over de grote macht van God, die al onze belangen met de Zijne verbindt. Spreek over de oneindige macht van Christus en spreek van Zijn heerlijkheid. De hele hemel is geïnteresseerd in onze redding. De engelen van God, duizenden over duizenden en tienduizenden maal tienduizenden hebben de opdracht om hen te dienen die erfgenamen van redding zullen zijn. Zij beschermen ons tegen het kwade en drukken gelederen van de machten der duisternis, die onze vernietiging zoeken, terug. Hebben we niet elk moment reden om dankbaar te zijn, dankbaar zelfs wanneer er duidelijke moeilijkheden op onze weg komen? —*Ministry of Healing, pp. 251-253.*

Donderdag 5 februari: De alleenheerschappij van God

Velen vragen: “Hoe kan ik mezelf overgeven aan God?” U verlangt ernaar uzelf aan Hem te geven, maar u hebt weinig morele kracht, slaaf van de twijfel, en wordt beheerst door gewoonten van uw leven in zonden. Uw beloften en besluiten zijn als mantels van zand. U kunt uw gedachten niet beheersen, uw impulsen en uw aanhankelijkheden. De kennis van uw gebroken beloften en op niets uitgelopen

toezeggingen verzwakken uw vertrouwen in uw eigen oprechtheid en maken dat u voelt dat God u niet aanvaardt. Maar u moet niet wanhopen. Wat u moet begrijpen is de ware kracht van de wil. Dit is de kracht die de natuur van de mens beheerst, de kracht van het maken van besluiten of van de wil. Alles hangt af van de juiste gebruik van de wil. De kracht van de keuze heeft God aan de mens gegeven. Zij moeten het in praktijk brengen. U kunt uw hart niet veranderen en u kunt uit uzelf niet toegeven aan de liefde van God. Maar u kunt ervoor kiezen om Hem te dienen. U kunt Hem uw wil geven en Hij zal dat het willen in uw bewerken en u laten doen wat in overeenstemming is met Zijn goede welbehagen. Op deze manier wordt de hele natuur onder de controle van de Geest van Christus gebracht. Uw afhankelijkheden zullen op hem gericht zijn, uw gedachten zullen in harmonie zijn met die van Hem. —*Steps to Christ*, p. 47.

Jezus heeft ermee ingestemd om onze lasten te dragen als we in Hem vertrouwen. Hij zegt: "Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn; geef Mij uw last; vertrouw me om het werk te doen dat de mens onmogelijk voor zichzelf kan doen." Laten we in Hem vertrouwen. Angst is blind en kan de toekomst niet ontdekken. Maar Jezus ziet het einde vanaf het begin en in elke moeilijkheid heeft Hij Zijn weg gebaad om verlichting te brengen. Blijf in Christus en u zult dingen doen door Hem die ons kracht geeft. —*Testimonies*, vol. 7, p. 297.

God zal grote dingen doen voor hen die in Hem vertrouwen. De reden waarom Zijn belijdend volk geen grotere kracht heeft is omdat zij zoveel vertrouwen in hun eigen wijsheid en de Heer geen gelegenheid geven om Zijn kracht aan hen te openbaren. Hij zal Zijn gelovige kinderen helpen in elke nood als zij hun vertrouwen volledig in Hem stellen en Hem trouw gehoorzamen. —*Patriarchs and Prophets*, p. 493.

Duisternis en ontmoediging zullen soms over de ziel komen en dreigen ons te verlammen, maar we moeten ons vertrouwen niet opgeven. We moeten de ogen gericht houden op Jezus, hoe we ons ook voelen. We moeten trouw elke taak vervullen die onze plicht is om te doen en dan rustig vertrouwen in de beloften van God.

Soms zal een gevoel van diepe onwaardigheid een rilling van vrees in onze ziel komen, maar dit is geen bewijs dat Gods gedachten over ons veranderd zijn of de onze tegenover God. Geen enkele poging moet worden ondernomen om de gedachten te sturen op grond van de emoties die we ervaren. Misschien voelen we ons vandaag niet zo vredig of blij zoals we ons gisteren voelden, maar we moeten in geloof de hand van Christus vastgrijpen en Hem in de duisternis net zo vertrouwen als in het licht.

Satan mag ons toefluisteren: "U bent een te grote zondaar; Christus kan u niet redden." Hoewel u erkent dat u inderdaad zondig en onwaardig bent, mag u de verleider antwoorden: "Door de verdienste van de verzoening, maak ik aanspraak op Christus, mijn Verlosser. Ik vertrouw niet op mijn eigen verdiensten, maar op het kostbare bloed van Jezus, dat mij reinigt. Dit moment vestig ik mijn hopeloze ziel op Christus." Het christelijk leven moet een leven van voortdurend levend geloof zijn. Een niet aflatend vertrouwen, een ferme afhankelijkheid van Christus, zal de ziel vrede en zekerheid brengen. —*Messages to Young People*, pp. 111, 112.

Wanneer u uw eigen wil opgeeft, uw eigen wijsheid en van Christus leert, zult u de ingang tot het koninkrijk van God vinden. Hij eist volledige overgave zonder terughoudendheid. Geef uw leven op om door Hem geordend en gevormd te worden. Breng uw schouders onder Zijn juk. Onderwerp uzelf om door Hem geleid en onderwezen te worden. Leer dat tenzij u als een klein kind wordt, u het koninkrijk van de hemel nooit zult binnengaan.

Blijven in Christus is kiezen om alleen de geest van Christus te hebben, zodat Zijn belangen geïdentificeerd worden met de uwe. Blijf in Hem, om alleen te zijn en te doen wat Hij wil. Dit zijn de voorwaarden van discipelschap en tenzij u zich ernaar voegt, kunt u nooit rust vinden. Rust in Christus. Dat kan niet buiten Hem om. — *Selected Messages*, p. 110.

Vrijdag 6 februari: Verder studie

My Life Today, p. 93; *The Ministry of Healing*, p. 251.

7. Omgaan met strijd

Sabbatmiddag, 7 februari

De vrede van Christus, de vrede van Christus is niet te koop voor geld, briljante talenten kunnen het niet bevelen, verstand kan het niet veilig stellen; het is een gave van God.

De godsdienst van Christus – hoe zorg ik dat iedereen het grote verlies begrijpt als ze falen om de heilige principes toe te passen in hun dagelijkse leven? De zachtmoedigheid en nederigheid van Christus is de kracht van de Christen. Het is werkelijk kostbaarder dan al de dingen die talenten kunnen creëren of weelde kan kopen. Van al de zaken die gezocht, gekoesterd, en veredeld worden, is er niets zo kostbaar in Gods oog als een zuiver hart, een bezielde aard met een dankbare vrede. — *Testimonies*, vol.4, p. 559.

God heeft ons in deze wereld geplaatst in gezelschap met elkaar. Laat ons samen de weg bewandelen en in liefde onze energie bundelen in het werk om zielen te redden. Als we zo God dienen in heilige gemeenschap, tonen we dat we arbeiders zijn samen met Hem. — *The Upward Look*, p. 366

Ik zag, dat als mensen meer van hun rijkdom houden dan van hun medemensen, meer van geld dan van God, of de waarheid of zijn woord, en hun harten aan hun rijkdom hangen, kunnen ze het eeuwig leven niet beërven.

Het is eenvoudiger dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan voor een rijk man om in te gaan in het koninkrijk van God. Daarna zag ik dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Waarheid maakt het tehuis tot het hart van de Geest van God, en wil ons doorstromen met de rijkdom van de liefde. De liefde van Jezus en rijkdom kunnen niet in het zelfde hart wonen. De liefde van God gaat de liefde van de rijkdom verre te boven, zodat de bezitter zich afkeert van zijn rijkdom en zijn voorkeur verplaatst naar God. En dan wordt hij geleid door zijn liefde voor God, om de wensen van Gods zaken te beheren. Het is zijn hoogste vreugde om een juiste besteding te hebben voor de goederen van zijn Heer. Liefde voor God en zijn naaste overheerst, en hij houdt alles wat hij heeft niet voor zichzelf en gelovig beheerd hij

zijn plicht als Gods rentmeester. Zo kan hij de eerste vier geboden houden, en de laatste zes. "Gij zult de Here uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw verstand." "U zult uw naaste liefhebben als uzelf." Op deze manier kan ook een rijke het koninkrijk van God binnen te gaan. —*Review and Herald*, 26 november, 1857.

Zondag 8 februari: De zonde en vrienden

Zoals de dauw en de milde regen op de verwelkte planten valt, laat zo de woorden teder vallen wanneer u een mens zoekt te winnen van de zonde. Gods plan is om eerst het hart te raken. We moeten de waarheid in liefde brengen, vertrouwend op Hem die het de kracht geeft voor de hervorming van het leven. De Heilige Geest zal aan de ziel de woorden brengen die in liefde zijn uitgesproken.

In het werk om anderen te helpen, mogen we de meest dierbare overwinningen behalen. We moeten ons zelf overgeven met een toegewijde ijver, met een ernstige getrouwheid, met zelfverloochening en met geduld, met het werk om anderen te helpen die het nodig hebben zich te ontwikkelen. Vriendelijke, bemoedigende woorden zullen wonderen doen. Er zijn velen die, als er voortdurende, opgewekte pogingen worden gedaan ten behoeve van hun, zonder naar fouten te zoeken of hen te berispen, die zichzelf ontvankelijk tonen voor verbetering. Hoe minder we anderen bekritisieren, des te groter zal onze invloed ten goede op hen zijn. Te veel, herhaalde, positieve waarschuwingen, doen meer kwaad dan goed. Laat Christelijke zachtheid alles vergezellen. —*The Medical Missionary*, pp. 208,209.

"Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." Een onverzoenlijke geest is nooit te rechtvaardigen. Wie jegens anderen onbarmhartig is, laat zien dat hijzelf geen deel heeft aan Gods vergevende genade. In Gods vergeving wordt het hart van de dwalende mens dicht tot het liefdevolle hart van de Oneindige Liefde getrokken. Het getij van goddelijk medelijden stroomt door de ziel van de zondaar en via hem in het hart van anderen. De tederheid die Christus in zijn leven heeft geopenbaard zal zichtbaar zijn in hen, die deel hebben aan zijn genade. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, "die behoort hem niet toe." Rom. 8:9. Hij is van God vervreemd en slechts geschikt om voor altijd van Hem te worden gescheiden. —*Lessen leven alledag*, pp.147,148.

Met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Bedenk dat uw geloofsgenoten net als u feilbare wezens zijn, en beschouw hun vergissingen en fouten even genadig en verdraagzaam, als u wilt dat zij u doen. Zij moeten niet in de gaten worden gehouden, en hun tekortkomingen moeten niet naar voren worden gebracht, als schouwspel voor de wereld. Zij die dit wagen te doen, zijn op de rechterstoel gaan zitten en hebben zichzelf tot rechters benoemd, terwijl zij de tuin van hun eigen hart verwaarlozen en toelaten dat giftig onkruid alles overwoekert.

We hebben allemaal afzonderlijk een zaak lopen bij het gerecht in de hemel. Het karakter wordt gewogen op de weegschaal van het heiligdom, en het moet het oprechte verlangen van een ieder zijn om nederig en zorgvuldig te leven, opdat zij niet, door na te laten hun licht te laten schijnen, tekort schieten in de genade Gods en alles wat kostbaar is verliezen. Alle tweedracht, alle verschillen en vitterijen moeten worden weggedaan, samen met alle kwaadsprekerij en verbittering; er moet vriendelijkheid, liefde en een medelevend gevoel voor elkaar worden gekoesterd,

opdat het gebed van Christus, dat Zijn discipelen één zouden zijn zoals Hij één is met de Vader, verhoord zal worden. De harmonie en de eenheid van de gemeente zijn de geloofsbrieven die zij aan de wereld tonen als bewijs van het feit dat Jezus de Zoon van God is. Oprechte bekering zal altijd leiden tot oprechte liefde voor Jezus en voor al degenen waarvoor Hij stierf.

Iedereen die voor God doet wat hij kan, die oprecht en eerlijk is in het doen van het goede voor hen die hem omgeven, zal de zegen van God voor zijn inzet ontvangen. Een mens kan zich effectief inzetten voor God, hoewel hij niet het hart of het hoofd is van het lichaam van Christus. De dienst door de hand of de voet, die in het woord van God wordt weergegeven, is, ofschoon nederig, toch belangrijk. Het is niet de grootsheid van het werk, maar de liefde waarmee het gedaan wordt, de motivering achter het werk, die de waarde ervan bepaald. Er moet werk gedaan worden voor onze naasten en voor hen met wie wij omgaan. Wij hebben niet de vrijheid om ons geduldige en van gebed vergezeld werk voor zielen op te geven, zolang er nog mensen buiten de veilige ark zijn. Er is geen rust in deze oorlog. Wij zijn soldaten van Christus, en staan onder de verplichting om te waken, opdat de vijand niet de overhand krijgt en zielen in dienst neemt die wij voor Christus zouden kunnen winnen. — *Getuigenissen voor de Gemeente*, deel 5 pp.226, 227.

Maandag 9 februari: Wees rechtvaardig

God behandelt ons niet op dezelfde manier als waarop wij, als beperkte mensen, elkaar behandelen; Hij koestert gedachten van genade en liefde en van het tederste medeleven. Hij zegt: "De goddeloze verlate zijn wegen de ongerechte zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig." Jes. 55:7. "Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk." Jes. 44:22. — *Schreden naar Christus*, p.64.

Met teder medelijden, moet broeder handelen met broeder. Hij moet fijngevoelig omgaan met zijn gevoelens. Het is het mooiste en meest belangrijke werk dat ooit gedaan is om de verkeerdheden van een ander aan te pakken. Met de grootste nederigheid zal een broeder dit doen, denkende aan zijn eigen zwakheid, stel dat hij ook zo verzocht zou worden.

Ik heb het grote offer gezien dat Jezus bracht om de mens te verlossen. Hij beschouwde Zijn eigen leven niet te dierbaar voor dit offer. Jezus zegt: "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad." Voelt u het ook, dat als een broeder dwaalt, dat u uw leven kan geven om hem te redden? Als u zo voelt, kunt u hem nader komen en zijn hart aanraken; u bent juist degene om deze broeder te bezoeken. Maar het is een betreurenswaardig feit, dat velen die voorgeven broeders te zijn, niet gewillig zijn één van zijn opinies op te offeren of een oordeel, om de broeder te redden. Er is slechts weinig liefde voor elkaar. Een egoïstische geest is zichtbaar. — *Testimonies*, vol. 1, p. 166.

Zoals de boog in de wolken door de vereniging van het zonlicht en de regen gevormd wordt, zo stelt de regenboog, die de troon omringd, de verenigde kracht van genade en recht voor. Wanneer alleen het recht gehandhaafd werd, zou de heerlijkheid van de boog der belofte boven de troon verdwijnen. De mens zou alleen de straf van de wet zien. Maar wanneer er geen recht en geen straf zou zijn, dan

was er geen stabiliteit voor de regering van God. Het is de vermenging van recht en genade die de zaligheid volkomen maakt.

De genade nodigt ons uit om door de poorten in de stad van God binnen te gaan en het *recht* geeft aan iedere gehoorzame ziel de volle voorrechten, als lid van het Koninklijke gezin, om een kind van de hemelse Koning te zijn. Wanneer we gebrekkige karakters zouden hebben, dan zouden wij niet door de poorten die de *genade* voor de gehoorzamen geopend heeft, kunnen binnen gaan, want het *recht* staat bij de ingang en eist heiligheid van allen die God willen zien. —*Maranatha*, p. 326.

Wij zullen niet meer aandringen op iets in zijn zaak, maar we zullen alles doen wat in onze macht ligt om zijn ziel te redden van de dood, en een menigte van zonden te verbergen. Bij tijden ben ik in grote verwarring, en soms kom ik tot de conclusie, als een zaak van dwaling en ernstige zonde, aan mij getoond is, om niets te zeggen aan mijn evangelie broeders, als ze de zaak zelf niet kennen, maar werk ernstig voor de dwalende zelf, en bemoedig hem om te hopen op Gods genade en zich vast te klampen aan de verdiensten van een gekruisigde en verrezen Redder, zie op het Lam Gods met berouw en wroeging, en leef in Zijn kracht. "Komt toch en laat ons tezamen richten,...al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw"(Jes. 1:18).

Er is geen vermenging van de beginselen van het karakter dat gerechtigheid en genade en de liefde van God in prachtige harmonie met elkaar brengt. Er wordt over het algemeen te veel gepraat, te veel grote woorden en gevoelens waar de Heer niets mee te maken heeft, en deze sterke gevoelens beïnvloeden onze goede broeders.

Ik ben verplicht ronduit te handelen en de zonde te berispen, en dan heb ik het in mijn hart, geplaatst door de Geest van Christus, om te werken in het geloof, met tedere sympathie en medelijden voor de dwalende. Ik wil hem niet alleen laten; ik wil hem niet verlaten zodat hij een vermaak wordt van Satans verzoeking. Ik wil zelf niet handelen als deel van de tegenstander van zielen, zoals het is voorgesteld bij Jozua en de engel. Zielen kosten de prijs van mijn verlossers bloed. — *Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce*, pp.240,241.

Dinsdag, 10 februari: Opnieuw woorden

Wanneer arme, gewonde, gekneusde zielen tot u komen voor woorden van hoop, moet u tot hen de woorden van Christus spreken. Weigert u hem fijne, bemoedigende, vriendelijke woorden? Zij die spreken als Christus zullen nooit bittere woorden planten als hete pijlen in een gewonde ziel. "De Heer hoort het aan en luistert." Wilt u er aan denken dat de Heer de woorden hoort die wij spreken, en bekend is met de geest die we uiten in onze acties? Is het niet Christelijk om vriendelijke woorden te spreken, bemoedigende woorden, zelfs al voelt u inwendig iets anders te doen? —*Review and Herald*, 26 mei, 1896.

Vriendelijke woorden zijn als dauw en verkwikkende regen voor de ziel. De Schrift zegt van Christus dat vriendelijkheid van Zijn lippen vloeide, dat Hij sprak als macht hebbende, "weet hoe een woord te spreken in een tijd tot hem die vermoeid is." En de Heer vraagt ons, "Laat uw woord altijd vriendelijk zijn." "dat het zijn dienst mag doen onder zijn hoorders"

Christenen zijn verheven in hun gesprekken; en hoewel ze geloven dat het zondig is af te dalen tot dwaze vleierij, zijn ze hoffelijk, vriendelijk, en welwillend. Hun woorden. Hun woorden zijn van oprechtheid en waarheid. — *The Voice in Speech and Song*, p.133.

Geliefde vriend, complete verandering moet er plaats vinden in u, of u zult gewogen worden in de weegschaal en te licht bevonden worden. De kerk in..., speciaal sprekende vrouwen, hebben een les te leren. "Wanneer enige man (of vrouw) onder u die geestelijk lijkt te zijn, en niet zijn tong in bedwang heeft, maar zijn eigen hart bedriegt, de religie van deze mens is ijdel" Velen zullen gewogen worden in de balans en te licht bevonden in een zaak van zo groot belang. Waar zijn de Christenen die wandelen naar deze regel? Wie wil voor God opkomen tegen deze kwaadspreker? Wie wil God behagen, en zet een wacht, een voortdurende wacht, voor de mond en sluit deur van de lippen? Spreek geen kwaad van enig mens, luister niet naar het kwaad van de mensen. Als er geen toehoorders zijn, zijn er ook geen kwaadsprekers. Als er iemand kwaad spreekt in uw bijzijn, stop hem. Weiger hem aan te horen, ook al is hij altijd zacht en zijn stem mild. Hij mag een verbinding met de zaak verklaren, en toch stop deze bedekte toespelingen en de doodsteek voor het karakter in de duisternis.

Weiger resoluut om te luisteren, ook al klaagt de fluisteraar dat het een last is totdat hij spreekt. Een last inderdaad! met een vervloekt geheim die vele vrienden scheidt. Ga, belaste, en bevrijd jezelf van je last op Gods bestemde wijze. Eerst, ga en vertel uw broeder zijn fout tussen u en hem alleen. Als dit mislukt, is de volgende stap, neem één of twee vrienden van u mee, en praat met hem in hun tegenwoordigheid. Als deze stap ook faalt, zeg het aan de gemeente. Niet een ongelovige zal bekend gemaakt worden met deze speciale zaak. Zeg het aan de gemeente is de laatste stap die genomen moet worden. Zeg het niet aan de vijanden van ons geloof. Men heeft niet het recht tot de kennis van de zaken in de gemeente, om de zwakheden en dwalingen van Christus volgelingen te openbaren. — *Testimonies*, vol 2, p. 54.

Woensdag 11 februari: Twee kanten van een verhaal

U moet leren te zien met uw verstand zowel als met uw ogen. U moet uw uitspraak ontwikkelen zodat het niet zwak en ondoelmatig is. U moet bidden voor leiding, en uw weg toevertrouwen aan de Heer. U moet uw hart sluiten voor alle dwaasheid en zonde, en het openen voor iedere hemelse invloed. U moet het meeste van uw tijd en mogelijkheden vrij maken, om een gelijkmatig karakter te ontwikkelen.

We moeten "volmaakt zijn in Hem" "Nu gij Christus Jezus, de Here aanvaart hebt, wandelt in Hem." Dit betekent dat u het leven van Christus moet bestuderen. U moet het met meer ernst bestuderen dan uw wereldlijke kennis, zoals eeuwige kennis belangrijker is, als tijdelijke aardse bezigheden. Als u van de waarde en heiligheid van eeuwige zaken houdt, zult u uw scherpste gedachten, uw beste energie geven voor de oplossing van het probleem dat uw eeuwige welzijn omvat; want iedere andere interesse zinkt in het niet in vergelijking met dat.

U hebt een patroon, Christus Jezus; wandel in Zijn voetspoor, en u zult bekwaam zijn om iedere positie waar u voor geroepen wordt te vervullen... u moet u niet als

slaaf gebonden voelen, maar een zoon van God. —*Sons And Daughters of God*, p. 283.

Broeder **G** blufte over zijn onafhankelijke geest en oordeel, terwijl hij de weg voor zondaren blokkeerde door zijn onheilige leven en zijn oppositie tot het werk, door blindelings strijdend tegen Christus in de personen van Zijn dienaren. Maar hij is misleid in de eigenschap van ware onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is koppigheid, hoewel koppigheid vaak met onafhankelijkheid samen gaat. Als broeder **G** zich een opinie heeft gevormd en dit verteld in zijn familie of in de gemeente met een aanzienlijke overtuiging en met enige publiciteit, hij is dan geneigd om te laten blijken dat hij juist is in ieder argument dat hij kan voortbrengen. Hij is in gevaar, groot gevaar om zijn ogen te sluiten en zijn geweten te verstoren door zijn tegenstand; want de verzoeking van de vijand is sterk op hem. Zijn trots op zijn mening is moeilijk af te werpen, zelfs in het zicht van licht en voldoende bewijs om hem te overtuigen als hij zich wilde laten overtuigen. Hij denkt dat als hij toe zal geven dat hij verkeerd was, dit een blaam zou werpen op zijn oordeel en waarneming.

Broeder **G**, u is in groot gevaar om uw ziel te verliezen. U wilt een bijzondere positie hebben. Bij tijden zit het u hoog, als u denkt dat u geringschattend behandeld wordt. U is niet een gelukkig mens. U zult niet gelukkig zijn als u het volk van God verlaat, nemend aanstoot met klagende woorden en feiten, zoals menige van de volgelingen van Christus heet gedaan, omdat de gesproken waarheid te dicht bij kwam. U zult geen gelukkig mens zijn, want u neemt uzelf mee. U is niet juist; u maakt moeilijkheden voor uzelf. Uw temperament is uw vijand, en ga waar u wilt u neemt uzelf mee met uw last en ongelukkig zijn. Het is een eer fouten te bekennen zodra ze waargenomen zijn.

Er zijn vele zaken met betrekking tot het werk van God welke u verkeerd vindt, omdat het voor u de gewoonte is om dit te doen. En sinds u zich gekeerd hebt tegen het licht dat God ten behoeve van uzelf aan u heeft geopenbaard, bent u onbeweeglijk, verliezend uw onderscheidingsvermogen en bent meer dan ooit klaar om bij iedereen fouten te vinden. U geeft uw mening met gebiedende vrijmoedigheid en behandelt de vragen van anderen in betrekking tot uw mening als persoonlijk misbruik. Ware, gelouterde onafhankelijkheid zal nooit nalaten om raad te zoeken bij de ervarene en of de wijze, en behandelt de raad van anderen met respect. —*Testimonies*, vol. 4, pp. 239,240.

Donderdag, 12 februari: Wees Getrouw

Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt. Sefanja 3:13.

Leugenlippen zijn een afschuw voor Hem. Hij verklaart dat in de heilige stad "er zal op geen manier binnengaan... enig ding dat verontreinigd, noch iets dat gruwel werkt, of leugen spreekt. Laat waarheid zuiver spreken zonder vrije hand of een onzeker iets. Laat het een deel van het leven worden. Wees eerlijk en vrij met de waarheid, en huichelen om iemands eigen egoïstische plannen betekend schipbreuk in het geloof. Hij die onwaarheden spreekt verkoopt zijn ziel op een goedkope markt. Zijn valsheid mag schijnen om bij noodgevallen te dienen; hij mag dus denken in zaken vooruitgang te boeken, die hij niet zou krijgen bij eerlijk handelen.

Maar uiteindelijk bereikt hij een plaats waar hij niemand kan vertrouwen. Hij zelf een vervalser, heeft geen vertrouwen in de woorden van anderen.

Niemand kan trots zijn op zichzelf om zijn waarheidsgetrouwheid, want tenzij hij heeft overwonnen weet hij niet wat waarheidsgetrouwheid is. Niemand weet de sterkte van zijn getrouwheid en eerlijkheid totdat hij de vuurproef van de verzoeking, om verworven meningen in twijfelachtige zaken, heeft doorstaan.

Hij wiens hart gevuld is met de liefde die voortkomt uit God zal geen zelfverheffing of oneer toestaan om plaats te vinden in zijn leven. Hij die "wedergeboren" is uit de Geest, openbaart Christus in zijn dagelijks leven. Hij is oprecht in al zijn zaken. Hij doet geen sluw, listig, onderhands werk. De goede vruchten die hij voortbrengt in zijn leven getuigen van de conditie van zijn hart. — *My Life Today*, p. 331.

Vrijdag, 13 februari: voor verdere studie

Schatkamer der Getuigenissen, deel 1, p. 509.

Testimonies, vol. 4. p. 195..

8. Woorden van wijsheid

Sabbatmiddag, 14 februari

Jezus kwam naar deze aarde voor het grootste werk ooit tot stand gebracht onder de mensen. Hij kwam als Gods gezant om ons te tonen hoe we moeten leven om de beste resultaten voor dit leven te bereiken. Wat waren de voorwaarden door de eeuwige Vader voor Zijn Zoon gekozen? Een afgelegen huis in de heuvels van Galilea; een huishouden dat onderhouden werd door eerlijke, zelf respecterende arbeid, een leven van eenvoud, dagelijkse strijd met moeilijkheden en ontbering, zelfopoffering, zuinigheid, geduld en opgewekte dienstverlening; het uur van studie aan Zijn moeders zijde, met de geopende Schriftrol de rustige zonsopgang en zonsondergang in het groene dal, het heilige onderricht van de natuur; de studie van de schepping en voorzienigheid; en gemeenschap met God, waren de voorwaarden en gelegenheden in het leven van Jezus als kind.

Zo was het met de meesten van de beste en edelste mensen uit alle eeuwen. Lees de geschiedenis van Abraham, en Jozef, van Mozes, David, en Elisa. Bestudeer de levens van mannen uit latere tijden, die de meest waardevolle vertrouwens posten en verantwoordelijkheden vervuld hebben, de mannen van wie de invloed het meest heeft bereikt voor de verheffing van de wereld.

Hoevelen zijn niet grootgebracht in landelijke gezinnen. Zij kennen geen luxe. Zij besteden hun jeugd niet aan amusement. Velen waren gedwongen met armoede en ontbering te worstelen. Zij leerden al vroeg om te werken en hun actieve leven in de buiten lucht gaf energie en veerkracht aan al hun vermogens. Aangewezen als zij waren op eigen middelen, leerden zij om moeilijkheden te overwinnen en hindernissen te boven te komen; en ze wonnen aan moed en doorzettingsvermogen. Ze leerden de lessen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. In hoge mate beschermd tegen kwade omgang, hadden zij genoeg natuurlijke vreugden en heilzame vriendschappen. Zij waren eenvoudig in hun smaak en matig in hun gewoonten. Zij werden geleid door principes, en ze groeiden zuiver, sterk en eerlijk op. Toen zij tot hun levenswerk geroepen werden, brachten zij lichamelijke en mentale kracht, drijfvermogen en een bruisende geest mede, in staat om plannen te maken en uit te

voeren, en standvastigheid in het weerstaan van het kwade, dat maakte hen tot een positieve macht in de wereld.

Beter dan iedere andere erfenis van rijkdom die u uw kinderen kunt geven, zijn de gaven van een gezond lichaam, een gezond verstand, en een edel karakter. Hij die begrijpt wat de ware successen in het leven zijn, zal tijdig wijs worden. Hij zal met het oog op 's levens beste zaken een woonplaats kiezen. – *De Weg tot Gezondheid*, pp.304 - 306.

Zondag 15 februari: We Zijn Allemaal Gelijk

Evenals de verschillende leden van het menselijke organisme verbonden zijn om het gehele lichaam te formeren, en elk zijn taak verricht, gehoorzamen aan de intelligentie, die het geheel bestuurt, zo moeten de leden van de gemeente van Christus verbonden zijn in één symmetrisch lichaam, onderworpen aan de geheiligde intelligentie van het geheel.

De vooruitgang van de gemeente is geremd door de verkeerde handelwijze van haar leden. Verbonden te zijn met de gemeente, hoewel een belangrijke en noodzakelijke daad, maakt iemand nog niet tot een christen, noch waarborgt hem de zaligheid. We kunnen ons geen plaats in de hemel verschaffen, doordat onze namen staan ingeschreven in het kerkregister, terwijl onze harten vervreemd zijn van Christus. We moeten Zijn trouwe vertegenwoordigers op aarde zijn, in gemeenschap met Hem werkende. "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God." 1 Joh. 3:2. We moeten deze heilige verhouding steeds in gedachte houden en niets doen, dat het werk van onze Vader in diskrediet brengt. — *Schatkamer* deel 1, p. 458.

We hebben alles te danken aan de genade, vrije genade, opperste genade. Genade in het verbond wijdt onze aanname in de Zaligmaker en resulteert in onze verlossing, onze wedergeboorte, en onze goedkeuring tot erfgenaam met Christus.

Omdat wij volkomen geloven dat wij van Hem zijn, door onze aanname, kunnen we een voorproefje van de hemel hebben. . . . We hebben een nabijheid tot Hem, en kunnen een zoete gemeenschap onderhouden met Hem. We krijgen verschillende tekenen van Zijn tederheid en mededogen, en onze harten zijn gebroken en gesmolten met het zien van de liefde die ons gegeven wordt. We gevoelen Christus werkelijk in onze ziel. We blijven in Hem, en voelen ons thuis bij Jezus. . . . We hebben een juist gevoel van de liefde van God, en we rusten in Zijn liefde. Geen pen kan dat beschrijven, het gaat onze kennis te boven. Wij zijn één met Christus, ons leven is met Christus verborgen in God. We hebben de verzekering dat, wanneer Hij in ons leven zal verschijnen, dan zullen wij ook met Hem in Zijn heerlijkheid zijn. Met een sterk vertrouwen kunnen we God onze Vader noemen. — *God's Amazing Grace*, p.54.

Hoe meer wij Jezus naderen en hoe duidelijker wij de reinheid van Zijn karakter onderscheiden, des te duidelijker zullen wij de buitengewone grootte van de zonde zien en des te minder zullen wij ons zelf wensen verheffen. Zij die door God "heiligen" worden genoemd zijn de laatste die met hun eigen goedheid prijken. De apostel Petrus werd een getrouwe dienaar van Christus. Hij werd buitengewoon geëerd met goddelijk licht en goddelijke kracht. Hij had een daadwerkelijk aandeel in het bouwen van de gemeente van Christus. Nooit echter heeft Petrus de vreselijke ervaring van zijn vernedering vergeten. Zijn zonde was vergeven. Toch wist hij goed

dat alleen de genade van Christus de zwakheid van karakter, die zijn val had veroorzaakt, kon sterken. Hij vond in zichzelf niets waarop hij zich kon beroemen.

Niet één van de apostelen of profeten heeft ooit beweerd zonder zonde te zijn. Mensen die het dichtst bij God hebben geleefd, die liever hun leven willen opofferen dan bewust een verkeerde daad begaan; mensen die door God zijn geëerd met goddelijk licht en goddelijke kracht, hebben de zondigheid van hun eigen natuur beleden. Zij hebben niet op vlees vertrouwd, en geen aanspraak gemaakt op eigen gerechtigheid, maar zij hebben volkomen vertrouwd op Christus gerechtigheid. Dat zal het geval zijn met allen die Christus aanschouwen. — *Lessen Leven Alledag*, p. 94.

Maandag, 16 februari: De test voor het leven

Het is de plichtsgetrouwe aandacht aan wat de wereld de kleine dingen noemt die de grote schoonheid en het succes voor het leven betekenen. Kleine daden van naastenliefde, kleine vriendelijke woordjes, kleine daden van zelfverloochening, een verstandige verbetering van kleine kansen, een ijverige bewerker van zijn talenten, dit worden grote mannen in de ogen van God.

Attente vriendelijkheden, te beginnen in onze families, en uit te breiden buiten de familiekring, helpen samen mee tot een leven van blijdschap. — *Sons en Daughters*, p.253.

Het doet er niet toe hoe streng de belijdenis moge luiden: hij wiens hart niet is vervuld van de liefde voor God en voor zijn medemens, is geen ware discipel van Christus. Al zou hij een groot geloof bezitten, en zelfs macht hebben om wonderen te doen, toch is zijn geloof zonder liefde waardeloos. Hij mag grote vrijgevigheid aan de dag leggen; maar al zou hij, gedreven door enig ander motief dan oprechte liefde, al zijn bezittingen geven om de hongerigen te voeden, dan zou deze daad hem niet in de gunst van God aanbevelen. Hij kan in zijn ijver zelfs een martelaarsdood sterven, maar als hij niet door de liefde wordt aangedreven, zou hij door God als een misleide dweper of als een eierzuchtige huichelaar worden beschouwd.

"De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen. De grootste vreugde spruit voort uit de diepste ootmoed. De sterkste en edelste karakters zijn op het fundament van geduld, liefde en onderworpenheid aan Gods wil opgebouwd.

De Liefde "kwetst niemands gevoel, zij zoekt zich zelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe." De liefde overeenkomstig de geest van Christus kent aan de motieven en daden van anderen de gunstigste verklaring toe. Zij stelt hun fouten niet nodeloos aan de kaak; zij luistert niet begerig naar onaangename mededelingen, maar probeert veeleer de goede eigenschappen van anderen naar voren te brengen.

Liefde "is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij." Deze liefde "vergaat nimmermeer." Ze kan nimmer haar waarde verliezen; zij is een goddelijke eigenschap. Zij zal door haar bezitter als een kostbare schat door de poorten van de stad Gods gedragen worden. — *Van Jer. naar Rome*, p. 236, 237.

Nu is een tijd van ernstige voorrechten en gewijde hoop. Als de dienaren van God getrouw hun vertrouwen geven aan hen, groot zal hun beloning zijn en de Meester

zal zeggen: "Doe verantwoording van uw beheer"[Lukas 16:2]. De ernstigste bijdrage, het onbaatzuchtigste werk, de geduldigste, volhardende inspanning, zal rijkelijk beloond worden. Jezus zal zeggen: "Ik noem u niet meer slaven, maar vrienden. (Johannes 15:15.) De goedkeuring van de meester is niet gegeven vanwege de grootheid van de verrichte werkzaamheden, maar voor de trouw in alles wat er is gedaan. Het zijn niet de resultaten die we bereiken, maar de motieven van waaruit we handelen, dat weegt bij God. Hij prijst goedheid en trouw boven alles. — *Gospel Workers*, p. 267.

Het is de plichtsgetrouwe aandacht aan wat de wereld de "kleine dingen" noemt, dat het leven tot een succes maakt. Kleine daden van naastenliefde, kleine daden van zelfverloochening, eenvoudige woorden van behulpzaamheid, waken tegen kleine zonden, - dit is christen zijn.. Een dankbare erkenning van de dagelijkse zegeningen, een wijze verbetering van de dagelijkse mogelijkheden, een ijverige ontwikkeling van de toevertrouwde talenten, - dit is wat de Meester vraagt.

Hij die trouw is in het vervullen van kleine taken, zal voorbereid worden om grotere verantwoordelijkheden te dragen. De mens die vriendelijk en hoffelijk is in het dagelijks leven, die edelmoedig en verdraagzaam is in zijn familie, wiens voortdurende doel is om een gelukkig thuis te scheppen, zal de eerste zijn om zichzelf te verloochenen en offers te brengen als de Meester roept. — *Messages to Young People*, p. 143.

Dinsdag 17 februari: Wachten op de Heer

Iedere dag verdiepte zich in het hart van de mensen een verlangen om het Romeinse juk af te werpen. In het bijzonder onder de stoutmoedige, ruwe Galileeërs was de geest van opstandigheid rijp. Kapernaüm was, als grensplaats, de verblijfplaats van een Romeins garnizoen, en zelfs terwijl Jezus leerde herinnerde het zien van een groep soldaten Zijn toehoorders aan de bittere gedachte van Israëls vernedering. De mensen keken vol verlangen naar Christus, hopende dat Hij de man was, die de trots van Rome zou vernederen.

Met droefenis kijkt Jezus in de opgeheven gezichten vóór Hem. Hij merkt de geest van wraakzucht op, die zijn lelijk stempel op hen gedrukt heeft, en weet hoe bitter het volk verlangt naar kracht om zijn onderdrukkers te verpletteren. Treurig gebiedt Hij hun, "Wederstaat de boze niet, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe"

Deze woorden waren slechts een herhaling van wat het Oude Testament leerde. Het is waar dat de regel, "Oog om oog, tand om tand" (Leviticus 24:20), een voorziening was die gegeven werd in de wetten van Mozes; maar het was een burgerlijke inzet. Niemand was gerechtigd zichzelf te wreken, want zij hadden de woorden des Heren: "Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden." "Zeg niet, zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen." "Als uw vijand valt, verheug u dan niet.". Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken "Spreuken, 20:22; 24:29, 17; 25:21.

Het gehele leven van Jezus op aarde was een openbaring van dit beginsel. Om het brood des levens aan Zijn vijanden te brengen, verliet onze heiland zijn tehuis in de hemel. — *Gedachten Van de Berg der Zaligsprekingen*, pp. 64, 65.

Hervorming van karakter moet voor de wereld het getuigenis zijn van de inwonende liefde van Christus. De Heer verwacht van Zijn volk dat de verlossende

kracht van de genade kan inwerken op het gebrekkige karakter om dat evenredig te ontwikkelen opdat het overvloedig vrucht draagt.

Maar om aan Gods doel te beantwoorden, valt er een voorbereidend werk te doen. De Heer vraagt ons onze harten te ontledigen van zelfzucht, hetgeen de wortel der vervreemding is. Hij verlangt in rijke mate Zijn Heilige Geest over ons uit te storten., en Hij vraagt ons daartoe de weg te bereiden door zelfverloochening. Wanneer het eigen ik aan God is overgegeven, zullen onze ogen geopend worden om de stenen des aanstoets te zien die door onze onchristelijke gedragingen gelegd zij op de weg van anderen. God vraagt ons die allen weg te nemen.

Hij zegt: "Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt." Jak. 5:16. Dan kunnen we de verzekering hebben die David had, toen, na belijden van zijn zonde, hij bad: "Geef mij weder de vreugde van Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren." Psalm 51:12, 13.

Wanneer de genade van God in ons binnenste heerst, zal de ziel omgeven zijn door een atmosfeer van geloof en moed en van de liefde van Christus, een atmosfeer die kracht verleent aan het geestelijke leven van allen die haar inademen. Een iegelijk die deelt in Christus 'vergevende liefde, een iegelijk die verlicht is geworden door de Geest van God en bekeerd is tot de waarheid, zal voelen dat ten aanzien van deze kostelijke zegeningen hij een schuldenaar is tegenover iedere ziel met wie hij in aanraking komt. Die nederig zijn van hart, zal de Heer gebruiken om in aanraking te komen met zielen die de ingezegende predikanten niet kunnen bereiken. Zij zullen gedreven worden om woorden te spreken die de zaligmakende genade van Christus openbaren.

En door anderen te zegenen, zullen zij zichzelf een zegen zijn. God stelt ons in de gelegenheid om genade uit te delen, opdat Hij ons met nog meer genade opnieuw kan vullen. . Hoop en geloof zullen sterker worden wanneer het instrument voor God werkt met de talenten en voorrechten door God gegeven. Hij zal een goddelijk instrument hebben, dat met hem samen werkt. —*Schatkamer*, deel 2. pp. 402,403.

Woensdag 18 februari: Medelijden met De Armen

Jezus vond de hemel geen begerenswaardige plaats, zolang als wij verloren waren .Hij verliet de hemelse hoven voor een leven van schande en belediging, en een smadelijke dood. Hij die rijk was aan hemelse onmetelijke schatten, werd arm, opdat wij door Zijn armoede we rijk mochten worden. We moeten het pad volgen waarop Hij ons vooring.

Hij die een kind van God wordt, zou in het vervolg zichzelf moeten beschouwen als een schakel in de ketting, neergelaten om de wereld te redden, één met Christus in Zijn plan van genade, met Hem voortgaand om verlorenen te zoeken en te redden.

Velen denken dat het een groot voorrecht is, om de plaatsen te bezoeken waar het leven van Christus op aarde, zich afspeelde, om te wandelen waar Hij liep, om naar het meer te kijken waar Hij graag leerde en naar de heuvels en dalen waar Zijn ogen zo vaak op rustten. Maar we behoeven niet naar Nazareth te gaan, naar Kapernaüm, of naar Bethanië, om in de voetstappen van Jezus te wandelen. Wij zullen Zijn voetstappen naast het ziekbed, vinden, in de armelijke krotten, in de overvolle stegen van de grote steden, en in iedere plaats waar mensenharten troost behoeven.

Ons werk is hongerenden te voeden, de naakten kleden, lijdenden en ellendigen te troosten. Wij moeten zorg dragen voor de wanhopigen en de hopelozen met nieuwe hoop inspireren.

De liefde van Christus, geopenbaard in onzelfzuchtige dienstverlening, zal veel effectiever zijn in de verandering van boosdoeners dan het zwaard of het Hof van Justitie. Deze zijn nodig om de wetsovertreder schrik aan te jagen, maar de liefdevolle zendeling kan meer doen dan dit. Dikwijls zal het hart, dat zich onder de straf verhardt, smelten onder de liefde van Christus. — *De Weg tot Gezondheid*, p. 79.

Een belijden van het geloof en het bezitten van de waarheid in het hart zijn twee verschillende dingen. Alleen het kennen van de waarheid is niet voldoende. Wij kunnen deze kennis bezitten, zonder dat de geest van ons denken veranderd is. Het hart moet bekeerd en geheiligd worden.

Iemand die er naar streeft Gods geboden te houden uit een gevoel van verplichting alleen, omdat hij dit nu eenmaal moet doen, zal nooit de blijdschap van de gehoorzaamheid kennen. Hij gehoorzaamd in feite niet. Als Gods geboden als een last worden gezien, omdat ze in botsing komen met de menselijke neigingen, kunnen wij er zeker van zijn dat het leven, in elk geval geen christelijk leven is. Ware gehoorzaamheid is het resultaat van innerlijke beginselen, en komt voort uit liefde voor gerechtigheid, liefde voor Gods wet. De kern van alle gerechtigheid is trouw aan onze Verlosser. Dit zal ons leiden om er toe brengen goed te doen omdat het goed is, omdat goeddoen God behaagd. – *Lessen Leven Alledag*, p.52.

Donderdag, 19 februari: Opvoeding

In de kinderen die bij Jezus gebracht werden, zag Hij de mannen en vrouwen die erfgenamen van Zijn genade en onderdanen van Zijn koninkrijk zouden zijn. sommigen zouden ter wille van Hem martelaren worden. Hij wist dat deze kinderen naar Hem zouden luisteren en Hem eerder als hun Verlosser zouden aannemen dan volwassenen, die vaak wereldwijs en hard van gemoed waren. Bij Zijn onderricht daalde hij af naar hun niveau. Hij, de Majesteit des hemels, achtte zich niet te voornaam hun vragen te beantwoorden, en Hij maakte zijn belangrijke lessen eenvoudig zodat hun kinderlijk verstand ze kon begrijpen. Hij zaaide in hun geest het zaad van de waarheid, dat later zou opkomen en vrucht voor de eeuwigheid zou dragen. – *Wens der Eeuwen*, p. 425

Elk zaad dat gezaaid wordt draagt vrucht naar zijn aard. Dat geldt ook voor het menselijk leven. Wij moeten allen het zaad van medeleven, medegevoel en liefde zaaien, want wat wij zaaien, zullen we ook oogsten.

Elke eigenschap van zelfzucht, eigenliefde, hoogmoed, elke daad van toegeven aan eigen genot zal een soortgelijke oogst voortbrengen. Wie voor zichzelf leeft, zaait naar het vlees, en uit het vlees zal hij verderf oogsten.

Wanneer het gezaaide zaad wordt geoogst en dit op zijn, en dit op zijn beurt wordt gezaaid, vermenigvuldigd de oogst zich. In onze omgang met anderen, blijkt deze wet waarheid te zijn. Elke daad en ieder woord, is een zaad dat vrucht draagt. Elke daad van bedachtzame vriendelijkheid, of van zelfverloochening, zal zich openbaren in anderen en zo steeds verder. Eveneens is elke daad van afgunst, nijd of meningsverschil is een zaad dat een wortel van bitterheid heeft, waardoor velen

verontreinigd zullen worden. (Hebr.12:15). En hoeveel meer zullen zij op hun beurt vergifigen? Op deze wijze gaat het zaaien van goed en kwaad altijd voort. – *Lessen Leven Alledag*, p. 48.

Het is nog altijd waar dat de kinderen het meest ontvankelijk zijn voor de boodschap van het evangelie. Hun harten staan open voor Gods invloeden, en ze onthouden de geleerde lessen gemakkelijk. Kleine kinderen kunnen christenen zijn en een ervaring hebben in overeenstemming met hun leeftijd. Ze moeten opgevoed worden in geestelijke zaken en ouders moeten hen alle kansen geven, zodat zij een karakter kunnen vormen in overeenstemming met het karakter van Christus.

Vaders en moeders moeten hun kinderen zien als jonge leden van Gods gezin, die aan hen zijn toevertrouwd om ze voor de hemel op te voeden. De lessen die we zelf van Christus leren, moeten we doorgeven aan onze kinderen, naar mate hun jonge geest ze kan vatten. Stukje bij beetje moeten wij hen de schoonheid van de beginselen van de hemel tonen. Op deze wijze wordt het christelijke tehuis een school, waar de ouders dienst doen als onderwijzers, terwijl Christus zelf de Hoofdonderwijzer is.

Als wij voor de bekering van onze kinderen werken, moeten we niet uitzien naar een heftige emotie als noodzakelijk bewijs dat zij van zonde overtuigd. Het is evenmin noodzakelijk dat zij precies het moment van hun bekering kennen. Wij moeten hen leren, dat ze hun zonden naar Jezus te brengen, Hem om vergeving vragen, en geloven dat Hij hen vergeeft en aanvaardt, zoals Hij de kinderen heeft ontvangen toen Hij als mens op aarde leefde.

Als de moeder leert haar kinderen haar te gehoorzamen, omdat ze van haar houden, leert zij hen de eerste lessen in het christelijke leven. De liefde van de moeder vertegenwoordigt voor het kind de liefde van Christus, en de kleinen die hun moeder vertrouwen en gehoorzamen, leren de Heiland vertrouwen en gehoorzamen. – *Wens der Eeuwen*, pp. 425,426.

Vrijdag, 20 februari: Voor verdere studie

Child guidance, p151; Idem, p. 38.

9. Woorden van waarheid

Sabbatmiddag, 21 februari

We zijn enkel verantwoordelijk voor het licht, dat ons beschijnt. De geboden Gods en het getuigenis van Jezus toetsen ons. Wanneer we trouw en gehoorzaam zijn, zal God in ons een welbehagen hebben, en ons zegenen als Zijn uitverkoren, verkregen volk. Wanneer een volmaakt geloof, een volmaakte liefde en gehoorzaamheid overvloedig zijn, werkende in de harten van hen, die Christus navolgers zijn, zullen zij een machtige invloed uitoefenen. Licht zal van hen afstralen, die de duisternis rondom hen verdrijft, en allen veredelt en verheft, die bereid zijn om het nederige pad der gehoorzaamheid te bewandelen. —*Schatkamer der Getuigenissen 1*, p. 295.

Oprechte zielen zullen de ware schakels van de tegenwoordige waarheid zien. Ze zien een harmonieuze verbinding, schakel na schakel verenigd in één groot geheel,

en het zal vast verbonden blijven. De tegenwoordige waarheid is niet moeilijk om te begrijpen, en het volk dat door God wordt geleid zal verenigd zijn op dit vaste stevige platform. Hij zal geen individuele of verschillende geloofsovertuigingen, opinies, of gezichtspunten gebruiken om verstrooiing en verdeling te brengen. De hemel en de heilige engelen werken samen, om eenheid in het geloof te brengen in het lichaam. Satan komt hier tegen in opstand, en is besloten om te verstrooien en te verdelen, en brengt verschillende gevoelens in, in de hoop dat het gebed van Christus: "Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt," niet beantwoord zal worden. Joh. 17: 20,21. — *Testimonies*, vol. 1, p.326.

Zondag 22 februari: De kennis van de waarheid

Er is niets zo veredelend en versterkend als een studie van de grote thema's betreffende ons eeuwige leven. Laat studenten deze van God gegeven waarheden te zoeken; Laat ze deze maatstaf van kostbare dingen zoeken, en hun verstand zal toenemen en sterk groeien in de prestaties. Maar een geest gevuld met een grote hoeveelheid kwesties, zal nooit in staat zijn deze te gebruiken, het is een kwijnende en verzwakte geest, omdat alleen alledaagse zaken tot taak worden gesteld. Deze heeft zich niet tot taak gesteld om de hoogte te overdenken, verheven onthullingen komende van God.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Als de geest opgeroepen wordt tot het overwegen van deze grote thema's, zal ze hoger en hoger rijzen in het begrip van deze onderwerpen van eeuwige betekenis, ze neemt afscheid van de waardeloze en onbeduidende zaken, en laat ze vallen als een onbezielde last. — *Fundamentals of Christians Education*, p. 447.

Het is ons voorrecht om hoger steeds hoger te reiken voor duidelijker openbaringen van Gods karakter. Toen Mozes bad: "Ik smEEK U, doe mij toch Uw heerlijkheid zien," vermaande God hem niet, maar vervulde zijn gebed. Hij zei tot Mozes: "Ik zal Mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen." Ex.33:18,19.

Het is de zonde die ons denken verduistert en onze opmerkingsgave benevelt. Als de zonde uit onze harten weggewassen wordt, zal het licht van de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus Zijn woord verlichten, en wij zullen weerkaatst in de natuur Hem meer en meer zien als barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. Ex.34:6.

In zijn licht zullen wij het licht zien, totdat verstand en hart en ziel vernieuwd zijn naar het beeld van Zijn Heiligheid.

Voor wie zo beslag leggen op de goddelijke verzekeringen van Gods woord, zijn er wonderbare mogelijkheden. Voor hen liggen uitgebreide velden waarheid, rijke bronnen van macht. Heerlijke dingen zullen geopenbaard worden. Voorrechten en plichten die ze zelfs niet in de Bijbel vermoed hadden, zullen kenbaar gemaakt worden. Allen die in het pad van nederige gehoorzaamheid wandelen en aan Zijn doel beantwoorden, zullen meer en meer het woord van God leren kennen.

Laat de student de Bijbel als gids nemen en stevig staande blijven voor het beginsel, en hij kan tot iedere bereikbare hoogte streven. Al de filosofieën van

menselijke aard hebben geleid tot verwarring en schaamte als God niet erkend werd als alles in allen. Maar het onschatbare geloof, door God geïnspireerd, deelt kracht en adeldom van karakter mee. Wanneer Zijn goedheid, Zijn genade en Zijn liefde overdacht worden, zal de waarheid klaarder en steeds klaarder worden begrepen en de wens naar zuiverheid van hart en klaarheid van denken zal hoger en heiliger worden. De ziel die in de pure atmosfeer van een heilig denken verkeert, wordt veranderd in de omgang met God door de studie van Zijn woord. De waarheid is zo groot, zo verrijkend, zo diep, zo breed, dat het eigen ik uit het oog wordt verloren. Het hart wordt verzacht en onderworpen in nederigheid, vriendelijkheid en liefde.

En de natuurlijke vermogens worden vergroot door heilige gehoorzaamheid. De studie in het woord des levens verheft en veredeld het denken. Als de studenten net als Daniël hoorders en daders van het woord van God zijn, kunnen zij net als hij vorderingen maken in alle takken van geleerdheid. Zuiver van denken, zullen zij sterk van geest worden. Alle verstandelijke vermogens zullen worden opgewekt. Zij mogen zichzelf zo opvoeden en beheersen, dat allen in hun invloedssfeer zullen zien wat een mens kan zijn en wat hij kan doen wanneer hij in verbinding staat met de God van wijsheid en kracht. — *De weg tot gezondheid*, pp. 399,400.

Maandag 23 februari: Beroving van de behoeftigen

Elke buitensporigheid moet in ons leven vermeden worden, want de tijd om te werken die ons nog rest, is kort. Overal om ons heen zien we gebrek en ellende. Gezinnen hebben gebrek aan voedsel, kleine kinderen hebben gebrek aan brood. In de huizen der armen zijn soms geen bedden en huisraad. Velen huizen in krotten, verstoken van alle gemakken. De kretten der armen stijgen ten hemel op. God ziet, God hoort. Maar velen gaan op in zichzelf. Terwijl hun medemensen arm zijn en honger lijden en het allernodige voedsel ontberen, dat ze nodig hebben. Hoe zullen de mensen straks rekenschap af moeten leggen voor hun zelfzuchtig gebruik van Gods geld!

Zij, die de voorziening minachten welke God voor de armen getroffen heeft, zullen ervaren dat ze niet enkel hun medemensen bestolen hebben, maar dat, door hen te bestellen zij ook God beroofd en Zijn goederen verduisterd hebben. — *Schatkamer der Getuigenissen*, deel 3. P. 34.

Er bestaat geen probleem ten aanzien van de armen des Heren. Zij moeten in elk geval waar dat tot hun bestwil zal zijn, geholpen worden.

God wil dat Zijn volk aan een zondige wereld laat zien, dat Hij de mensheid niet aan de ondergang heeft prijsgegeven. Bijzondere pogingen moeten gedaan worden om diegenen te helpen die om der waarheid wille uit het gezin zijn geworpen en in moeilijkheden zijn gekomen. Meer en meer zal er behoefte bestaan aan meelevende, meevoelende harten aan hen die het eigen-ik willen verloochenen en zich willen bemoeien met de gevallen van hen die de Here liefheeft. De armen onder Gods volk moeten niet aan hun lot worden overgelaten zonder in hun gebrek te voorzien. Er moet één of andere weg gevonden worden waarin zij weer een bestaan kunnen vinden. Sommigen zal geleerd moeten worden dat ze de handen uit de mouwen steken. Anderen die hart werken en overbelast zijn in hun arbeid om hun gezinnen te onderhouden, zal bijzondere bijstand moeten worden verleend. In al die gevallen moeten we van onze belangstelling blijk geven en hen helpen om werk te krijgen. Er

moet een fonds komen om zulke goed aangeschreven arme gezinnen die God liefhebben en Zijn geboden houden te helpen.

Men moet zorg dragen dat de gelden welke nodig zijn voor dit werk, niet besteed worden voor andere doeleinden. Het maakt een verschil of wij hulp verlenen aan de armen die door het houden van Gods geboden in kommer en ellende zijn geraakt, of dat wij hen verwaarlozen om Godslasteraars te helpen die de geboden des Heren onder de voet lopen. En God houdt rekening met dit verschil. Sabbatvierders moeten de armen des Heren niet links laten liggen om zich te belasten met de ondersteuning van degenen die volharden in de overtreding van Gods wet, en gewend zijn om hulp te verwachten van een ieder die hen wil ondersteunen. Dit is geen zendingswerk zoals het behoort. Dit is niet in harmonie met het plan des Heren.

Waar de gemeente is gevestigd, moeten haar leden een trouw werk doen voor de behoeftige gelovigen. Maar dat houdt hier voor hen niet op. Zij moeten ook anderen helpen, van welk geloof die ook zijn. Als gevolg van die inspanning zullen sommigen van dezen de bijzondere waarheden voor deze tijd aannemen. — *Schatkamer der Getuigenissen, deel 2, pp. 532-533.*

Dinsdag 24 februari: Jaloers zijn op de slechten

Toende verloren zoon thuis kwam, was de oudste zoon op het land. Toen hij dicht bij het huis was, hoorde hij muziek en dans. En hij riep één van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zij tot hem: "Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft." Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Deze oudste zoon had niet de zorg van zijn vader gedeeld en had niet uitgezien naar hem die verloren was. Daarom deelde hij ook niet in de blijdschap van de vader over de terugkeer van de afgedwaalde. Het geluid van vreugde wekte geen blijdschap in zijn hart. Hij vroeg een knecht naar de reden van dit feest en het antwoord wekte zijn afgunst op. Hij wil niet naar binnen gaan om zijn verloren broer te verwelkomen. De liefde die aan de verloren zoon wordt bewezen beschouwd hij als een belediging voor hem.

Als de vader naar buiten komt om met hem te praten, komen de trots en de boosheid van zijn aard naar voren. Hij staat stil bij zijn leven in het huis van zijn vader als een onbeloonde dienst en stelt dan daartegenover de gunst die betoond wordt aan de zoon die zojuist is teruggekeerd. Hij maakt duidelijk dat zijn eigen werk meer dat van een dagloner dan van een zoon is geweest. Terwijl hij blij had moeten zijn, omdat hij altijd bij zijn vader was gebleven, dacht hij alleen maar aan de mogelijke voordelen die hij zou plukken van zijn bedachtzaam leven. Zijn woorden tonen dat hij om deze reden de genietingen van de zonde heeft nagelaten. Als nu zijn broer moet delen in de gaven van zijn vader, beschouwd de oudste zoon dat als een onrecht, dat hem wordt aangedaan. Hij misgunt zijn broer de gunst die hem wordt betoond. Hij laat duidelijk zien dat hij, als hij in de plaats van de vader was geweest, deze afgedwaalde zoon niet zou hebben ontvangen. Hij erkent hem niet eens als een broer, maar spreekt koel over hem als "uw zoon."

Toch behandelt de vader hem zachtmoedig. "Kind," zegt hij, "gij zijt altijd bij mij en al het mijn is het uwe. Heb je in al de jaren dat je broer als uitgeworpene heeft geleefd, niet het voorrecht genoten van mijn gezelschap?"

Al wat kon dienen tot het geluk van zijn kinderen was het hunne. De zoon had niet behoeven te vragen om een gave of om loon. "Al het mijn is het uwe." Je hoeft

alleen maar in mijn liefde te geloven en de gave te aanvaarden die je om niet wordt aangeboden.

De ene zoon had zich een tijdlang van het gezin los gemaakt, omdat hij de liefde van de vader niet had herkend. Maar nu is hij terug en een golf van blijdschap sleept alle storende gedachten weg. "Uw broer hier was dood en is levend geworden; hij was verloren en is gevonden."

Zag de oudste broer zijn nare, ondankbare geest? Besepte hij dat zijn broer, hoewel deze verkeerd had gedaan, toch zijn broer was? Had de oudste broer berouw over zijn afgunst en hardvochtigheid? Wat dit betreft, zwijgt Christus. De gelijkenis ging nog verder en het lag aan zijn toehoorders hoe de afloop zou zijn.

Door de oudste zoon werden de onboetvaardige joden in Christus' dagen bedoeld, en ook de Farizeeën uit alle tijden die met verachting neerzagen op hen, die zij als tollenaars en zondaars beschouwden. Omdat zijzelf geen grote buitensporigheden hadden begaan in de zonde, waren zij met zelfgerechtigheid vervuld. Christus benaderde deze vitters op hun eigen terrein. Evenals de oudste zoon uit de gelijkenis hadden zij bijzondere voorrechten van God genoten. Zij beweerden dat zij zonen waren in Gods huis, maar zij hadden de gezindheid van een dagloner. Zij werkten niet uit liefde, maar met de hoop op loon. In hun oog was God een veeleisende werkgever. Zij zagen dat Christus tollenaars en zondaars uitnodigde om de gave van zijn genade om niet aan te nemen – terwijl de rabbi's hoopten dat zij deze gave door werk en boete zouden verkrijgen – en zij waren beledigd. De terugkeer van de verloren zoon, waarover de Vader Zich verblijdde, wekte bij hen alleen maar afgunst. —*Lessen Leven Alle Dag*, pp. 122,123.

Woensdag 25 februari: Wat we in onze mond stoppen

U moet het kleed van Christus' gerechtigheid aantrekken. Denk eens aan de zware proef die Christus op het punt van de eetlust doorstond in de wildernis van de verzoeking. Door zich lang van voedsel te onthouden, was Hij voor u en voor mij vermagerd; Hij bevocht en overwon Satan, zodat Hij ons in het voordeel kon stellen, en ons goddelijke kracht kon geven om begeerte en elke onheilige passie te overwinnen.

Ik vraag u de zaak te bezien zoals die is. Wanneer u zich inlaat met degenen die God verachten, door bier, wijn of sterke drank te drinken, roept u zich dan Jezus voor de geest, die de grootste honger leed om de macht van Satan te breken en het voor de mens mogelijk te maken te overwinnen. Onthoud, dat, wanneer u samen met de goddelozen, die de waarheid verwerpen en verlossing weigeren, een glas schuimend bier heft, dat Jezus dat ziet, diezelfde Jezus die u als uw Verlosser belijdt, bij wie uw hoop op eeuwig leven ligt. O, hoe kunt u het doen; hoe kunt u zo'n zwak moreel onderscheidingsvermogen hebben, dat u niet ziet welke invloed deze dingen op uzelf en anderen hebben! U doet de meest serieuze gelofte geweld aan, en dan zegt u dat men het u moeilijk maakt! —*Getuigenissen*, deel 5 (Ned.) p. 416.

Het is noodzakelijk om een levende verbinding met de hemel in stand te houden, deze zoekend, zo vaak als Daniël deed – drie keer per dag – voor goddelijke genade om eetlust en hartstocht te weerstaan. Worstelend met eetlust en hartstocht zonder de goddelijke kracht zal zonder succes zijn; maar Christus zal uw sterkte zijn, en de taal van uw ziel zal zijn, "In al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad." De apostel Paulus zegt: "Ik oefen mijn lichaam op harde

wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk wordt. 1 Kor. 9:29 HSV.

Laat niemand denken dat hij de overwinning kan behalen zonder de hulp van God. U moet de energie, de sterkte, en de kracht hebben om een innerlijk leven in u te ontwikkelen. Dan zult u vrucht dragen tot godsvrucht, en u zult een intense afkeer hebben van ontucht. U moet voortdurend streven om ver van aardse zaken te blijven, van goedkope gesprekken, van alle zinnelijke zaken, en u richten op veredeling van de ziel, en een smetteloos karakter. Uw naam moet zo zuiver blijven, dat het niet in verband kan worden gebracht met iets dat onterend of onrechtvaardig is, maar dat respectvol van alle goede dingen en zuiver is, zodat deze geschreven kan worden in het boek des Levens van het Lam, om onsterfelijk te zijn tussen de heilige engelen. —*Medical Ministry*, pp. 143, 144.

Christus wist, dat Hij, wilde Hij het verlossingsplan tot een succes maken, Hij juist daar beginnen moest waar het verderf begonnen was. Adam viel, op het punt van de eetlust.

Zijn eerste test was op hetzelfde punt, waar Adam gefaald had. Het was door de verzoeking, gericht op de eetlust, dat Satan een groot deel van het mensdom overwonnen had, en zijn succes had gemaakt dat het voelde alsof hij de controle over deze gevallen planeet, in zijn handen had. Maar in Christus vond hij één die in staat was hem te weerstaan, en hij verliet het slagveld, een verslagen vijand.

Velen die godsvrucht voorwenden vragen zich niet af, wat de reden is van de lange periode van het vasten en het lijden in de woestijn. Zijn zielsangst was niet zozeer de stekende pijn van de honger, maar Zijn wetenschap, voor het gevreesde resultaat van het toegeven aan eetlust en hartstocht op het menselijke ras. Hij wist dat eetlust de afgod van de mens zou zijn, en dat dit er toe zou leiden om God te vergeten, dit zou rechtstreeks zijn verlossing in de weg staan.

Satan was verslagen in zijn doel om Christus op het punt van de eetlust te overwinnen. En hier in de woestijn behaalde Christus een overwinning ten behoeve van de wedloop op het punt van de eetlust, Hij maakte het voor de mens mogelijk, om in de komende tijd namens Hem, en in Zijn naam, de sterkte van de eetlust te overwinnen.

Onze enige hoop om Eden te herkrijgen is door sterke zelf – controle. Als de kracht om toe te geven aan de eetlust zo sterk aanwezig is in de mens, dat, om met deze het macht, te breken, de goddelijke Zoon van God, ten behoeve van de mens, een vasten van bijna zes weken moest verduren, wat is er dan nog een werk voor de Christen te doen. Nochtans hoe groot ook de worsteling, hij mag overwinnen. Door de hulp van die goddelijke macht die de wreedste verzoeking die Satan kon uitvinden weerstond, hij, de mens, mag eveneens succesvol zijn in strijd met het kwaad, en ten slotte mag hij de overwinningskroon dragen in Gods koninkrijk. —*Temperance*, pp.19, 20.

Donderdag 26 februari: Onze verantwoordelijkheden

Wat moet de boodschapper der waarheid dan doen? Moet hij tot de conclusie komen dat de waarheid niet gebracht hoeft te worden omdat ze er vaak toe leidt dat de mensen zich aan de eisen van de waarheid onttrekken of zich er tegen verzetten? Nee, Hij heeft niet meer redenen dan de hervormers in het verleden om Gods woord te onderdrukken omdat het verzet uitlokt. Het geloof dat de heiligen en martelaren

hebben beleden, is neergeschreven voor de mensen die na hen zouden komen. Deze levende voorbeelden van heiligheid, vastberadenheid en onkreukbaarheid zijn bewaard om meer moed te schenken aan hen die nu geroepen worden om voor God te getuigen. Zij hebben de genade en de waarheid niet alleen voor zichzelf ontvangen. Ze moeten de kennis van God ook aan anderen doorgeven. Heeft God zijn boodschappers in deze tijd kennis geschonken? Dan moeten zij die ook aan de wereld meedelen.

In het verleden heeft God aan één van Zijn woordvoerders gezegd: "Maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren." En toch zegt Hij ook , "Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten" Ez.3:7; 2:7. Voor de boodschapper van God in deze tijd geldt het bevel: "Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn zonden."

Op iedereen die de waarheid heeft aangenomen, rust dezelfde heilige en zware verantwoordelijkheid om zijn mogelijkheden en kansen zoveel mogelijk te gebruiken, zoals de profeet van Israël tot wie God zei: "Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, – maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered." Ez. 33:7-9 .

Wij moeten het goede kiezen omdat het goed is en de gevolgen aan God overlaten. De wereld dankt haar hervormingen aan beginselvaste, gelovige en moedige mensen. Door zulke mensen moet de hervorming in onze tijd worden verwezenlijkt. —*De Grote Strijd*, pp. 425,426.

Vrijdag, 27 februari: Voor verdere studie

Testimonies, vol. 1, p. 99; *Our High Calling*. P.20.

10. Achter het masker

Sabbatmiddag, 28 februari

Er is een voortdurende oorlog gaande tussen satanische machten en hemelse intelligentsia. Satan speelt een levensspel voor de zielen van mensen. Als iedereen de verborgen invloed van schoon schijnende verzoeking zien kon, als ze zich de duidelijke hemelse verschijning van satanische misleiding konden realiseren, zou er een veel grotere voorzichtigheid gezien worden. Er zou veel meer wantrouwen van menselijke wijsheid zijn, en veel meer vertrouwen op God. Maar als ons geestelijk gezichtsvermogen verblind is, ontdekken we niet de duidelijke voorvallen die plaats gevonden hebben om de voetstappen van Gods volk van het veilige pad te leiden op de paden die glibberig en onbetrouwbaar zijn.

De Heer wilde het leven juist kneden en vormen en de voeten grondvesten op de Rots der Eeuwen. Maar als de mensen egocentrisch en hoogmoedig zijn, hebben de engelen zorg, want zij weten dat onkruid gezaaid zal worden in de geest van

anderen, dat zal opschieten en haar oogst produceren. De enige veilige weg, voor iedere ziel is, om nederig te wandelen met God. Dan zal de mens waken en bidden. Zij bidden (meestal) met de lippen, als het hart niet één is met het gebed....

Velen hebben hun eigen geest zo verduisterd met zelf ingenomenheid, ze zijn zeer tevreden, waar ze zijn terwijl ze wantrouwend en terughoudend moesten zijn. Als de mens kon zien hoe gemakkelijk eigen, en geestelijke trots verweven kan zijn met veronderstelde vroomheid tot het werk van God, en hoe, als dit plaats vindt, ze na laten om het werk te doen, ze zetten het weef patroon verkeerd, zij zouden moeten bidden, "Zalf mijn ogen met de hemelse ogen zalf, zodat ik de dingen correct zien mag." — *The Upward Look*, p.95.

Neem geen vleierijen aan, zelfs niet in uw geestelijk leven. Vleierij is een kunst waarbij Satan liegt in afwachting om te verleiden en om op het menselijke werktuig te blazen die een hoge dunk van zichzelf heeft. Wees op uw hoede opdat niet een enig mens u berooft door filosofie en ijdel bedrog, naar de traditie van de mens, en naar de regels van de wereld, en niet naar Christus. Vleierij is de voeding waar velen van onze jeugd mee gevoed zijn; en dezen die geprezen en gevleid zijn dachten dat ze juist handelden; maar ze handelden juist verkeerd. Prijzen, vleierijen en toegeven hebben meer kostbare zielen op valse paden geleid, dan elk ander middel dat Satan heeft gebruikt.

Vleierij is een deel van 'werelds politiek, maar het is niet een deel van Christus 's beleid. Het is door vleierijen dat arme menselijke wezens, vol van broosheid en zwakheid op de gedachte komen dat ze bekwaam en achtenwaardig zijn waardoor ze opgeblazen worden in hun vleselijke gedachten. Ze worden bedwelmd met het idee dat zij bekwaam zijn in wat ze te doen hebben, en hun religieuze ervaringen komen in onbalans. Tenzij, in de voorzienigheid van God, ze om zullen keren van deze misleiding, en bekeerd worden, en het A.B.C. van de godsdienst leren in de school van Christus, zullen ze hun ziel verliezen. — *Fundamentals of Christian Education*, p.304.

Zondag 1 maart: Het geheimenis van God

Christus nam, tegen een oneindige prijs, door een pijnlijk proces, verborgen voor engelen en mensen, de menselijkheid aan. Verborg Zijn goddelijkheid, legde Zijn glorie opzij, en werd geboren als baby in Bethlehem. In menselijk vlees leefde Hij naar de wet van God, zodat Hij de zonde in het vlees kan veroordelen, en getuigenis kan geven aan de hemelse intelligenties dat de wet gewijd was om te leven, en geluk, vrede en eeuwige goedheid te verzekeren aan allen die gehoorzamen....

Dit is het mysterie van godsvrucht, dat Een gelijk aan de Vader Zijn goddelijkheid zou bekleden met menselijkheid, en al de eer van Zijn plaats als Gezagvoerder in de hemel terzijde zou leggen, zou afdalen stap na stap in het pad van de vernedering, verdurende een hevige, en steeds heviger vernedering. Zondeloos en onbesmet stond Hij daar in de gerechts hal, om beproeft te worden, Zijn zaak onderzocht te krijgen en een uitspraak te doen door hetzelfde volk die Hij bevrijd had uit de slavernij. De Heer van glorie was afgewezen en veroordeeld, ja, bespuugd. Met verachting voor wat ze aanzagen als Zijn aanspraak op recht, sloegen ze Hem in het gezicht.

Pilatus sprak Christus onschuld uit, verklarende dat hij geen fout in hem vond. Maar om de joden tevreden te stellen gaf hij bevel om Christus te geselen en Hem

dan uit te leveren, om gekneusd en bloedend, de gruwelijke dood aan het kruis te ondergaan. De Majesteit des hemels was als een lam ter slachting geleid, onder bespottung en hoon, scherts en valse beschuldiging, werd Hij aan het kruis genageld. De massa, in wiens hart de menselijkheid dood leek, zocht het gruwelijke lijden van de Zoon van God te verergeren door hun beschimpingen. Maar als een schaap dat stom is voor Zijn scheerders, deed Hij zijn mond niet open. Hij was bezig Zijn leven te geven voor het leven van de wereld, zodat ieder die in Hem geloofd niet verloren zal gaan..... —*The Upward Look*, p.90.

Er zijn grote mysteries in het woord van God, welke nooit ontdekt zullen worden door de geest zonder de Geest van God. Er zijn eveneens onnaspeurlijke geheimen in het verlossingsplan, welke de eindige geest nooit kan begrijpen. Onervaren jeugd moet hun geest beter inschatten en oefenen om bekwaamheid en begrip te krijgen van de zaken die geopenbaard zijn; want tenzij zij meer geestelijk licht verkrijgen dan ze nu hebben, zou het een heel leven nemen om de geopenbaarde wil van God te leren kennen. Als ze het licht dat ze al ontvangen hebben koesteren, en er praktisch gebruik van maken, zullen ze bekwaam zijn om een stap voorwaarts te doen. Gods voorzienigheid is een voortdurende school, waar in Hij de mens altijd leidt om de ware doelen van het leven te zien. Niemand is te jong, en niemand is te oud, om in deze school te leren door te voldoen om vlijtig te letten op de lessen gebracht door de goddelijke Leraar. Hij is de Ware Herder, en Hij roept zijn schapen bij hun naam. Bij de zwervers wordt Zijn stem gehoord zeggende: "Dit is de weg wandel daar in." —*Testimonies*, vol. 4, p. 444.

Maandag 2 maart: De dwaze en de wijze

De waarheid in en door Christus is onmetelijk. De bijbelvorser ziet als het ware in een bron die dieper wordt naarmate hij er dieper in kijkt. In dit leven zullen wij niet in staat zijn het mysterie te begrijpen van Gods liefde in het geven van Zijn Zoon als verzoening voor onze zonden. Het werk van onze verlosser op aarde en zal altijd een onderwerp zijn dat onze verbeelding aanspreekt. De mensen mogen dan alle verstandelijke krachten gebruiken om dit geheim te doorgronden, hun geest zal daardoor echter alleen maar vermoeid raken. De ijverigste zoeker zal een eindeloze zee voor zich zien.

De waarheid zoals deze is in Jezus kan ervaren, maar nooit verklaard worden. De hoogte, breedte en diepte daarvan gaan onze kennis te boven. Wij kunnen onze verbeelding nog zo laten werken, toch zullen we vaag de grenzen zien van de liefde die onverklaarbaar is; die zo hoog is als de hemelen zijn, maar die zich heeft neergebogen naar de aarde om het stempel van God te drukken op ieder mensenkind. —*Lessen Leven v Alledag*, p. 74.

De grote godsdienstige opwekkingsbewegingen van de toekomst zullen ongeveer dezelfde kenmerken hebben als vele van de opwekkingsbewegingen van de laatste vijftig jaar; de gevoelens worden opgezweept, waarheid en dwaling worden door elkaar gehaald, zodat velen worden misleid. Toch hoeft niemand bedrogen te worden. Aan de hand van Gods woord kan men gemakkelijk de aard van deze bewegingen nagaan. Zodra de mensen de Bijbel verwerpen en de duidelijke uitspraken die de mens toetsen; zelfverloochening en verzaking van de wereld vereisen, de rug toe keren, mogen wij er zeker van zijn dat Gods zegen er niet op

rust. Met de maatstaf die Christus ons gegeven heeft: – “Aan hun vruchten zult gij hen kennen” – kunnen wij vaststellen dat deze bewegingen niet het werk van Geest zijn

God heeft zich in Zijn Woord aan de mensen geopenbaard. Voor iedereen die deze waarheden aanneemt, zijn ze een schild tegen de misleidingen van Satan. De mensen hebben deze waarheden uit het oog verloren en hebben daardoor de deur open gezet voor al het kwaad dat tegenwoordig overal in de godsdienstige wereld voorkomt. Men heeft de aard en het belang van Gods wet grotendeels uit het oog verloren. —*De grote strijd*, p.431.

In Zijn onderricht hield Christus oude waarheden voor die Hij zelf had gegeven, waarheden die Hij had gesproken door de aardsvaders en de profeten, maar Hij liet er nu een nieuw licht op schijnen. Hoe heel anders was nu de betekenis ervan! Een stroom van licht en geestelijk leven werd door Zijn verklaring daarop uitgegoten. Hij beloofde dat de discipelen door de Heilige Geest verlicht zouden worden. Zij zouden de waarheden daarvan in nieuwe schoonheid prediken aan anderen.

Sinds de eerste belofte van verlossing in het Paradijs was gegeven, zijn het leven, het karakter en het middelaarswerk van Christus altijd het onderwerp van studie voor de menselijke geest geweest. Toch heeft iedereen door wie de Heilige Geest heeft gewerkt, deze onderwerpen in een nieuw en helder licht gebracht. De waarheden van de verlossing kunnen steeds verder uitgewerkt en ontwikkeld worden. Ze zijn altijd nieuw, ondanks hun ouderdom en openbaren aan de zoeker naar waarheid, steeds meer heerlijkheid en een steeds grotere macht.

In elke eeuw is er een nieuwe ontwikkeling van de waarheid, een boodschap van God aan de mensen in die generatie. De oude waarheden zijn alle van belang; nieuwe waarheden staan niet los van de oude, maar ontvouwen deze. Pas als oude waarheden begrepen worden, kunnen wij de nieuwe verstaan. Toen Christus aan de discipelen de waarheid van zijn opstanding wilde openbaren, begon Hij bij Mozes en de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Luk. 24:27. Maar het licht dat straalt in het ontvouwen van de waarheid verheerlijkt het oude. Wie het nieuwe verwerpt of veronachtzaamt, bezit niet werkelijk het oude. Voor hem verliest het zijn vitale kracht en wordt het een levenloze vorm.

Er zijn mensen die beweren dat zij de waarheden van het Oude Testament geloven en leren, terwijl zij het Nieuwe verwerpen. Maar door te weigeren om de leer van Christus aan te nemen laten zij zien dat zij niet geloven wat de aardsvaders en de profeten hebben gezegd. “Indien Gij Mozes geloofdet,” zei Christus, “zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.” Joh. 5:46. Daarom ligt er geen werkelijke kracht in uw leer, ook niet in die van het Oude Testament. —*Lessen Leven v Alledag*, pp.73,74.

Dinsdag, 3 maart: De Lui aard

Satan gebruikt de lusteloze, slaperige onverschilligheid van de naam - christenen om zijn macht te versterken en mensen voor zich te winnen. Velen die menen dat zij, hoewel zij geen daadwerkelijk werk voor Christus verrichten, toch achter Hem staan, stellen de vijand in staat terrein te veroveren en voordeel te behalen. Omdat zij niet ijverig voor God werken, bepaalde plichten ongedaan en woorden onuitgesproken laten, hebben zij Satan in staat gesteld macht te verkrijgen over mensen die anders voor God gewonnen hadden kunnen worden.

Wij kunnen nooit door traagheid en nietsdoen gered worden. Een echt bekeerd mens die een hulpeloos, nutteloos leven leidt, is onbestaanbaar. Wij drijven niet vanzelf naar de hemel. Een luiaard zal daar niet binnenkomen. Als wij ons niet inspannen om het koninkrijk binnen te gaan, als wij niet ons best doen om de wetten daarvan te leren kennen, zijn wij daarvoor niet geschikt. Zij die weigeren om op aarde met God samen te werken, zullen ook in de hemel niet met Hem samenwerken. Het zou niet verstandig zijn hen in de hemel brengen. – *Lessen Leven v Alle Dag*, p.168.

Iemand verwacht misschien een oogst waar hij nooit gezaaid heeft, of kennis waar hij nooit om gezocht heeft, zo als te verwachten gered te worden in traagheid. Een nietsnut en een luiaard zullen nooit met succes de trots breken of de overwinning behalen op het toegeven aan de kracht van de verzoeking die hen zal scheiden van hun Redder. Het licht van de waarheid, heiligend het leven, zal bij de ontvanger de zondige passies van zijn hart ontdekken, die om de voorrang strijden, zij maken het voor hem noodzakelijk om iedere zenuw uit te rekken en al zijn kracht uit te oefenen om Satan te weerstaan, zodat hij kan overwinnen door de verdienste van Christus. Wanneer, omringd door invloeden die er op berekend zijn om van God weg te leiden, moeten zijn smeekbedes voor hulp en sterkte van Jezus onvermoeid zijn om de verleidingen van Satan te overwinnen. — *Testimonies*, vol.4. p. 286.

Niet iedereen bezit misschien de mogelijkheid om uit te blinken; maar allen kunnen een taak vervullen die nuttig is en vertrouwen schenkt, en kunnen, door hun volhardende getrouwheid, veel meer goed doen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden dat zij dit konden doen. Degenen die de waarheid omarmen moeten zoeken een zuiver begrip van de Schrift te krijgen, en een ervaren kennis van een levende Redder. Het verstand moet ontwikkeld worden, het geheugen beproeft. Alle verstandelijke luiheid is zonde, en geestelijke verdoving is de dood. — *Gospel workers*, p. 18.

De dwaze, op zich zelf - vertrouwende, koppige, en hoogmoedige, die zich achteloos op verboden paden begeeft, zichzelf vlijende dat hij zijn koers veranderen kan wanneer hij dat wil, wandelen op een pad met een valkuil. Ze mogen een val overleven, een fout maken, maar hoe velen maken een misstap die hun eeuwige ondergang bewijst.

Als u het spel van vrijblijvend gedrag speelt, om een doel, waar u anders zou falen, te verkrijgen, als u veilig door kunsten en listen zou willen winnen door volharding, inspanning en strijd, dan zult u verstrikt raken in een net dat u zelf heeft geweven, en zult u uw ondergang bewerken, niet alleen voor deze wereld maar ook voor het toekomstige leven

God verhoede dat u hier schipbreuk in het geloof zou maken. Zie op Paulus; luister hoe zijn woorden klonken langs de lijn tot onze tijd: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Here, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben." (2 Tim.4:7,8) Hier is de overwinnings kreet van Paulus. Wat zal de uwe zijn? — *Selected Messages*, Vol 2, p.169.

Woensdag 4 maart: De vriend als vijand

Wij worden vermaand door de apostel: "De liefde zij ongeveinsd; wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld." Paulus zou willen dat wij onderscheid maken tussen de zuivere, onzelfzuchtige liefde waartoe de geest van Christus aanzet, en de zinloze, bedrieglijke schijn die in de wereld veelvuldig voorkomt. Deze lage vervalsing heeft al velen verleid. Het onderscheid tussen goed en kwaad zal vervagen door met de overtreder in te stemmen, in plaats van hem getrouw op zijn fouten te wijzen. Zo'n gedrag komt nooit voort uit echte vriendschap. De geest die hiertoe aanzet woont alleen in het vleselijke hart. Terwijl de christen altijd vriendelijk, medelevend en vergevingsgezind zal zijn, kan hij het nooit met het kwaad eens zijn. Hij zal het kwaad verafschuwen en vasthouden aan wat goed is, ook al moet hij de omgang of de vriendschap met de goddelozen daardoor opofferen. De geest van Christus zal ons er toe brengen de zonde te haten, terwijl wij bereid zijn elk offer te brengen om de zondaar te redden. — *Getuigenissen*, deel 5 (Ned.) pp. 142,142.

Gehoorzaam aan het woord van de Heer ging Elia naar de koning. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem: "zei gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort?" Hij legde bij de profeet de schuld van het zware oordeel dat op het land rustte. Zo is het ook nu ook als de waarheid gebracht wordt. Een zoon, een dochter, een vader, een moeder, mogen de boodschap van genade ter harte nemen. Terwijl de andere leden van het gezin weigeren om in het licht te wandelen. Dan vindt er een scheuring plaats, en de ongelovigen voelen dat hun een groot onrecht is aangedaan omdat de harmonie van de familie verstoord is. Ze koesteren een haat tegen die ene die de boodschap van de waarheid aannam. De gelovige presentatie van de boodschap van de waarheid zal altijd scheuring brengen. En de schuld zal op de boodschapper van de waarheid gelegd worden. — *Review and Herald*, 22 oktober, 1901.

In het leven van iedereen gaat het wel eens verkeerd; droefheid en ontmoediging drukken een mens. Dan zal een persoonlijke aanwezigheid, een vriend die troost en kracht biedt, de pijlen van de vijand afweren, die bedoeld zijn om te vernietigen. Er zijn lang niet zoveel christelijke vrienden als er wel zouden moeten zijn. In de uren van verzoeking, in een crisis, is een ware vriend van heel grote waarde. Op zulke tijden zendt Satan zijn werktuigen om de wankelen benen te laten struikelen, maar de echte vriend, die raad zal brengen, die moed en hoop meedeelt, die een kalmerend geloof heeft, waardoor de ziel wordt opgebeurd, – zo'n hulp heeft meer waarde dan kostbare parels. — *Bijbelcommentaar*, Ned. P.212

Sympathie is goed, wijs bepaald, maar het moet verstandig worden gegeven, met de kennis dat het onderwerp de sympathie verdiend... "Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appels op zilveren schalen. Een wijs vermaner bij een luisterend oor, is een goeden ring en een fijn gouden sieraad." Het gehoorzame oor zal berispt worden met menselijkheid, geduld, en leerzaamheid. Dan alleen zijn de gesprekken met elkaar tot nut, en vervullen ze al datgene dat God van hen hebben wil. Als beide kanten van de goddelijke instructies zijn vervuld, en de wijze ondervrager zijn plicht doet, en het gehoorzame oor dat luistert naar het doel is gezegend. — *Sons and Daughters*, p.166.2

Donderdag 5 maart: De vijand als vriend

Eén van Satans meest succesvolle verleidingen is, om de mens te leiden om aanspraak te maken geheiligd te zijn terwijl zij tezelfdertijd leven in ongehoorzaamheid tot Gods geboden. Dezen worden door Jezus beschreven als degenen die zullen zeggen: "Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan?"

Ja, zij die claimen geheiligd te zijn, hebben een groot vertrouwen om te zeggen gered te zijn door het bloed van Jezus. Maar hun heiliging is niet door de waarheid zoals deze is in Jezus Christus. Terwijl ze zeggen in Hem te geloven, en kennelijk wonderlijke werken doen in Zijn naam, verloochenen ze Zijn Vaders wet en dienen als agenten van de grote tegenstander van zielen om het werk voort te zetten wat hij in Eden begon, het maken van aannemelijke excuses om God onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Hun werk om mensen te verleiden om God te onteren door het negeren van Gods wet, op een dag zal voor hen ontvouwd worden wat de ware resultaten hier van zijn. —*Faith and Works*, pp. 41,42.

In het hervormingswerk dat in onze tijd moet plaatsvinden, is er behoefte aan mannen die evenals Ezra en Nehemia, de zonde niet zullen vergoelijken of verontschuldigen of ervoor terugschrikken Gods eer te rechtvaardigen. Zij op wie de last van dit werk drukt, zullen niet zwijgen als er verkeerd wordt gehandeld, en evenmin zullen zij de zonde met de mantel van misplaatste liefde bedekken. Ze zullen bedenken dat God de persoon niet aanziet, en dat gestrengheid jegens enkelen barmhartigheid voor velen kan betekenen. Ze zullen er ook aan denken dat in hem die het kwaad berispt, altijd de geest van Christus merkbaar moet zijn.

In hun arbeid verootmoedigden Ezra en Nehemia zich voor God, beleden hun zonden en de zonden van hun volk, en smeekten om vergiffenis alsof ze zelf schuldig waren. Volhardend werkten, baden en leden ze. Het was niet de openlijke vijandelijkheid van de heidenen die hun werk het meest bemoeilijkte, maar de verborgen tegenstand van zogenaamde vrienden die door hun invloed te laten gelden voor het dienen van het kwaad, de last van Gods dienstknechten vele malen zwaarder maakten. Deze verraders verschaften aan de vijanden van Gods volk materiaal dat ze in hun strijd tegen Gods volk konden gebruiken. Hun boze hartstochten en opstandige wil waren gedurig in strijd met de duidelijke eisen van God.

Het succes van Nehemia laat zien waartoe gebed, geloof en wijs, energiek handelen in staat is. —*Profeten en koningen*, p.416.

Vrijdag 6 maart: Voor verdere studie

Counsels to parents, Teachers, and Students, pp. 361, 362.

11. Leven door Geloof

Sabbatmiddag 7 maart

De Redder weet dat we in ons mens-zijn geen troost zullen vinden voor onze ellende, Hij heeft medelijden omdat we zo behoeftig zijn, maar tevens zo onwillig om Hem te vertrouwen, onze lasten – drager. Van de arme, uitgeputte ziel, vermoeid ziende op de mensheid, alleen om verleid en vergeten te worden, zegt Christus: "

Laat hem Mijn sterke aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.”

Breng uw zorgen en moeilijkheden niet aan mensen. Geeft u aan Hem die bekwaam is om “ buitengewoon overvloedig” te zijn. Hij weet precies hoe Hij u moet helpen. Keer uzelf niet af van de liefhebbende, mede lijdende, Redder naar menselijke vrienden, die, al geven ze het beste wat ze hebben, u misschien op verkeerde wegen leiden. Breng al uw moeilijkheden naar Jezus. Hij zal u opvangen, versterken en troosten. Hij is de grote Arts van alle kwalen. Zijn grote hart, van oneindige liefde smacht naar u. Hij zendt u de boodschap dat u opnieuw bevrijdt kunt worden van de verzoeken van de vijand. U mag uw zelfrespect herkrijgen. U mag staan waar u, u zelf beziet, niet als een falende, maar als een overwinnaar, in en door de verheffende invloed van de Geest van God.

Er zijn velen die onder zulk een grote druk van moeiten leven dat ze weinig van de zoetheid van Gods liefde smaken. Ze kennen de betekenis niet van de woorden: “ Opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. Laat ons, ons best doen, en dan alles in de hand van onze Heer laten, zeggende, ik geloof in Uw beloften. Wilt U niet een bewijs geven van uw werking? Hij zal een antwoord horen.

“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.” Deze woorden zijn de gelofte dat al datgene dat een almachtige Redder kan schenken zal gegeven worden aan hen die op Hem vertrouwen. Als dienaren van de genade van de hemel, moeten we in het geloof vragen, en dan vertrouwensvol wachten op de verlossing van God. Wij moeten Hem niet een stap voor zijn, en proberen in onze eigen kracht datgene te doen wat we wensen. In Zijn naam behoren we te vragen, en dan moeten we handelen zo als we vertrouwen op Zijn b

Wij missen menige zegening door na te laten onze noden en zorgen bij onze Redder te brengen. Hij is de wondervolle Raadsman. Hij ziet op zijn kerk met een intense interesse, en met een hart vol van tedere sympathie. Hij gaat in op de diepten van onze noden. Maar onze wegen zijn niet altijd Zijn wegen. Hij ziet het resultaat van iedere handeling, en Hij vraagt ons geduldig te vertrouwen op Zijn wijsheid, niet in de veronderstelde – wijze plannen die wij zelf maken.....

Wij verlaten ons niet op God als we wel zouden moeten. Laten wij afscheid nemen iedere klacht. Spreek waarheid en bemoediging. Heb angst om te twijfelen, omdat het een gewoonte is die het geloof zal afbreken. De zaken van goddelijke voorzienigheid lijken misschien duister en verborgen en onverklaarbaar, nochtans moeten we op Hem vertrouwen, zeggende: “ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben er van overtuigd, dat Hij bij machte is. hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.” Wat ook uw omstandigheden zijn hoe donker en verborgen de wegen van de Voorzienigheid zijn, al wordt u door diepe wateren geleid, en beproeving en beroving mogen keer op keer uw deel zijn, de verzekering blijft steeds de uwe, “ Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben.” —*Signs of the Times*, 14 februari, 1906.

Zondag 8 maart: Houd de wet

De wetten die God aan zijn oude volk gaf, waren wijzer, beter, en humaner dan deze van de meeste burgerlijke naties op de aarde. De wetten van de naties dragen het merkteken van de zwakheden en hartstochten van het onbekeerde hart; maar Gods wet draagt het goddelijke stempel.

De psalmist zegt: "De wet des Heren is volmaakt." Hoe wonderlijk in zijn eenvoud, zijn begrijpelijkheid en perfectie, is de wet van Jehova! Hij is zo beknopt zodat we eenvoudig elk gebod van buiten kunnen leren en onthouden, nochtans zo ver reikend dat ze de gehele wil van God uitdrukt, en schenkt kennis niet alleen van de uiterlijke daden, maar ook van de gedachten en de plannen, de wensen en de emoties van het hart. Menselijke wetten kunnen dat niet doen, die kunnen alleen delen met de uiterlijke daden. Een mens kan een overtreder zijn, en nochtans zijn misdaad verbergen voor menselijke ogen; hij kan een crimineel, een dief, een moordenaar, of een echtbreker, - - maar zo lang hij niet ontdekt is, kan de wet hem niet als schuldig veroordelen....

De wet van God is eenvoudig, en gemakkelijk te begrijpen. Als de mensenkinderen dat wilden, naar hun eigen vermogen, gehoorzaam deze wet, het zal uw verstand versterken en kracht van onderscheidingsvermogen geven om steeds meer Gods bedoelingen en plannen te begrijpen. En deze vooruitgang zal blijvend zijn, niet alleen gedurende het huidige leven, maar duren tot in de eeuwigheid; want hoe ver hij ook mag vorderen in de kennis van Gods wijsheid en kracht, er is altijd een eeuwigheid.

Omdat, "De wet des Heren volmaakt is," moet iedere variatie daar van fout zijn.

Gehoorzaamheid was de enige conditie op welke het oude Israël de vervulling van de beloften, die hen tot het hoog bevoorrechte volk van God zou maken, zou verkrijgen; en gehoorzaamheid aan deze wet zou nu ook een grote zegen brengen aan ieder persoonlijk en aan naties zoals dat gebracht zou hebben aan de Hebreeën. —*Sons and Daughters of God*, p.39.

Ieder die weigert zich over aan God wordt door een andere macht beheerst. Hij is niet eigen baas. Hij kan dan al spreken over vrijheid maar in werkelijkheid is hij onderworpen aan de afschuwelijkste slavernij. Hij kan de schoonheid van de waarheid niet zien, omdat zijn geest door Satan wordt beheerst. Terwijl hij zich vleit dat hij de voorschriften van zijn eigen oordeel volgt, luistert hij naar de vorst der duisternis. Christus is gekomen om de banden van de slavernij der zonde, waarmee de mens is geboeid, te verbreken. "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn." "De weg van de Geest des levens" maakt ons "in Christus vrij van de wet der zonde en des doods" (Rom. 8:2). —Jezus, de *wens der eeuwen*, p.388.

Ieder, "gij zult niet," in zowel de natuurwetten als de morele wet, impliceert een belofte. Als deze worden gehoorzaamd, zullen zegeningen daarmee gepaard gaan; als ze worden overtreden, zijn gevaar en ongeluk het gevolg. De wetten van God zijn bedoeld om Zijn volk dichter bij Hem te brengen. Hij zal hen beschermen tegen het kwaad en hen naar het goede leiden, als zij dat zelf willen, maar Hij zal nooit dwang gebruiken. Wij kunnen Gods bedoelingen niet doorzien, maar moeten Hem vertrouwen en door onze werken ons geloof tonen. —*Getuigenissen*, deel 5 (Ned.) p.364. vol. 5, p.444 (Eng) .

Maandag 9 maart: Zoek de Here

Onze Verlosser getuigt: "Zie Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten." Openbaring, 3:8. Door deze open deur in de tempel van God, zien we de Koninklijke wet, bewaard in de ark des verbonds. Door deze open deur, schijnt licht van deze heilige, juiste, en goede wet, tonende aan de

mens de ware standaard van gerechtigheid, zodat hij geen fout hoeft te maken in de vorming van zijn karakter om aan de vereisten van God te voldoen. Zonde is veroordeeld door deze wet; we moeten haar wegdoen. Trots en egoïsme kunnen geen plaats hebben in het karakter zonder Hem te verdringen die zacht is en nederig van hart.

De wet van God gegeven op de Sinai is een uitdrukking van de geest en wil van de oneindige God. Hij wordt heilig geëerbiedigd door de heilige engelen. Gehoorzaamheid aan haar eisen zal een Christelijk karakter perfectioneren, en de mens herstellen door Christus, tot de conditie van voor de val. De zonden die door de wet verboden worden kunnen nooit in de hemel plaatsvinden.

Het was de liefde van God voor de mensheid die Hem aanspoorde om Zijn wil in de tien geboden van de Decaloog tot uiting te brengen....De wet voert de mens tot Christus en Christus verwijst hem terug op de wet. —*Our High Calling*, p. 138.

De wet van God heeft als fundament de meest onveranderlijke juistheid, en is zo samengesteld dat ze vreugde zal voortbrengen aan hen die zich daaraan houden.

In de lessen van geloof die Christus leerde op de berg, zijn de principes van de ware godsdienst geopenbaard. Godsdienst brengt de mens in een persoonlijke relatie met God, maar niet uitsluitend; want de principes van de hemel moeten uitgeleefd worden, opdat ze de mensheid mogen helpen en zegenen. Een trouw kind van God zal ze liefhebben met heel zijn hart, en zijn naaste als zichzelf. Hij zal interesse hebben voor zijn vrienden. Ware godsdienst is het werk van genade voor het hart, dat staat voor een leven dat getekend wordt door goede werken, als een fontein die voed door een levende stroming. Godsdienst bestaat niet grotendeels uit meditatie en gebed. Het licht van de Christen wordt zichtbaar in goede werken., en is aldus opgemerkt bij anderen. Godsdienst is niet gescheiden van het zaken leven. Het moet betrekkingen en ondernemingen vervullen en heiligen. Als een mens werkelijk verbonden is met God en de hemel, de geest die in de hemel woont, zal al zijn woorden en handelingen beïnvloeden. Hij zal God verheerlijken in zijn werken, en hij zal er anderen toe leiden om Hem te eren. —*Sons and Daughters*, p. 267.

God is almachtig, alwetend, onveranderlijk. Hij volgt altijd een recht door zee koers.

Zijn wet is waarheid – onveranderlijk, eeuwige waarheid. Zijn voorschriften zijn blijvend met Zijn kenmerken. Maar Satan stelt ze in een vals daglicht. Door ze te verdraaien, probeert hij de menselijke wezens een ongunstige indruk te geven van de Wetgever. Door zijn volledige opstand heeft hij geprobeerd om God als een onrechtvaardig, tiranniek wezen af te schilderen.... —*In Heavenly Places*, p. 146.

Dinsdag 10 maart: Woorden voor de rijken

Zorgen, rijkdom, vermaak, al deze dingen worden door Satan gebruikt bij het levensspel om de menselijke ziel. De waarschuwing wordt vernomen: "Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen, en een hovaardig leven, is niet uit de Vader maar uit de wereld" (1 Joh. 2:15,16). Hij die het menselijke hart leest als een open boek, zegt: 'Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaart worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud.' Luk. 21:34. En de apostel Paulus schrijft, gedreven door de

Heilige Geest: 'Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daar naar te haken, zijn sommigen van het geloof gedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 1 Tim. 6:9,10. —*Lessen leven v Alledag*, p. 29.

Velen die verklaren in het Woord van God te geloven schijnen de bedrieglijke werking van de vijand niet te begrijpen. Ze realiseren zich niet dat het einde van de tijd nabij is, maar Satan weet het, en terwijl de mensen slapen werkt hij. De lust van het vlees, de lust van de ogen, en de trots van het leven controleren mannen en vrouwen. Satan is aan het werk zelfs onder Gods volk, om verdeeldheid te zaaien. Egoïsme, verderf, en boosheid van ieder soort nemen bezit van het hart.... Terwijl het Woord van God op zij gezet wordt. —*In Heavenly Places*, p. 309.

Het is verkeerd onze tijd en onze gedachten te verknoeien. Elk moment dat wij aan onszelf wijden is verloren tijd. Als elk moment naar waarde wordt geschat en juist wordt besteed, zouden wij tijd hebben voor alles wat we nodig hebben of voor de wereld. Laatiedere christen tot God opzien voor leiding in de besteding van geld, in het gebruik van tijd, kracht en gelegenheden. "Indien echter iemand van u wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Jak. 1:5. —*De Weg tot Gezondheid*, pp. 173,174 .

Sommige mannen en vrouwen geloven van zich zelf dat ze niet veel aandacht schenken aan de dingen van de wereld en daar niet veel waarde aan hechten, maar prijzen de waarheid en zijn vooruitgang hoger dan enig wereldlijk voordeel. Velen zullen ten slotte opwaken en ontdekken dat ze misleid zijn. Ze mogen de waarheid eens gewaardeerd hebben, en aardse schatten schenen in vergelijking met de waarheid waardeloos; maar na een tijd, als hun wereldlijke schatten toenamen, werden ze minder toegewijd. Al hoewel ze genoeg hebben voor een royaal onderhoud, tonen al hun handelingen dat ze helemaal niet voldaan zijn. Hun werken getuigen dat hun harten gebonden zijn aan aardse schatten. Winst, winst, is hun wachtwoord. Hiertoe werkt ieder lid van de familie mee in hun arbeid. Ze geven zich zelf nauwelijks de tijd voor toewijding of voor gebed. —*Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 476.

Christus stippelt de weg uit voor hen die rijkdom hebben, maar niet rijk zijn in God, zodat ze de ware rijkdom veilig stellen. Hij zegt: "Verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen; " en ge zult een schat hebben in de hemelen. De remedie die Hij voorstelt is een verplaatsen van hun houding naar het eeuwige erfdeel. Bij het investeren in de zaak van God betekend bij te dragen in het redden van zielen, en bij het verlichten van de noden, ze worden rijk in goede werken, en ze "leggen een voorraad op voor zichzelf een goed fundament voor de tijd die te komen staat, zodat ze een houvast zullen hebben voor het eeuwige leven." Dit zal bewijzen een veilige investering te zijn. —*Counsels on Stewardship*, p. 151.

Woensdag 11 maart: Gids voor de armen

De gelovige, getrouwe arme mens wordt rijk bij God door het juiste gebruik van het weinige dat hij heeft om anderen te zegenen met zijn middelen. Hij voelt dat zijn naaste iets van hem vraagt wat hij niet kan weigeren en tevens Gods geboden gehoorzamen, "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." Hij beschouwd de redding van zijn naaste belangrijker dan al het goud en zilver dat de wereld bevat. — *Counsels on Stewardship*, p. 151.

Ons werk was verschillend. Sommigen van de armen schenen afgunstig te zijn op de rijken, en het vroeg om veel wijsheid om de dwaling van de armen te berispen zonder handelingen van de rijken te versterken. Als we het egoïsme van de rijken berispen, zouden de armen vurig roepen, Amen. We toonden aan beide klassen de verantwoording die op de rijken rustte om op een juiste manier gebruik te maken van hun rijkdom, om een juist gebruik te maken van datgene wat God hen heeft geleend, we hielden hen de lijdende zaak van God voor, het ware onderwerp van hun vrijgevigheid, en waar hun mening van toepassing was.

Mij was ook getoond dat het niet de plicht van de welgestelden was, om hen die gezond waren en zichzelf konden redden, te helpen. Dat er sommigen waren in zeer armoedige omstandigheden die niet zo behoefden te zijn. Ze waren niet vlijtig in zaken. Het ontbrak hun aan goed inzicht en goed beheer, en het was hun plicht te hervormen, en in plaats van hulp te ontvangen van hun broeders, moeten ze zorgvuldig als man hun tijd en voorzieningen inzetten voor hun eigen families, en iets doen om de zaak van God te helpen. Dat ze verantwoordelijk zijn voor God voor de kracht die Hij aan hen gegeven heeft zo als de rijke man staat voor zijn bezittingen. — *Spiritual Gifts*, vol.2, p. 120.

Sommigen vleien zich zelf dat ze vrijgevig zijn omdat ze van tijd tot tijd vrijelijk doneren aan predikanten en voor de bevordering van de waarheid. Maar deze zo – genaamde vrijgevigige mensen zijn gesloten over hun transactie en klaar om te overdrijven. Ze hebben overvloed in deze wereld, en dit verplicht hen tot een grote verantwoording als Gods dienaren. Maar, als ze delen met een arme hard – werkende broeder, zijn ze juist veeleisend tot de laatste cent. De slechte kant van een afspraak is de erfenis van de arme man. In plaats van zijn arme broeder te begunstigen, neemt de scherpe, nauwkeurige rijke man al het voordeel en de verbeteringen tot zijn toch al uitgebreide weelde bij de misère van de ander. Hij is trots op zich zelf vanwege zijn scherpzinnigheid, maar met zijn weelde bouwt hij voor zichzelf een zware vloek op en legt een struikelblok op de weg van zijn broeder. Door zijn bedoelingen en geheime berekeningen snijdt hij de mogelijkheid af om de ander bijstand te geven door zijn geestelijke invloed. Dit alles leeft in de herinnering van de arme broeder, en de ernstigste gebeden en schijnbaar ijverige getuigenissen van de lippen van de rijke broeder verwekken slechts grief en afkeer. Hij ziet op hem als een hypocriet; een wortel van bitterheid komt op waardoor velen zijn geschonden. De arme man kan de voordelen die van hem zijn genomen niet vergeten; noch kan hij vergeten hoe hij moeilijke situaties gedrongen werd omdat hij gewillig was zware lasten te dragen, terwijl de rijke broeder klaar stond met één of ander excuus om zijn schouders niet onder de last te zetten. Maar de arme man is misschien zo beziel met de Geest van Christus om het misbruik van zijn rijke broeder te vergeven. — *Testimonies for the Church*, vol. 1, p.479.

Donderdag 12 maart: Liefde voor de Waarheid

Ouders, bestudeer bij het opvoeden van uw kinderen de lessen, die God in de natuur heeft gegeven. Hoe zou u een anjer, een roos of een lelie leiden? Vraag aan een tuinman door welke behandeling hij elke tak en ieder blad zo doet gedijen, zodat deze zich evenredig en bekoorlijk ontwikkeld. Hij zal u zeggen dat het niet gebeurt door ruwe aanraking of met geweld, want dan zou de broze stengel breken. Het gebeurt door er steeds aandacht aan te schenken. Hij heeft de grond bevochtigd en de jonge planten beschermd tegen harde wind en felle zon en God heeft ze bekoorlijk doen uitspruiten en bloeien. Volg de methode van de tuinman in uw omgang met uw kinderen. Probeer door een voorzichtige aanraking, door liefdevolle dienst hun karakter te vormen naar het karakter van Christus.

Moedig aan dat ze uiting geven aan de liefde voor God en elkaar. Er zijn zoveel hartvochtige mannen en vrouwen op aarde, omdat echte liefde wordt gezien als zwakheid. Daardoor wordt ze onderdrukt en ontmoedigd. De betere aard van deze mensen is verstikt toen ze nog klein waren en als het licht van Gods liefde niet hun koude zelfzucht doet smelten, zal hun geluk voor altijd verwoest zijn. Als wij willen dat onze kinderen de tedere geest van Jezus en Zijn medeleven zullen bezitten, dat ook engelen ons tonen, zo moeten wij de gulle, liefdevolle opwellingen in hun kinderjaren aanmoedigen. — *Wens der Eeuwen*, pp. 426,427.

Het leven is gedisciplineerd . Zolang de christen in de wereld is, zal hij met verkeerde invloeden te maken krijgen. Er zullen provocaties zijn om zijn kalmte te beproeven, en door deze in een juiste geest te doorstaan, worden de christelijke genade gaven ontwikkeld. Als kwetsingen en beledigingen zachtmoedig verdragen worden, als op beledigende woorden gereageerd wordt met zachtmoedige antwoorden, en op neerbuigende daden met vriendelijkheid, is dit het bewijs dat de Geest van Christus in het hart woont, dat het sap van de levende Wijnstok naar de ranken stroomt. In dit leven zijn wij in de school van Christus, waar wij moeten leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn, en op de dag van afrekening zullen wij zien dat alle obstakels die wij tegenkwamen, alle moeiten en ergernissen, waartoe wij geroepen zijn om die te dragen, praktische lessen waren in de toepassing van de principes van een christelijk leven. Als ze goed doorstaan worden, ontwikkelen ze de gelijkenis van Christus in het karakter en onderscheiden ze de christen van iemand van de wereld. — *Getuigenissen*, deel 5 (Ned.) p,281.(Eng.) p. 344

Vrijdag 13 maart: Voor verdere studie

Sons and Daughters of God, P.267; *Getuigenissen*,
deel 5 (Ned.) pp.265,266. (Eng.) vol. 5, pp. 325,326

12. De nederigheid van de wijze

Sabbatmiddag, 14 maart

Moses had een diep gevoel van de persoonlijke tegenwoordigheid van God. Hij keek niet alleen door de eeuwen heen uit naar Christus om geopenbaard te worden in het vlees, maar hij zag Christus op een speciale manier de kinderen van Israël op hun reizen vergezellen. God was echt voor hem, altijd aanwezig in zijn gedachten.

Wanneer hij verkeerd begrepen werd, wanneer hij opgeroepen werd om gevaar te trotseren, om belediging te verdragen omwille van Christus, onderging hij ze zonder vergelding. Moses geloofde in God als degene die hij nodig had en die hem in al zijn behoeften zou helpen. God was voor hem een betrouwbare hulp....

Hier is een ander punt van het geloof dat wij willen bestuderen: God zal de man van geloof en gehoorzaamheid belonen... Hij wist dat een speciale werk was toegewezen aan hem, en hij wenste dat werk zo grondig mogelijk succesvol te doen. Maar hij wist dat hij dit niet zonder goddelijke hulp kon doen, want hij handelde met een afkerig volk. De aanwezigheid van God was voldoende om hem uit de moeilijkste situaties waarin een mens kon worden geplaatst, te halen.

Moses dacht niet zomaar aan God; Hij zag hem. God was het constante beeld voor hem; hij verloor Zijn gezicht nooit uit het oog. Hij zag Jezus als zijn Verlosser, en hij geloofde dat de verdiensten van de Redder aan hem zouden worden toegerekend. Dit geloof was voor Moses geen giswerk; het was een werkelijkheid. Dit is het soort geloof dat we moeten hebben, geloof dat de test zal doorstaan. O, hoe vaak geven we toe aan verleiding omdat we onze ogen niet op Jezus gericht houden! Ons geloof is niet constant omdat wij, door mateloosheid zondigen en dan kunnen we het aanblik van "de Onzienlijke" niet verdragen.

Maak Christus tot uw dagelijkse, van uur tot uur metgezel, en u zal niet klagen dat u geen geloof heb. Aanschouw Christus. Zie Zijn karakter. Spreek over Hem. Hoe minder u uzelf verheft, hoe meer u in Jezus zult zien om te verheffen. God heeft een werk voor u te doen. — *Testimonies for the Church*, vol.5, pp. 651,652

Jezus kwam in nederigheid naar deze wereld. Hij was van lage geboorte. De Majesteit des hemels, de Koning der heerlijkheid, de Aanvoerder van het gehele engelenleger vernederde Zich tot het aanvaarden van het menszijn en Hij verkoos een leven van armoede en vernedering. Hij had geen kansen die de armen niet hebben. Arbeid, moeiten en ontberingen waren een deel van de dagelijkse ervaringen. "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen." Lukas 9:58. — *De Weg naar Gezondheid* p. 104

Zondag 15 maart: Wie denk je dat je bent?

De joden waren eerst geroepen om te werken in des Heren wijngaard en op grond hiervan waren zij trots en eigengerechtigd. Hun lange jaren van dienen beschouwden zij als iets wat hen recht gaf op een grotere beloning dan anderen zouden ontvangen. Niets ergerde hen meer dan de gedachte dat de heidenen dezelfde voorrechten als zij in de dingen Gods zouden ontvangen.

Christus waarschuwde Zijn discipelen die het eerst waren geroepen om Hem te volgen, dat zij deze gedachten niet moesten koesteren. Hij besepte dat de zwakheid, de vloek van de gemeente, een eigengerechtigde geest zou zijn. De mensen zouden menen dat zij zelf iets zouden kunnen doen om een plaats te verdienen in het koninkrijk der hemelen. Zij zouden zich inbeelden dat, wanneer zij een bepaalde vordering hadden gemaakt, de Here hen zou komen helpen. Op die wijze zou er veel van henzelf en weinig van Jezus in hun leven zijn. Velen die een weinig gevorderd waren, zouden opgeblazen zijn en zich beter achten dan andere mensen. Zij zouden hunkeren naar vleierij en afgunstig zijn als zij niet als de belangrijkste zouden

worden beschouwd. Voor dit gevaar wil Christus zijn discipelen bewaren. – *Lessen uit Het Leven van Alledag* p. 215

Alle menselijke ambitie, alle grootspraak, moet in het stof gelegd worden. Zelf, zondige zelf, moet worden vernederd, niet verheven. Door heiligheid in het dagelijks leven moeten wij Christus onthullen aan de mensen om ons heen. De corrupte menselijke aard moet worden gematigd, niet verheven. Zo alleen kunnen wij zuiver en onbezoedeld worden. Wij moeten bescheiden, trouwe mannen en vrouwen zijn. We moeten nooit op de stoel van de rechter zitten. God vereist dat Zijn vertegenwoordigers puur en heilig zijn, de schoonheid van heiliging onthullen. Het kanaal moet altijd onbelemmerd blijven, zodat de Heilige Geest vrije toegang kan hebben. – *Testimonies for the Church*, vol.8, p. 234

[De Farizeeër] beoordeelt zijn eigen karakter niet aan de hand van Gods heilig karakter, maar vergelijkt het met het karakter van de mensen. Zijn gedachten worden afgeleid van God naar de mens. Hierin ligt het geheim van zelfvoldaanheid.

De godsdienst van de Farizeeër raakt het hart niet. Hij zoekt geen goddelijkheid van karakter, geen hart vol liefde en barmhartigheid. Hij is tevreden met een godsdienst van uiterlijke dingen. Zijn gerechtigheid is de zijne, het resultaat van zijn eigen werken, en beoordeeld naar een menselijke maatstaf.

Wie van zichzelf vertrouwt dat hij rechtvaardig is, zal anderen verachten. Zoals de Farizeeër zichzelf beoordeelt naar andere mensen, beoordeelt hij anderen naar zichzelf. Zijn gerechtigheid wordt gemeten naar de hunne en hoe slechter zij zijn, des te rechtvaardiger schijnt hij te zijn. Zijn zelfgerechtigheid brengt hem ertoe te beschuldigen. "Andere mensen" veroordeelt hij als overtreders van Gods wet. Zo openbaart hij de geest van Satan, die "de aanklager der broederen" wordt genoemd. Hij kan onmogelijk met deze geest bezielde met God in gemeenschap te treden. Hij gaat naar huis, verstoken van Gods zegen. —*Lessen uit het leven van alledag*, p. 73

Het is niet verstandig om op te scheppen. Petrus viel, omdat hij zijn eigen zwakheid niet kende....

De Heer zei tegen Petrus, "Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen." (Lukas 22:31,32).

Als Satan werd toegelaten zijn zin te hebben, zou er geen hoop zijn geweest voor Petrus. Zijn geloof zou compleet schipbreuk hebben geleden. Had Petrus serieus en in nederigheid goddelijke hulp gezocht, zou hij zijn hart heimelijk hebben doorzocht, zou hij niet uitgezift zijn geweest toen hij beproefd werd. Satan kan de nederige leerling van Christus, die biddend voor het aangezicht des Heren wandelt, niet overwinnen. "En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid," voor hem tegen zijn vijand (Jesaja 59:19). Christus zet zichzelf als een schuilplaats, een retraite, en de Boze kan hem niet overwinnen. —*This Day with God*, p.260.

Maandag 16 maart: God kennen?

De tijd dat de ziel van mensen beproefd zal worden is nabij en degenen die zwak in het geloof zijn zullen de test van die dagen van gevaar niet doorstaan. De grote

geopenbaarde waarheden moeten zorgvuldig worden onderzocht, want wij zullen allemaal een intelligente kennis van het woord van God moeten hebben. Door Bijbelstudie en dagelijkse gemeenschap met Jezus krijgen we een heldere, goed gedefinieerde visie van onze individuele verantwoordelijkheid en sterkte om te staan in de dag van beproeving en verleiding. Hij wiens leven is verenigd met Christus door verborgen banden zal worden bewaard door de macht Gods door het geloof tot behoudenis. – *Testimonies for the Church*, vol.p.273

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn zelfverloochening, Christus in Zijn vernedering, Christus in Zijn zuiverheid en heiligheid, Christus in Zijn oneindige liefde - dat is het onderwerp voor overdenking. Als u Hem liefhebt en in volledige afhankelijkheid van Hem Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd. – *Schreden naar Christus*, p. 33

De meest diepgaande geesten van de wereld, zijn wanneer ze niet verlicht zijn door Gods woord, verbijsterd en verloren terwijl zij proberen het gebied van wetenschap en openbaring te onderzoeken. De Schepper en Zijn werken zijn onbegrijpelijk en mensen concluderen dat, omdat ze de werken en wegen van God via natuurlijke oorzaken niet kunnen verklaren, de Bijbelse geschiedenis niet betrouwbaar is. Velen zijn daarom gericht om God uit te sluiten van de uitoefening van de soevereine wil en macht in de gevestigde orde van het universum, dat ze mensen vernederen, de edelste van Zijne schepselen. De theorieën en de speculaties van filosofie willen ons doen geloven dat de mens door langzame ontwikkeling, niet alleen uit een wrede staat, maar uit de allerlaagste vorm van brute totstandbrenging is voortgekomen. Ze vernietigen de menselijke waardigheid, omdat zij Gods wonderbare macht niet willen accepteren.

God heeft het menselijk intellect verlicht, en een stroom van licht over de wereld gegoten door middel van ontdekkingen in kunst en wetenschap. Maar degenen die deze vanuit een louter menselijk oogpunt bekijken, zullen zeer zeker tot verkeerde conclusies komen. De doornen van fouten, scepsis en ontrouw zijn vermomd en worden bedekt met de klederen van filosofie en wetenschap. Satan heeft deze ingenieuze manier bedacht van zielen te winnen en hen af te leiden van de levende God, weg van de waarheid en religie. Hij verheft natuur boven de Schepper van de natuur. – *The Upward Look*, p.156

Gedurende de opleiding van Zijn discipelen verkoos Jezus Zich terug te trekken uit het rumoer van de stad naar de rust van de velden en de heuvels, aangezien dit meer in harmonie was met de lessen van zelfverloochening die Hij hen wilde leren. En gedurende Zijn dienstwerk verzamelde Hij graag de mensen om Zich heen onder de blauwe hemel, op een grasrijke helling van een heuvel, of op het strand bij het meer. Hier kon Hij, omringd door de werken van Zijn eigen schepping, de gedachten van Zijn toehoorders van het kunstmatige op het natuurlijke richten. In de groei en

ontwikkeling van de natuur werden de beginselen van Zijn koninkrijk geopenbaard. Wanneer de mensen hun ogen zouden opheffen naar de heuvelen Gods, en de wonderwerken van Zijn handen aanschouwen, zouden ze kostelijke lessen van goddelijke waarheid kunnen leren. Wat Christus hun leerde, zou voor hen herhaald worden in de dingen der natuur. –*De Wens Der Eeuwen*, p. 184

Dinsdag 17 maart: Niet teveel, ook niet te weinig

Christus is onze enige hoop. We kunnen Hem aanschouwen, want Hij is onze Verlosser. We kunnen Hem op Zijn woord vertrouwen, en ons van Hem afhankelijk maken. Hij weet gewoon de hulp die we nodig hebben, en we kunnen veilig ons vertrouwen in Hem stellen. Als we slechts van menselijke wijsheid afhankelijk zijn om ons te leiden, zullen we onszelf aan de verliezende kant bevinden. Maar wij kunnen rechtstreeks tot de Heer Jezus komen, want Hij heeft gezegd: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen" (Mattheüs 11:28,29). —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 487.

Ware eerbied voor God is geïnspireerd door een gevoel van Zijn oneindige grootheid en een besef van Zijn aanwezigheid. Met dit gevoel van de Onzichtbare moet elk hart diep onder de indruk zijn. Het uur en de plaats van gebed zijn heilig, omdat God daar is. En zoals eerbied tot uiting komt in houding en gedrag, zal het gevoel dat eerbied inspireert, worden verdiept. "Heilig en geducht is zijn naam." verklaart de psalmist. Psalm 111:9. Engelen sluiëren hun gezichten, als ze die naam uitspreken. Met welke een eerbied dan, moeten wij, die gevallen en zondig zijn, Zijn naam op onze lippen nemen! –*Prophets and Kings*, p.48.

Bij de eerste engel, worden mensen opgeroepen: "Vreest God en geeft Hem eer, en aanbidt Hem, Schepper van hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Vreest God, en de heerlijkheid aan hem geven" en om hem te aanbidden als de Schepper van de hemelen en de aarde. Om dit te doen, moeten zij zijn wet gehoorzamen. De wijze man zegt: "Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen." (Prediker 12:13) Zonder gehoorzaamheid aan Zijn geboden kan geen enkele aanbidding God behagen. "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar" (1 Johannes 5:3)

De plicht om God te aanbidden is gebaseerd op het feit dat Hij de Schepper is en dat alle andere wezens Hem hun bestaan danken. En waar dan ook in de Bijbel, Hij Zijn recht op eerbied en aanbidding, boven de goden van de heidenen, wordt gepresenteerd, wordt het bewijs van Zijn creatieve macht aangehaald. —*The Great Controversy*, p.437.

Onze hemelse Vader heeft duizenden wegen om in onze noden te voorzien, waar wij niets van afweten. Zij die het ene beginsel - de dienst van God boven alles stellen - accepteren, zullen ontdekken dat alle verschrikkingen verdwijnen en een effen pad voor hun voeten ligt.

De getrouwe uitvoering van de dagelijkse plichten is de beste voorbereiding voor de komende moeilijkheden. Verzamel niet alle mogelijkheden en zorgen van morgen

om bij de lasten van heden te voegen. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad." (Mattheus 6:34)

Laten wij hoopvol zijn en moedig. Mistroostigheid in Gods dienst is zondig en onredelijk. Hij kent al onze behoeften. Aan de almacht van de Koning der koningen verenigt onze Verbond God de zachtheid en zorgen van een tedere schaapherder. Zijn macht is absoluut en het onderpand van een zekere vervulling van Zijn beloften voor allen die op Hem vertrouwen. Hij heeft middelen voor de verwijdering van de moeilijkheden, zodat zij, die Hem dienen en de middelen eren die Hij gebruikt, gesterkt worden. Zijn liefde is zoveel hoger dan elke andere liefde als de hemel boven de aarde is. Hij waakt over Zijn kinderen met een eeuwige en onmeetbare liefde.

In de donkerste dagen, als er geen uitzicht schijnt te zijn, oefen dan geloof in God. Hij werkt Zijn wil uit en maakt alles wel ten behoeve van Zijn volk. De kracht van hen die Hem liefhebben en dienen, zal Hij dag aan dag vernieuwen.

Hij is in staat en willig Zijn dienstknechten al die hulp te schenken die zij nodig hebben. Hij zal hun daden van wijsheid geven die hun verschillende noden vragen. —*De Weg naar Gezondheid*, p. 273

Woensdag 18 maart: De daden van de arrogante

Aan mij werd gewezen de verschillende staten van gemeenten die beweren de geboden van God te onderhouden en in afwachting zijn van de wederkomst van Christus. Er is een alarmerende hoeveelheid onverschilligheid, trots, liefde voor de wereld en koude formaliteit onder hen. En dit zijn de mensen die snel het oude Israël zullen nadoen, voor zover het gaat om het gebrek aan vroomheid. Velen beweren hoge aanspraak op godzaligheid te hebben, maar zijn verstoken van zelfbeheersing. Eetlust en passie hebben invloed; hun eigen-ik is prominente gemaakt. Velen zijn arbitrair, dictatoriaal, aanmatigend, opschepperig, trots en ongewijd. Toch zijn sommige van deze personen predikanten, die omgaan met heilige waarheden. Tenzij zij zich bekeren, zal hun kandelaar van haar plaats worden verwijderd. De vloek van de Heiland uitgesproken over de vruchteloze vijgenboom is een preek tot alle formalisten en opscheppende huichelaars die voor de wereld staan in pretentieuze bladertooi, maar zijn verstoken van vruchten. Wat een berisping aan degenen die een vorm van vroomheid hebben, terwijl in hun onchristelijk leven zij de kracht daarvan verloochenen! Hij die de grootste zondaar met tederheid behandelt, Hij die nooit ware zachtmoedigheid en boetedoening heeft versmaad, hoe groot de schuld ook is, kwam met vernietigende verklaringen over degenen die hoge vroomheid betuigen, maar in werken hun geloof ontkennen.—*Testimonies for the Church*, p.4, p.403.

Zichzelf hoog achten en zelfgenoegzaamheid doden het geestelijk leven. De eigen-ik wordt verheven; er wordt over de eigen-ik gesproken. O, dat de eigen-ik mag sterven! "Ik sterf dagelijks," zei de apostel Paulus. Wanneer dit trotse, opschepperige zelfgenoegzame en deze zelfvoldane eigengerechtigheid de ziel binnendringt, is er geen ruimte voor Jezus. Hem wordt een inferieure plaats gegeven, terwijl het ik opzwellt in belangrijkheid en de hele tempel van de ziel vult. Dit is de reden waarom de Heer zo weinig voor ons kan doen. Zou Hij met onze inspanningen moeten werken, het instrument zou alle heerlijkheid aan zijn eigen intelligentie, zijn wijsheid, zijn vermogen toekennen en zichzelf hij feliciteren zoals de

Farizeeër deed: "Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten" (Lukas 18:12). Wanneer zelf zal worden verborgen in Christus, zal het niet zo vaak aan het oppervlak worden gebracht. — *Lift Him Up*, p.310.

Een grote les moet worden onderwezen aan de kinderen, en dat is dat zij vrij moeten zijn van elk spoortje egoïsme en dweperij. Leer hen dat Christus stierf om zondaars te redden, en dat we met grote tederheid en verdraagzaamheid moeten werken voor degenen die niet van ons geloof zijn, omdat hun zielen kostbaar zijn in de ogen van God.

Niemand moet met minachting worden beschouwd. Er moet geen Farizeïsme, schijnheiligheid, geen zelf-gerechtigheid zijn. — *Counsels on Sabbath School Work*, p. 84.

Donderdag 19 maart: Lessen uit de natuur

Het is onmogelijk voor de eindige geest om volledig het karakter van de werken van de Oneindige te begrijpen. Voor het scherpste intellect, het meest hoogopgeleide verstand, blijft dat Heilige wezen altijd in een mysterie gehuld. "Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten?" (Job 11:7,8).....

Evenals het karakter van de goddelijke Auteur, stelt ook het Woord van God ons voor geheimen, die nooit ten volle door beperkte wezens zullen kunnen worden doorgrond. Hoe de zonde de wereld binnenkwam, de vleeswording van Christus, de wedergeboorte, de opstanding, en vele andere onderwerpen die we in de Bijbel tegenkomen, vormen geheimenissen, zo diep, dat ze niet door het menselijk verstand verklaard of zelfs begrepen kunnen worden. Maar dat we het geheim van Zijn voorzienigheid niet kunnen doorgronden, is geen reden om aan Gods Woord te gaan twijfelen. In de wereld van de natuur worden we steeds omringd met geheimen die we niet kunnen doorvorsen. De eenvoudigste levensvormen vormen een probleem, dat door de grootste denkers niet kan worden verklaard. Overal zijn er wonderen, die ons verstand te boven gaan. Moet het ons dan verbazen, dat er in de geestelijke sfeer geheimen zijn, die we niet kunnen verstaan? Het probleem is gelegen in de zwakheid en de bekrompenheid van het menselijk brein. God heeft ons in de Bijbel genoeg argumenten gegeven om te kunnen geloven, dat Hij van goddelijke aard is. Wij moeten Zijn Woord niet in twijfel trekken, omdat wij niet alle geheimen van Zijn voorzienigheid kunnen vatten. — *De Weg naar Christus*, p. 52,53

De Bijbel ontvouwt de waarheid met zo'n eenvoud en zodanig aangepast aan de behoeften en de verlangens van het menselijk hart, dat het het hoogst ontwikkelde verstand heeft verbaasd en heeft bekoord, terwijl tegelijkertijd de eenvoudige en ongeletterden de weg naar de zaligheid gewezen wordt. En toch brengen deze zo eenvoudig bewoorden waarheden ons in aanraking met zo verheven en zo verstrekkende onderwerpen, die zo oneindig ver buiten het menselijk bevattingsvermogen liggen, dat wij niet anders kunnen dan ze aanvaarden, omdat ze van God afkomstig zijn. Het verlossingsplan wordt zo voor ons ontvouwd, dat iedereen kan zien welke stappen hij moet nemen, met berouw jegens God en vertrouwen op Jezus Christus, om gered te worden op de wijze, zoals God heeft bepaald. En toch liggen er aan deze waarheden, die zo gemakkelijk begrepen

kunnen worden, geheimenissen ten grondslag — geheimenissen, die het verstand, dat de dingen onderzoekt, overmeesteren, en toch de oprechte zoeker naar waarheid met eerbied en geloof vervullen. Hoe intensiever zo iemand de Bijbel bestudeert, hoe meer hij er van overtuigd wordt, dat de Bijbel het Woord van de levende God is. En het gevolg is dat de menselijke rede zich buigt voor de majesteitelijke goddelijke openbaring.

Als we erkennen, dat we de grote waarheden van de Bijbel niet volledig kunnen begrijpen, geven we daarmee alleen maar te kennen, dat ons beperkte verstand het onbeperkte niet kan bevatten en dat de mens met zijn beperkte, menselijke kennis de bedoelingen van de Alwetende niet kan doorgronden.—*De Weg naar Christus*, p. 53

Vrijdag 20 maart: Verdere leesstof

Education, p. 244, *The Desire of Ages*, p.299,300.

13. Vrouwen en wijn

Sabbatmiddag 21 maart

Salomons bekering was oprecht; maar de schade die zijn voorbeeld van kwaad-doen had aangericht kon niet ongedaan worden gemaakt. Tijdens zijn afvalligheid waren er in het koninkrijk mannen die trouw bleven aan hun plicht, die hun zuiverheid en loyaliteit behielden. Maar velen waren op een dwaalspoor gezet; en de krachten van het kwaad in werking gezet door de invoering van afgoderij en wereldse praktijken, konden niet gemakkelijk door de boetvaardige koning gestopt.

Zijn invloed voor het goede was sterk verzwakt. Velen aarzelden om vol vertrouwen in zijn leiderschap te hebben. Hoewel de koning zijn zonden biechtte en opschreef voor de generaties die na hem zouden komen, een rapport van zijn dwaasheid en berouw, kon hij niet hopen dat de kwalijke invloed van zijn verkeerde daden volledig te niet gedaan konden worden. Aangemoedigd door zijn afvalligheid, bleven velen kwaad doen, en kwaad alleen. En in de neerwaartse loop van vele leiders die hem volgden kon men de trieste invloed van het overspel van zijn door God gegeven bevoegdheden traceren.

In de angst van bittere reflectie over het kwaad van zijn koers, was Salomon genoodzaakt te verklaren, "Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds." "Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld"

"Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer." (Prediker 9:18; 10:5,6,1)

Onder de vele lessen geleerd door Salomons leven, wordt geen een sterker benadrukt dan de kracht van invloed voor het goede of voor het kwade. Hoe hoog ook wij aangesteld zijn, onze invloed ook mag zijn, wij oefenen nog steeds een invloed voor wel of wee uit. Buiten onze kennis of controle komt het bij anderen aan als zegen of vloek. Het kan zwaar zijn door de somberheid van ontevredenheid en egoïsme, of giftig met de dodelijke vlek van gekoesterde zonden; of het kan worden belast met de leven gevende kracht van geloof, moed, en hoop, en zoet met de geur

van liefde. Maar krachtig voor goed of kwaad zal het zeker zijn. —*Prophets and Kings*, p.85

Zondag 22 maart: Een toast "op het leven"?

Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, die in het heilige ambt van priesterschap dienden, namen vrijelijk van de wijn, en zoals hun gebruikelijke gewoonte was, gingen ze dienen voor het aangezicht des Heren. De priesters die wierook verbranden voor het aangezicht des Heren moesten het vuur van God gebruiken, die dag en nacht brandde en nooit uitgeblust werd. God gaf expliciete uitleg hoe elk deel van Zijn dienst uitgevoerd moest worden, dat alles dat verband hield met Zijn heilige aanbidding in overeenkomst moet zijn met Zijn heilige karakter. En elke afwijking van de uitdrukkelijke aanwijzingen van God in verband met Zijn heilige dienst was strafbaar met de dood. Geen offer dat niet gezouten of gekruid was met goddelijke vuur zou aanvaardbaar zijn voor God, die de communicatie tussen mens en God vertegenwoordigde en die alleen door Jezus Christus geopend was. Het heilige vuur dat in het wierookvat moest worden gebracht bleef voortdurend branden. En terwijl het volk van God buiten was, vurig biddend, moest de wierook ontstoken door het heilige vuur voor God omhoog gaan vermengd met hun gebeden. Dit wierook was een embleem van de bemiddeling van Christus.

De zonen van Aaron namen gewoon vuur dat God niet aanvaard heeft, en zij offerden een belediging voor de oneindige God door het aanbieden van dit vreemd vuur voor Zijn aangezicht.... Waren de zonen van Aaron volledig in het bezit van hun verstandelijke vermogens, dan zouden zij het verschil hebben gezien tussen het gewone en heilige vuur. De bevrediging van eetlust heeft hun denkvermogen aangetast en heeft hun verstand zo overschaduwde dat hun onderscheidingsvermogen verdwenen was. Zij hebben het heilige karakter van de typische dienst volledig begrepen, en de uiterste plechtigheid en verantwoordelijkheid aanvaard om voor Gods aangezicht te treden en te dienen in de heilige dienst. Sommigen kunnen vragen, hoe konden de zonen van Aaron verantwoording afleggen wanneer hun intellect zo verlamd was door de bedwelming dat zij het verschil tussen het heilige en gewone vuur niet konden onderscheiden? Het was op het moment dat zij de beker aan hun lippen hebben gezet dat zij zich verantwoordelijk hebben gemaakt voor al hun handelingen onder de invloed van wijn. De toegeeflijkheid van eetlust heeft die priesters hun leven gekost. God verbood uitdrukkelijk het gebruik van wijn die een invloed zou hebben op het verstand. —*Temperance*, pp. 43,44.

De enige manier waarin elk veilig kan zijn tegen de macht van onmatigheid is om zich volledig te onthouden van wijn, bier en sterke drank. Wij moeten onze kinderen leren dat om mannelijk te zijn zij deze dingen niet nodig hebben. God heeft ons laten zien wat ware mannelijkheid is. Het is degene die overwint die vereerd zal worden, en hun naam zal niet uitgewist worden uit het boek des levens. —*Child Guidance*, p. 401

Nergens in de Bijbel is er een goedkeuring van het gebruik van bedwelvende wijn. De wijn die Christus uit water heeft gemaakt op het huwelijksfeest van Kana was de pure sap van de druif. Dit is de "nieuwe wijn....sap in een druiventros gevonden," waarvan de Schrift zegt: "Verderf hem niet, want er ligt een zegen in" (Jesaja 65:8).

Het is Christus die, in de Oude Testament, een waarschuwing aan Israël heeft gegeven: "De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs" (Spreuken 20:1) Hij Zelf heeft dergelijke drank niet verstrekt. Satan verleidt de mens om zich te verwennen aan dingen die hun denkvermogen zullen benevelen en hun geestelijke waarneming zullen overschaduwten, maar Christus leert ons om de lagere aard te onderwerpen. Hij plaatst nooit vóór de mens, wat een verleiding voor hem zal zijn. Zijn hele leven was een voorbeeld van zelfverloochening. Het was om de macht van eetlust te breken in de veertig dagen vasten in de wildernis dat Hij namens ons de zwaarste test leed die de mensheid kan doorstaan. Het was Christus die aan Johannes de Doper instructies gaf om geen wijn noch sterke drank te drinken. Hij was het die dezelfde onthouding aan de vrouw van Manoaah heeft bevolen. Christus heeft Zijn eigen leer niet tegengesproken. De niet-gegiste wijn die hij voor de bruiloftsgasten heeft gemaakt, was een gezonde en verfrissend drankje. — *Temperance*, p. 97.

Maandag 23 maart: Een toast op "de dood"

Als er iets nodig is om de dorst te lessen, is het zuiver water gedronken een tijdje vóór of na de maaltijd, alles wat de natuur vereist. Neem nooit thee, koffie, bier, wijn of een gedistilleerde drank. Water is de beste vloeistof mogelijk om de weefsels te reinigen. — *Review And Herald*, 29 juli, 1884

De les hier gepresenteerd [van Daniel en zijn metgezellen] is een les die wij goed zou doen om over na te denken. Ons gevaar zit niet in de schaarste, maar in de overvloed. Wij zijn voortdurend geneigd tot overmaat. Degenen die hun krachten ongeschonden willen behouden ten dienste van God, moeten strikte matigheid houden in het gebruik van Zijn gulheid, alsmede de totale onthouding van elke schadelijke en verlagende toegeeflijkheid. — *Temperance*, p. 101

God heeft u een woning gegeven om te verzorgen en in de beste staat voor Zijn dienst en heerlijkheid te behouden. Uw lichaam is niet van u.... " Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt" (1 Corinthiërs 6:19)

Gezondheid is een zegen die weinigen de juiste waarde toekennen.... Het leven is een heilige onderneming, die God alleen ons in staat kan stellen om het te behouden, en te gebruiken tot Zijn heerlijkheid. Maar Hij die de prachtige structuur van het lichaam gevormd heeft, zal speciale zorg nemen om het te behouden als de mens niet in samen met Hem zal werken. Elk talent die aan ons werd toevertrouwd zal Hij aanwenden om ons te helpen het te verbeteren en te gebruiken in overeenstemming met de wil van de Gever.

De heilige tempel van het lichaam moet puur en onbesmet worden bewaard, zodat Gods Heilige Geest daar kan wonen. We moeten Gods eigendom trouw bewaken, want elk misbruik van onze krachten verkort de tijd die ons in leven gebruikt kan worden voor de glorie van God. Bedenk dat we alles, ziel, lichaam en geest, aan God moeten wijden. Ze zijn allemaal Zijn gekocht bezit, en moet verstandig worden gebruikt, zodat we het talent van het leven kunnen behouden. Door het juiste gebruik van al onze krachten in het meest nuttige werk, door elk orgaan in goede gezondheid te behouden, en zodoende het verstand, pezen en

spieren te beschermen zodat zij in harmonie kunnen werken, kunnen wij de meest waardevolle werk voor God doen.

Wanneer we van onze kant alles doen dat we kunnen om een goede gezondheid te hebben, dan kunnen we verwachten dat de gezegende resultaten zullen volgen, en dat we aan God in geloof kunnen vragen om onze inspanningen voor het behoud van gezondheid te zegenen. –*My Life Today*, p.134

In Zijn wonderen heeft de Heiland de macht geopenbaard die voortdurend aan het werk is ten behoeve van de mens om hem te ondersteunen en te genezen. Via de agentschappen van de natuur werkt God, elke dag, elk uur, elk moment, om ons in leven te houden, om ons op te bouwen en te herstellen. Wanneer een deel van het lichaam letsel krijgt, gaat er meteen een genezingsproces van start; alle agentschappen van de natuur worden aan het werk gesteld om de gezondheid te herstellen. Maar de kracht die door deze agentschappen werken is de kracht van God. Alle leven gevende kracht is van Hem. Wanneer iemand van ziekte herstelt, is het God die hem herstelt.....

De woorden gesproken tot Israëel, zijn vandaag waar voor degenen die herstellen van gezondheid van lichaam of gezondheid van de ziel. "Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester" (Exodus 15:26)

De wens van God voor ieder mens wordt uitgedrukt in de woorden": "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat." (3 Johannes 2)

Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, lichaamsbeweging, goede voeding, het gebruik van water, vertrouwen in goddelijke macht, deze zijn de ware geneesmiddelen.

De dingen van de natuur zijn zegeningen van God, verstrekt om gezondheid te geven aan lichaam, geest en ziel. Zij worden gegeven aan de gezonden om ze gezond te houden en aan de zieken om ze te laten genezen....

De natuur is Gods arts. De zuivere lucht, de blijde zonlicht, de prachtige bloemen en bomen, de boomgaarden en wijngaarden en openlucht oefeningen te midden van deze omgeving geven gezondheid, het elixer des levens. —*My Life Today*, p. 135

Dinsdag 24 maart: Een deugdzame vrouw

God is de leraar van Zijn volk. Ieder die zijn hart voor Hem vernedert zal door God worden onderwezen. "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (Jacobus 1:5) De Heer wil dat elk kerklid serieus zal bidden voor wijsheid, opdat hij wete wat de Heer zou willen dat hij doet. Het is het voorrecht van iedere gelovige een individuele ervaring te verkrijgen, leren om zijn zorgen en benardheden naar God te brengen. Het staat geschreven, "Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen."(Jacobus 4:8) –*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 478

Onze veiligheid, onze wijsheid, is in het erkennen en in acht nemen van Gods instructies. De meest waardevolle kennis die we kunnen krijgen is de kennis van God. Degenen die nederig vóór Hem wandelen, Hem boven alles liefhebben en Zijn Woord gehoorzamen, zullen gezegend worden met wijsheid. Zij zullen de kennis van de hemel krijgen om aan anderen te geven. Wijsheid is Gods geschenk, om zuiver te

worden gehouden van alle verontreiniging. Het hebben van deze wijsheid legt op ieder aan wie het geschonken is, een bijzondere verplichting om God te verheerlijken door zijn medemens te zegenen. Hij moet voor altijd de vrees van God voor zich houden, en bij elke stap zich afvragen, "Is dit de weg van de Heer?" — *Bible Commentaries, vol. 2, p. 1032.*

De vroomheid van Abigail, zoals de geur van een bloem, heeft alles onbewust uitgedemd in gezicht en woord en actie. De Geest van de Zoon van God was aanwezig in haar ziel. Haar hart was vol van zuiverheid en zachtheid, en geheiligde liefde. Haar spraak, gekruid met genade, en vol van vriendelijkheid en vrede, wierp een hemelse invloed. Betere impulsen kwamen tot David, en hij beefde bij de gedachte wat de gevolgen hadden kunnen zijn van zijn waaghalzige voornemen. Een hele huishouden zou gedood kunnen zijn, met meer dan één kostbare, godvrezende persoon als Abigail, die betrokken was in het gezegende dienstwerk van goedheid. Haar woorden hebben het pijnlijke en gewonde hart van David genezen.

Waren er meer vrouwen die de geïrriteerde gevoelens zouden verzachten, waaghalzige impulsen voorkomen en grote kwaden onderdrukken door woorden van kalm en goed gerichte wijsheid. "Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden" (Mattheus 5:9).

Een toegewijde christelijk leven straalt altijd licht en troost en rust uit. Het is zuiverheid, tact, eenvoud en bruikbaarheid. Het wordt beheerd door die onbaatzuchtige liefde die de invloed heiligt. Het is vol van Christus, en laat een spoor van licht na, waar ook de bezitter ervan ook mag gaan. Abigail was een verstandig berisper en raadgever. De woede van David stierf weg onder de kracht van haar invloed en redenering. Hij was ervan overtuigd dat hij een onverstandige koers had genomen, en controle van zijn eigen geest verloren. Hij ontving de berisping met nederigheid van hart.... Hij gaf dank en zegen omdat ze hem rechtvaardig adviseerde.

Er zijn velen die, wanneer ze berispt worden of als hen raad wordt gegeven, het prijzenswaardig vinden als zij de berisping ontvangen zonder ongeduldig te worden. Maar hoe weinig nemen een berisping met een dankbare hart, en zegenen degenen die hen proberen te redden van het nastreven van een kwade weg.

Abigail verheugde zich dat haar missie succesvol was geweest, en dat zij weliswaar een instrument was geweest om haar huishouden te redden van de dood. David verheugde zich dat door haar tijdige advies hij verhinderd was van het plegen van daden van geweld en wraak. Na rijp beraad beseftte hij dat het een kwestie van schande voor hem in het gezicht van Israël zou zijn, en een herinnering dat hem altijd de scherpste wroeging zou zijn geweest. Hij voelde dat hij en zijn mannen de grootste reden van dankbaarheid hadden....

Toen David de tijding van de dood van Nabal hoorde, gaf hij dank dat God de wraak in Zijn eigen handen had genomen. — *Signs of the Times, Oct. 26, 1888.*

Woensdag 25 maart: Zij werkt

Laat [de jeugd] lezen over ...Dorcas, de naaister, uit de dood opgewekt, zodat zij klederen kan blijven maken voor de armen; over de wijze vrouw beschreven in Spreuken, die " bezig is met wol en vlas, en werkt met vaardige handen;" die "haar huis het voedsel geeft, haar dienstmaagden haar deel;" "van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard, en versterkt haar armen;" die "Haar hand breidt zij

uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige; die "toezicht houdt op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet." Spreuken 31:13,15-17, 20,27.

En van zo iemand, zegt God: "Geef haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten." (Spreuken 31:30,31) — *Education*, p. 217

In het woord van God vinden we een mooie beschrijving van een gelukkig thuis en de vrouw die de leiding daarover heeft: "Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar." (Spreuken 31:28) Wat meer lof kan worden gewenst door de meesteres van een huis dan hier naar voren gebracht? Als zij [de ware vrouw en moeder] naar God kijkt voor haar kracht en troost, en in Zijn wijsheid en vrees probeert om haar dagelijkse plicht te doen, zal ze haar echtgenoot binden aan haar hart en haar kinderen naar volwassenheid zien komen tot eervolle mannen en vrouwen, met morele uithoudingsvermogen het voorbeeld van hun moeder volgend.

De grote stimulans voor de zwoegende, beladen moeder moet zijn dat elk kind correct is opgeleid, en de inwendige versiering heeft, het sieraad van een zachtmoedig en rustige geest, een geschiktheid heeft voor de hemel om in de rechtbanken van de Heer te schitteren. — *The Adventist Home*, p. 534

De invloed van een moeder houdt nooit op. Het is altijd actief, voor goed of kwaad; en als ze wil dat haar werk de test van het Oordeel kan doorstaan, moet ze God haar vertrouwen maken en werken met de ogen gericht op Zijn heerlijkheid. Haar eerste plicht is tegenover haar kinderen, om zo hun karakters te vormen zodat ze in dit leven gelukkig kunnen worden en het toekomstige, onsterfelijk leven veilig kunnen stellen. — *Welfare Ministry*, p. 158.

Donderdag 26 maart: Zij neemt in acht

Wie de overvloedigste beloning zal ontvangen zijn degenen die hun activiteit en ijver, met barmhartig, teder medelijden voor de armen, de wees, de onderdrukten en de ellendige hebben vermengd... Er zijn tussen ons mensen die een zachtmoedig en nederig geest hebben, de geest van Christus, die vele kleine dingen doen om mensen om hen heen te helpen, en die er niet eens aan denken; zij zullen uiteindelijk verbaasd zijn om te weten dat Christus, een vriendelijke woord gesproken bij de ontmoedigen in acht heeft genomen en de kleinste gave gegeven voor de verlichting van de armen heeft opgemerkt, die de gever een beetje zelfverloochening heeft gekost. De Heer weegt de geest, en beloont dienovereenkomstig, en de pure, bescheiden, kinderlijke geest van liefde maakt het offer kostbaar in Zijn ogen. — *Maranatha*, p. 342

Grijp elke gelegenheid aan om bij te dragen tot het geluk van degenen om u heen, uw genegenheid met hen te delen. Woorden van vriendelijkheid, een blik van sympathie, uiting van waardering, zou voor vele worstelende en eenzame mensen zijn als een kop koud water voor een dorstig ziel. Een woord van aanmoediging, een daad van vriendelijkheid, zou de lasten die zwaar op vermoeide schouders rusten verlichten. Het is in onzelfzuchtig dienstwerk dat ware geluk wordt gevonden. En elk woord en daad van dergelijke dienstbetoon wordt in de boeken van de hemel

geregistreerd als gedaan aan Christus.... Leef in de zonnestralen van de liefde van Christus. Dan zal uw invloed de wereld zegenen.

De geest van onbaatzuchtige arbeid voor anderen geeft diepte, stabiliteit en christelijke schoonheid aan het karakter en brengt vrede en geluk voor zijn bezitter.

Elke taak uitgevoerd, elk offer gemaakt in de naam van Jezus brengt een meer dan grote beloning. In de werkelijke daad van plicht, spreekt God en geeft Hij Zijn zegen. —*My Life Today*, p. 165

Niet iedereen kan als missionaris naar vreemde landen gaan, maar iedereen kan thuis een zendeling zijn in zijn gezin en buurt. Er zijn vele manieren waarin leden van de kerk de boodschap aan mensen om hen heen kunnen geven. Een van de meest succesvolle is door een nuttig, onzelfzuchtige, christelijke leven te leiden. Wie de strijd van het leven tegen grote verwachtingen in strijdt, kan worden vernieuwd en versterkt door kleine attenties die niets kosten. Vriendelijke woorden op een eenvoudige wijze gesproken, kleine attenties simpelweg geschonken, zullen de wolken van verleiding en twijfel die zich over de ziel verzamelen, wegvegen. De uiting van het ware hart van christelijk medeleven gegeven in eenvoud, heeft de macht om de deur van harten die de eenvoudige, tedere aanraking van de geest van Christus nodig hebben, te openen.—*Testimonies for the Church*, p. 30

Elke daad van gerechtigheid, genade en welwillendheid maakt melodie in de hemel. De Vader aanschouwt vanaf Zijn troon degenen die deze daden van genade doen, en telt hen met Zijn meest kostbare schatten. "Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal" (Maleachi 3:17). Elke genadige daad aan de armen, degenen die lijden, wordt beschouwd alsof aan Jezus wordt gedaan. Wanneer u de armen helpt, met de getroffen en onderdrukten meevoelt en de wees tot vriend neemt, brengt u uzelf in een nauwere relatie met Jezus. —*My Life Today*, p. 242

Vrijdag 27 maart: Verdere leesstof

Testimonies for the Church, vol.3, p. 295; *Education*, p.2