

HANDREIKING OGR360

Vorbereiding

Voordat Serie 1 begint, moet er wel wat voorbereidend werk gedaan worden in onze gemeenten.

Gedurende de periode van september tot december wordt allerlei materiaal voorbereid voor 2008.

De bedoeling is om hier, naast eventueel een plaatselijk en een landelijk team, alle leden bij te betrekken door middel van:

- Gerichte preken – **wat betekent het om gemeente te zijn?** een goede serie (adventistische) onderwerpen voor opbouw van de gemeente, opwekking en voorbereiding op evangelisatie zijn de boeken *Bring Back the Glory* en *If My People Pray*.) Zie pagina 7 t/m 9. Ik heb de kopierechten voor deze twee boeken. Ze zijn vertaald. Ik heb alleen nog geen geld om ze te drukken.) Zorg ervoor dat gastsprekers uw schema volgen en over de aangegeven onderwerpen preken.
- Lezingenmiddagen – over uiteenlopende onderwerpen van gemeenteopbouw en groei: plan hiervoor zoveel mogelijk sprekers uit de eigen gemeente in; het is voor hen een leerschool.
- *Gebedsavonden – stel de woensdagavonden als structurele gebedsavonden in, begin desnoods met 1 keer per 2 of 3 weken. Er is hiervoor genoeg materiaal op de OGR website;
- *Kleine groepen – blijf die stimuleren, zodat gemeenteleden, die dat willen, in een ontspannen sfeer met elkaar bezig kunnen zijn. Leg kleine groepen nooit op aan uw gemeenteleden!
- Gaventest – Het woord gavencursus schrikt klinkt vaak zwaar in de oren. Organiseer een gavencarrousel, op een sabbatmiddag of zo. Ga bv. als volgt te werk: (1) vraag of men beseft wat er allemaal gedaan moet worden om een gemeente draaiende te houden; (2) Maak samen met uw gemeente een lijst van alles wat er in de gemeente gedaan moet worden, kleine taken, grote taken (bijvoorbeeld op een White board of flip over); (3) vraag of men beseft dat om de gemeente gereed te maken om nieuwe leden te ontvangen er nieuwe taken bij komen; (4) vraag of iedereen de top 3 taken opschrijft, die hij of zij zou willen doen; (5) vraag waarom men denkt daar geschikt voor te zijn; (6) vraag aan de groep of iemand anders dat ook vindt, of dat men vindt dat de persoon misschien iets anders beter zou passen, en waarom; (7) vraag waarmee men hulp bij nodig denkt te hebben; Ga vervolgens echt met de bereidwilligen aan de slag, wacht niet tot de volgende verkiezingen!
- *Vriendendiensten – muziek, of discussies, knutselmiddagen en andere workshops. Probeer een open mind te hebben en af te komen van stokpaardjes; je kunt anderen alleen bereiken als je ook eerst naar hen luistert. Neem echter niet te veel hooi op je vork. Kijk goed naar de capaciteit en of mensen niet overwerkt raken. Het is beter minder te doen, dan veel op te pakken en na 2-3 weken niet verder te kunnen.

Op deze manier wordt de gemeente een vruchtbare bodem, waarin zaadjes van geloof zullen ontkiemen en waarin jonge en oude plantjes (nieuwe en oude leden) kunnen worden opgenomen, groeien en tot bloei kunnen komen: saamhorigheid, eenheid, zorg: het getuigenis van Christus.

*Activiteiten die regulier zouden moeten/ kunnen worden en niet stoppen na de actieperiode.

Serie 1 Bidden en werken voor afwezige en inactieve leden

In de Vorbereiding hebt u al een indruk gekregen welke minder actieve leden u meer moet gaan begeleiden, om hen meer te betrekken bij het gemeentegebeuren.

De serie begint dus met 10 dagen van gemeentegebed en bewustmaking van uw hele gemeente om de handen uit de mouwen te steken, voor zichzelf en voor de leden die om welke reden dan ook niet meer komen.

Dit is een tijd van echt naar elkaar luisteren.

Wat wij in Groningen in de juli-OGR hebben meegemaakt is dat we ons bewust werden van oude leden die de zaak vroeger gedragen hebben en die nu vaak "afgedankt" in de banken zitten. Er wordt hen niets meer gevraagd en ze doen vaak niet meer mee. We hebben toen gebeden dat er meer oog zou komen in de gemeente voor deze leden en meer bewustwording dat ze zich misschien heel eenzaam voelen. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een oude zuster gevraagd of ze voor de verjaardagskaarten van de kinderen in de KSS wil zorgen. Je moest eens zien hoe blij ze was. En de kaarten worden trouw op tijd verstuurd en ze denkt mee over welke kaarten de kinderen krijgen (niet te kinderachtige voor de oudere kinderen).

U hebt tijdens de Vorbereiding al een indruk gekregen wie wat wil doen en wie begeleiding nodig heeft. Ga daadwerkelijk met deze personen aan de slag. Geef sommige mensen een mentor. Schakel zoveel mogelijk mensen in voor de rotklusjes: schoonmaken, afwas, gras maaien, etc. hoe meer mensen hoe minder snel men weer aan de beurt is. Zorg dat het gereedschap in orde is (stofzuigerzak moet zo nu en dan vervangen worden!)

Het is een tijd van verzoening en om na te denken waarom sommige mensen wegblijven, weggegaan of weggebleven zijn – ook al waren het vervelende leden, God heeft ook vervelende kinderen! Er zijn in sommige gemeenten groepen leden weggegaan en een eigen gemeente begonnen uit onvrede over het gevoerde beleid. Dit is een unieke mogelijkheid om van beide kanten naar verzoening te streven. Het MAG niet zo zijn dan we toestaan dat leden weggaan! Er MOET altijd een houding zijn van: "dan ben ik wel de mindere." Breek niet vanwege posities en functies het werk van God af. Laat vanuit de gemeente een verzoeningspoging worden

ondernomen, nadat daar gedurende 10 dagen voor gebeden is. Ook voor de leden die gewoon of om andere redenen zijn weggebleven. Geloof is vaak zo privé dat we geen notie nemen van mensen die wegblijven. Ze horen niets meer, worden niet gemist en de drempel om terug te komen wordt alsmaar hoger. Een zuster vertelde me vorig jaar dat ze gewoon bang is om terug te komen. Triest eigenlijk, dat de drempel voor onze eigen mensen zo hoog geworden is!

U kunt deze Serie bijvoorbeeld op de volgende manier organiseren:

- Maak op de eerste gebedsavond een lijst van leden die we in ons midden missen. Laat gemeenteleden zelf de namen noemen, voor zover mogelijk. Voor deze personen wordt gedurende de gebedsdagen **bij naam** gebeden.
- Maak op de 2^e avond een lijst van personen die bereid zijn om twee aan twee bezoeken af te leggen gedurende de 110 dagen van actie.
- Op de 3e gebedsavond – de vrijdag – worden de te versturen brieven aan de Here opgedragen en op de post gedaan. In de bijlage heb ik een voorbeeldbrief / telefoongesprek opgenomen, waar misschien nog aan gesleuteld moet worden, die verstuurd kan worden naar de missende leden. De geadresseerden kunnen via een antwoordkaart discreet aangeven of ze bezoek wensen te ontvangen. (Laat andere personen de vermenigvuldiging van de brieven en adressering van de enveloppen verzorgen, dan hebben die ook een taak)
- Gedurende de daaropvolgende week wordt gedankt voor de positieve en de negatieve reacties en voor de reacties die nog binnen moeten komen.
- De 9^e en de 10^e gebedsavond worden vanuit de gemeente de telefoontjes gepleegd naar de geadresseerden die hebben aangegeven bezoek te willen ontvangen voor het maken van een afspraak. De rest van de gemeente bidt terwijl de persoon die het bezoek gaat afleggen, belt.
- Gedurende de 110 dagen worden de personen, die dat wensen, bezocht. Spreek de bezoeken met hen af, stel u in op hun schema, vraag hen of ze er klaar voor zijn om de woensdagavondbijeenkomsten te bezoeken of een plaatselijke kleine groep. Breng leesmateriaal langs als men dat wil. Misschien moeten we er ook naar streven om landelijk brochuremateriaal te maken, maar u zou ook gewoon samen een dag uit de SS-les kunnen doen, gewoon een bakje koffie drinken is ook prima.
- Organiseer lezingenavonden of –middagen waar u deze oudleden voor kunt uitnodigen. Een avondje samen naar het zwembad is ook leuk. Organiseer een sportdag in een sporthal op een zondag. Nodig geen andere vreemden uit. De eerste Serie is voor de gemeente. In de tweede en derde Serie komt er gelegenheid voor vrienden, burens en vreemden.
- Organiseer in de tweede helft van de 110 dagen periode een avondje gezellig samen dineren, met de hele gemeente waarbij u deze oudleden uitnodigt – een avond-potluck.
- Sluit de serie af met een verzoeningsavondmaal op de laatste vrijdagavond.

Serie 2 Bidden en werken voor familie, burens en vrienden

In serie 2 ligt de nadruk op niet-Adventisten die dicht bij ons staan. Het is voor iedereen moeilijk te evangeliseren voor deze, vaak verwaarloosde groep, want u moet nog verder met ze en u wil de relatie niet verstoren door godsdienst. Maar het is wel onze eerste zendingsveld.

Omdat iedereen deze doelgroep moeilijk vindt, is een voorzichtige en discrete aanpak nodig, om gemeenteleden niet te demotiveren.

De tien dagen van gebed zijn vooral om moed te verzamelen en kracht te ontvangen. Net als de discipelen, moeten wij WACHTEN tot de Heer ons toerust met Zijn Geest. En gedurende de tien dagen van gebed gaan we S p e c i f i e k bidden om die kracht! Alle andere gebedsonderwerpen kunnen even wachten. Vergeet niet dat we nu dan al zeker 7 maanden bezig zijn.

Vraag leden, een persoonlijke lijst samen te stellen en het doel te adopteren dat zij aan het eind van het jaar 7 personen hebben gewonnen voor Jezus. En specifiek voor die personen bidden.

Ik zou ook voor deze groep bij de actieperiode van 110 dagen kiezen voor de “veilige briefmethode.”

Zie voorbeeldbrief in de bijlage.

De brief wordt op de 2^e woensdag op de brievenbus gedaan, en persoonlijk bij burens of vrienden langs gebracht. De gemeente betaalt de porto.

Als gemeenteleden steun van elkaar nodig hebben en samen met iemand op pad willen gaan, organiseer het dan dat dat ook kan. Koppels bestaan uit man-vrouw of vrouw-vrouw, nooit man-man: dat schrikt mensen af. Als gemeenteleden het te eng vinden om bij hun eigen burens langs te gaan, wissel de adressen dan om met een ander koppel (jij in mijn straat – ik in de jouwe).

Stimuleer de leden om gedurende de periode van 9 mei tot 27 augustus elke week een middag vrij te maken voor dit belangrijke werk. Het zijn 15-16 keren – in totaal dus een week werken voor de Heer.

In principe ga je de tweede keer bij dezelfde adressen langs, waar je met de introductiebrief bent geweest. Je merkt vanzelf wel of de mensen vervolgebzoeken op prijs stellen. Ga daar dan ook niet meer langs!

De bedoeling is dat we iedere keer een korte brochure langsbrengen. We geven het af aan de deur. Als mensen het op prijs stellen, merk je het vanzelf wel. Vraag hen of ze willen dat onze gemeente op de gebedsbijeenkomsten voor hen bidt en neem hun gebedsverzoek mee naar de gemeente.

Stuur de brochures ook elke week op naar de familieleden op uw lijstje.

Het zou goed zijn als we gezamenlijk – misschien landelijk – korte brochures maken, over ca. 15-16 onderwerpen die echt belangrijk voor het geloof en actueel zijn. Misschien moet hiervoor een OGR360 Team opgezet worden, zodat niet iedereen zelf aan de slag hoeft, maar toch iedereen kan profiteren.

Het is een idee om kleine tekstkaartjes te maken en om die elke keer mee te

- sturen
- o geven.

Laat een adreskaartje achter als de mensen meer vragen hebben. Help leden hierbij, zodat ook vragen van familie of aan de deur beantwoord worden. Kies daarbij niet voor confrontatie, stel vragen en wedervragen. Stimuleer de belangstellenden om zelf op onderzoek uit te gaan. Ellen White zegt dat Gods manier van evangeliseren is om EERST de weg naar het hart te zoeken (--The Ministry of Healing, p. 157). Leg uw gemeenteleden uit dat ze niet meteen de vragen hoeven te beantwoorden. Het is beter de vragen mee te nemen – *“als u het niet erg vindt, ga ik dit heel goed voor u uitzoeken, zodat ik u een goed antwoord kan geven en ik kom hier de volgende keer op terug.”* Als mensen dieper op de materie in willen gaan, dan kunnen we ze verwijzen naar een ESDA-cursus.

Organiseer lezingenavonden waar de belangstellenden voor uitgenodigd kunnen worden. Laat de woensdagavond bijeenkomsten niet verslappen. **De gemeentegeboden die daar naar God opstijgen zijn de motor van de actie!**

Organiseer gebedsteams die gedurende de diensten op sabbat bidden voor elke ziel die teruggekeerd is in de gemeente (serie 1) en voor elk nieuw gezicht in de gemeente (serie 2 en 3) en voor elk lid. Dat Gods Geest de boodschap mag brengen in hun hart en dat elke tegenactie van de boze afketst op het harnas van het bloed van Christus. En bidt elke sabbat in de gemeente voor de actie. Elke sabbat zijn er zo drie personen die in de consistorie of een andere ruimte stille gebeden opzenden gedurende de preek.

Serie 3 Bidden en werken voor de plaatselijke gemeenschap

In Serie 3 gaan we de derde trap afschieten: onze actie voor de plaatselijke gemeenschap.

We hebben minder als in Amerika mogelijkheden om sociaal werk te doen: door ons sociaal vangnet zijn mensen minder geïnteresseerd. Bovendien zijn er lokaal al diverse hulporganisaties aanwezig en wij zullen in 120 dagen nooit de expertise krijgen die zij gedurende jaren hebben opgebouwd.

We kunnen echter bedenken om iets te doen voor de daklozen in de stad: het is herfst/winterperiode dus voor hen breekt het moeilijke seizoen aan. De gemeente een dag per week openstellen voor een bakje koffie, een broodje en een praatje is misschien goed te doen. Denk echter goed na over continuïteit als u ook na de actieperiode verder wil m.a.w. *bezint eer ge begint*.

Onze oogstdankgaven in natura inzamelen en die brengen naar arme gezinnen die leden in hun buurt kennen en of een “kerstpakket” maken voor arme gezinnen en minderbedeelde gemeenteleden (die zijn er ook!).

Losse thema-avonden organiseren over actuele thema's: Klimaatverandering, ook een verantwoording van de kerk? Evolutietheorie, Vrijheid van godsdienst en meningsuiting: hoever gaat dat?, Paranormaal of spiritisme, 1000 jaar stilte, Harry Potter en de kerk?, etc.

Een idee is om de inleiders te rouleren (bijvoorbeeld: week 1 in Dordrecht, week 2 in R'dam Noord, week 3 in Groningen, etc.). Sprekers met een idee voor een inleiding kunnen zich alvast melden. De sprekers en hun voorstellen worden op een lijst op de Ned. website geplaatst.

Een serie lezingen houden bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat er voldoende materiaal voorhanden is. Diverse gemeenten hebben al veel lezingen vertaald. (of zie laatste pagina, vrij te gebruiken. Ik heb toestemming van de gemeente in Australia, het materiaal moet alleen vertaald worden – dit is echt te doen!).

Bedenk dat de voorbereidingen voor deze serie eerder moeten beginnen dan de 10 dagen van gebed. Ook hier zijn de 10 dagen van gebed, bidden om extra kracht en Gods zegen over een eerder aan Hem voorgelegd plan.

Zoek een pakkende thematitel voor de 110 dagen. Bijvoorbeeld: Hoop voor de toekomst, Onze stad voor Jezus of Zoektocht naar Zekerheid (dat is waar veel mensen naar zoeken) en geef hier ook publieke bekendheid aan.

Vervolgens wordt gedurende de eerste weken gefolderd met korte brochures of uitnodigingen. Misschien moeten we ook deze gezamenlijk maken. We kunnen ze ook gebruiken om door te gaan met ons werk voor onze familie en burens en de adressen uit serie 1 en 2. De jongelui gaan de straat op om jongelui te bevragen over hun geloofsbeleving. Gemeenteleden gaan langs de deur met een enquête over het geloof (zo kun je een adressenbestand samenstellen voor de uitnodigingen voor de lezingen).

De beste periode voor de lezingen lijkt de 3 weken direct volgend op de gebedsweek. Een goede frequentie die in Apeldoorn heeft gewekt is, 2x per week op maandag en woensdagavond. Daarna kan de gemeente ervoor kiezen om tot aan de kerst nog een paar keer door te gaan met 1x per week. Denk na over een kerstconcert of een kerstsamenzang op 24 of 25 december. Dat zou een goede afsluiting van de serie zijn.

Denk na over een follow up. Wat doen we met de belangstellenden die wij zo in onze gemeenten hebben gekregen. Hoe betrekken we ze verder bij het kerkelijk gebeuren. Organiseer studies over de 28 geloofspunten, neem ze op in een kleine groep. Bedenk dat de mensen al geïnteresseerd zijn in de bijbel, dus maak daar gebruik van!

Als u besluit tot een lezing, denk na over weggeefmateriaal op elke avond. (boekje over de sabbat, boekjes van George Vandeman (vertalen, herdrukken?), andere kleine boekjes of brochures: Elke avond "*iets anders*": wie heeft ideeën voor kleine boekjes, brochures? Denk erover na of het mogelijk is om Bijbels weg te geven of met fikse korting te verkopen aan bezoekers van de lezingen.

Dit is slechts een idee, een opzet voor een handreiking. E.e.a. moet zeker nader uitgewerkt worden. Het hoeft niet zo te worden opgepakt. Gemeenten kunnen denk ik ook individueel aan de slag gaan met wat er op de OGR site aangeboden wordt. Maar een landelijke coördinatie door een OGR Team maakt het voor iedereen een stuk gemakkelijker. Denk ik ...

Dus als er belangstelling is, dan kan er materiaal gemaakt worden door een landelijke werkgroep. Geeft u ZSM op als u in een dergelijk groep zou willen zitten of een dergelijke groep zou willen leiden.

Er zal in elk geval vertaald moeten worden, dus die hulp is sowieso nodig en welkom. Ik reken een beetje op de personen die meegeholpen hebben te vertalen tot nu toe. Uiteraard kan er altijd nog meer bij!

Ingrid Wijngaarde, OGR Nederland

29-11-2007

Samenvatting boek: Bring Back The Glory (dit boek is reeds vertaald)

Hoofdstuk	Titel	Inhoud
Inleiding	Leven om middernacht alsof het 21:30 u is	Over ons onverschillig hart, terwijl we met de mond belijden dat we geloven dat Jezus spoedig terugkomt
1	Het Onontdekte Land	We hebben onderzocht, kennis genomen van, geanalyseerd en bediscussieerd, maar zijn in gebreke gebleven het land te bezitten - onze roeping te volbrengen. We horen bij het volk, maar ontberen veel van Gods zegeningen, omdat we bang zijn op te breken en op te trekken
2	Waar is Gods heerlijkheid?	Zien we God nog wel en Zijn werken in ons leven en in onze gemeenten? We hebben God als een icoon in een kistje gedaan en gebruiken Hem als onze geluksamulet.
3	De heerlijkheid van gebrokenheid	Als wij niet breken en erkennen dat wij gefaald hebben, kan God ons niet helen. Als wij niet bereid zijn ons te verlagen en de minste te willen zijn, kan Hij ons niet verhogen
4	De heerlijkheid van volharding	We laten Gods hand te snel los in gebed. Wij hebben dorst naar de Heilige geest, maar zijn te afgeleid, te druk, te lui, te slaperig en te verlangend naar de dingen van de wereld om te wachten op Gods antwoorden op onze gebeden.
5	De heerlijkheid van wachten	“Geduld is een schone zaak” en dat geldt ook voor gebed en Gods voorzieningen in ons leven. Over manieren om gemeentegerbed en bidden en werken nieuw leven in te blazen. Geduld is de ultieme karaktertrek van God!
6	De heerlijkheid van barmhartigheid	Jezus heeft ons opgedragen erop uit te gaan en discipelen te maken, maar we weten nog niet eens hoe we vrienden moeten maken. De kerk moet een bron van genezing zijn voor haar omgeving, maar verdrietig genoeg weet de omgeving vaak niet eens dat wij in hun midden zijn.
7	De heerlijkheid van verzoening	We kunnen pas één zijn als we elkaar accepteren, niet op een abstracte, beredeneerde manier, als kinderen van God, maar als familie, broers en zussen, geliefden, ongeacht kleur, ras, afkomst, maatschappelijke positie. Als we niet kunnen of willen omgaan met de trots en de vooroordelen die ons apart houden, houden we onszelf voor de gek dat we opwekking en groei willen en de spade regen verwachten.
8	De heerlijkheid van het onmogelijke	God houdt ervan om uit onmogelijke dingen iets moois te maken. Als we zeggen dat we Gods werk doen en dingen van God verwachten en problemen hebben die we zelf kunnen oplossen, dan hebben we God eigenlijk niet nodig.
9	Heerlijkheid in deze generatie	Wij zijn de generatie waarin het moet gebeuren: opwekking. Maar opwekking begint met bidden voor opwekking en dan volgt EERST broederlijke liefde en dan liefde voor de verlorenen en Gods zaak.
10	Dan eerst dit!	Prioriteren betekent: rust, orde, regelmaat en leren stil te zijn voor en met God in het persoonlijk leven van elk lid van de gemeente.

Samenvatting boek: If My People Pray (dit boek is bijna geheel vertaald)

Deel	Hoofdstuk	Titel	Inhoud
Inleiding	1	Het is tijd voor Gebed	Als we alle andere manieren al zonder noemenswaardig succes hebben geprobeerd; als we moe zijn en naar huis willen; als we eindelijk beseffen dat het heil ons dichterbij is dan toen wij tot geloof kwamen, dan is de tijd gekomen om te bidden.
1 ALS	2	Stel je voor ...	Wat zou er gebeuren ALS we onszelf zouden verootmoedigen voor de Heer en tijd zouden vrijmaken waarin we geconcentreerd in gebed zouden gaan, Gods aangezicht zouden zoeken voor opwekking en uitstorting van de Heilige Geest in onze harten, huizen en gemeenten?
	3	Onze grootste nood	Hoe is de toestand waarin we ons werkelijk bevinden? Durven we eerlijk naar onszelf te kijken en een keuze te maken?
2 MIJN VOLK	4	Ergens thuis zijn	Wie is je vader, wie is je moeder, waar ben je geboren en waar ben je thuis. Kenmerken van identificatie: wie bent u werkelijk?
	5	Wij zijn familie	Wat het betekent familie te zijn: we communiceren en kibbelen, we zijn kostbaar voor elkaar, we zijn vrienden, huisgenoten, elkaar genadig en we delen samen: zien onze gemeenten er zo uit?.
3 DAT MIJN NAAM DRAAGT	6	Volk van de NAAM	Wat is de naam van God? Gods namen drukken Zijn karakter en handelen met ons uit. De naam van God is de naam die Hij ons gegeven heeft.
4 ZICH VEROOTM OEDIGT	7	Erken wat overduidelijk is	Over toegeven dat wij zondaars zijn, luisteren en verdriet hebben over onze overtredingen en ons onderwerpen en Gods discipline aanvaarden en Hem laten regeren in ons hart.
	8	De dwaasheid van God	Over hoe de dingen te doen op Gods manier, inclusief bidden en antwoorden verwachten, hoe dwaas ook de wereld ons mag vinden.
5 EN BIDT	9	Een persoonlijke passie	Over hoe een persoonlijke relatie met God op te bouwen door middel van gebed: beginnen, discipline betrachten.
	10	Een persoonlijke passie: één stap verder	Bidden - hoe houdt u het vol?
	11	Een persoonlijke passie: bidden voor anderen	Als u zover bent gekomen en gebed een levenshouding is geworden, dan bent u in staat om over de muren van uw eigen persoonlijke vesting te kijken en de nood van anderen te zien en voor hen te bidden. We hebben elkaar nodig ook voor bemiddelend gebed. We moeten ook daarin worden als Jezus, die leeft om voor ons te bidden.
	12	Gemeentegelbed	Ten slotte bidt de hele gemeente, maar waarvoor en waarom? Voor kracht, eenheid, bemoediging om Gods werk te doen en omdat Hij alleen ons daartoe geschikt maakt en ervan houdt om met ons in gesprek te zijn.
6 EN MIJ ZOEKT	13	Voor God en God alleen	Hoe bereiken wij dat in onze aanbidding en ons dagelijks leven Gods heerlijkheid op de 1 ^e plaats staat en niet <u>onze godsdienst</u> ? M.a.w. hoe worden we hopeloos verliefd op God?
	14	Heer, stuur die opwekking!	Nu willen we niet anders meer! Gods liefde heeft een onuitblusbaar vuur in ons ontstoken waardoor wij staan te popelen. Hoe zetten wij die motivatie op een blijvende manier om in positieve energie en actie waar God blij van wordt? (Door te willen en bereid te zijn ons in te spannen, door hervorming van ons persoonlijk leven, door te blijven bidden)

			wat er ook gebeurt, ongebruikelijk bidden en beseffen dat God het door en in ons doet!)
7 EN ZICH BEKEERT	15	Wij hebben een Verlosser!	Als we Jezus niet toestaan de zonde in ons leven aan te pakken, dan zullen al onze geloofs-inspanningen - persoonlijke en gemeentelijke – tevergeefs zijn! Zowel leiders als voetvolk moeten erkennen dat zij een verlosser nodig hebben – omdat wij allemaal even grote zondaars zijn – en dat wij die ook hebben in Jezus Christus!
8 DAN	16	Dan ...	Dan pas, na dit alles, kan God wonderlijke dingen voor ons persoonlijk en voor Zijn gemeente en door middel van ons, voor de wereld om ons heen doen. En we zullen een vreugde beleven die zo aanstekelijk is dat mensen naar ons toe zullen komen en vragen: "wat hebben jullie dat ik niet heb? Ik wil dat ook!" God heeft het ons beloofd!

voorbeeldbrief aan oudleden (serie 1)

Beste heer, mevrouw

U hebt jarenlang onze gemeente der Zevende –dags Adventisten in Groningen bezocht.

Door allerlei omstandigheden, soms minder prettige, zijn wij uit elkaar gegaan. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als gemeente in gebreke zijn gebleven. Wij hebben het contact ook van onze kant verbroken en dat is jammer. Het had niet zo moeten zijn. Natuurlijk, waar mensen werken worden er fouten gemaakt. Toch betreuren wij dat.

Wij hebben onlangs als voltallige gemeente – niet alleen het bestuur - het plan opgevat om de leden die wij missen te vragen of zij weer bij ons betrokken willen zijn. Wij begrijpen dat u misschien zegt: "hoeft niet meer," maar wij zouden het op prijs stellen als u ons ten minste toestaat hierover een gesprek met u aan te gaan.

Doel van het gesprek is een hernieuwde kennismaking en om zowel u als wijzelf de gelegenheid te geven zich uit te spreken. Het doel is uitdrukkelijk niet om de schuld bij een partij neer te leggen.

Wij laten het evenwel volledig aan u over of u weer contact met ons wil. Bijgevoegd vindt u een antwoordkaart, die u zonder postzegel op de brievenbus kunt doen.

Wij hopen spoedig van u te horen.

Gode bevolen en met vriendelijke groet,

Gemeente der Zevende-dags Adventisten te XXXXX
XXXXX, predikant

Ik wil wel / geen	bezoek ontvangen.
Ik wil wel/ niet	op de hoogte worden gehouden van activiteiten van de gemeente.
Ik kom wel /niet	zelf een keertje langs.

Naam:

Adres:

voorbeeldtelefoongesprek voor afspraak (serie 1)

Goedenavond

Ik ben xxxx van de Adventgemeente in XXXXX.

Wij zijn een campagne begonnen om als gemeente contact te leggen met leden die wij missen.

U hebt daarover vorige week een brief ontvangen.

Via de antwoordkaart hebt u aangegeven dat u bezoek wilt ontvangen.

Ik zou u graag met nog een andere broeder/zuster (*naam noemen*:(altijd broeder en zuster of zuster en zuster, nooit broeder en broeder) willen bezoeken en wil u vragen wanneer dat u het beste uitkomt.

Het doel van het bezoek is: kennismaking, hernieuwd contact, dingen uitpraten misschien. Wanneer zou het u schikken? Fijn! Dank u wel! Dan ziet u ons op XXX, om XXX uur. Een fijne avond verder!

Voorbeeldbrief aan familie (•) en gesprek (○) aan de deur (serie 2)

- Beste familielid,
- Goede morgen/ middag/avond meneer/ mevrouw

- Zoals je weet ben ik Zevende-dags Adventist.
- Wij zijn Zevende-dags Adventisten.

Onze gemeente is een campagne begonnen om familie/ inwoners van XXXXX kennis te laten maken met de Bijbel.

Er wordt zoveel beweerd en gezegd en zoveel daarvan is gewoon niet waar. Onze opzet is daarom mensen ZELF kennis te laten maken met wat er in de Bijbel staat, en dus waarop het christendom gebaseerd is, zodat zij zelf zich een oordeel kunnen vormen. Vaak wordt gezegd dat de bijbel te ingewikkeld is, maar mijn / onze ervaring is dat als je begint te lezen, veel heel logisch blijkt te zijn.

- Ik zal je de komende 15-16 weken iedere keer een korte brochure toesturen
- Wij zullen de komende 15-16 weken iedere keer u een korte brochure komen brengen.

Wij komen alleen langs als u dat wil en u kunt

- de post
 - de bezoeken
- elk moment stoppen.

Als u geen bijbel in huis heeft, kunt u met 50% korting een van ons kopen.

Voorbeeld folder/uitnodiging lezingenserie Serie 3

(naar een idee van een campagne van de Jeugdgroep van de Waitaragemeente in Sydney, Australia in 2005.

Kijk op <http://www.search4certainty.com/>)

Zoektocht
naar
Zekerheid
Zeven vragen
aan God

elke maandag- en woensdagavond
van 12 nov t/m 3 dec 2008

Zoektocht naar
**ZEVEN VRAGEN
AAN GOD**

In een wereld van veranderende ideeën en grote onzekerheden is een zoektocht naar zekerheid niet eenvoudig. Niets is meer zwart wit, niets is meer zeker en iedereen geeft een ander antwoord.

Maar er is vandaag goed nieuws dat uw leven volledig zal veranderen. Er *zijn* antwoorden te vinden. De BIJBEL bevat Gods antwoorden voor de levensvragen van vandaag en we geloven dat u zich zult verwonderen als u samen met ons de antwoorden op uw vragen zult ontdekken.

U mag deze GRATIS lezingenserie niet missen!

Preker: [redacted]

[redacted] is een jeugdlid van de plaatselijke gemeente der Zevende-dags Adventisten in [redacted]. [redacted] is, ondanks zijn haar jonge leeftijd, een boeiende spreker, en zij/hij zal u bewijzen dat Gods antwoorden te begrijpen zijn voor jongeren en volwassenen.

Zekerheid

- Hoe ziet het einde van de wereld eruit?**
Ontdek het mysterie over het einde van de wereld en hoe u kunt voorkomen achter gelaten te worden. (12 nov)
- Waarom zoveel pijn en verdriet?**
Ontdek het antwoord op de vraag die iedereen bezighoudt en waarom de wereld soms een heel nare plek is om te vertoeven. (14 nov)
- Wie is Jezus?**
Ontdek wat Jezus anders maakt dan alle andere grote mannen in de aardse geschiedenis. (19 nov)
- Wat denkt God van mij?**
Ontdek hoe u een bevredigend antwoord vindt op de vraag of God echt van u houdt. (21 nov)
- Wat gebeurt er als ik dood ga?**
De dood is een vijand die iedereen in de greep houdt. Maar waar brengt Magere Hein u naar toe? (26 nov)
- Hoe omgaan met ziekteoorzaak no. 1: Stress?**
Ontdek hoe een grote goocheltruc het zicht op het antwoord heeft versluierd. (28 nov)
- De Hemel – hoe kwalificeer ik me?**
Kom ontdekken hoe zeker uw plaats in de hemel is en hoe u daar aanspraak op kunt maken. (3 dec)

RESERVEER UW gratis ZITPLAATS NU!!

reserveringen@ZnZ-(plaatsnaam).nl
of bel met [redacted]

ZⁿZ

TIJD: 19:30 - 21:00
PLAATS: [redacted]